



## Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας έκανε μοναχική κουρά μιας υπαλλήλου του ΤΕΕΣ

[gallery]

Μετά την αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας, στις 15 Ιανουαρίου 2011, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, έκανε τη μοναχική κουρά της υπαλλήλου του ΤΕΕΣ κα Ναταλία Ντμίντοβα, η οποία μετονομάστηκε Σεραφείμα, προς τιμή του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, του οποίου η μνήμη εορτάζεται αυθημερόν.

Την τελετή παρακολούθησαν αδελφές της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης. Αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας απεύθυνε λόγο νουθεσίας προς τη νεοκαρείσα μοναχή Σεραφείμα, στον οποίο ανέλυσε το νόημα του μοναχικού πολιτεύματος.

«Ο Κύριος καλεί όλους τους χριστιανούς να είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου (πρβλ. Ματθ. 5. 13. 14), αλλά αυτό αφορά πρώτα απ' όλα στους μοναχούς και στις μοναχές. Αυτός είναι ο λόγος διατί φοράμε μαύρες στολές για να δείξουμε στον κόσμο το παράδειγμα της μετάνοιας. Και αυτό το παράδειγμα της μετάνοιας δεν πρέπει να συνοδεύεται από την ακηδία ή τη θλίψη κατ' άνθρωπο, αλλά από την πνευματική χαρά».

«Στο μοναχικό σχήμα μετονομάστηκες σε Σεραφείμα, προς τιμή του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, του οποίου η μορφή να σου γίνει το οδηγητικό αστέρι. Ας να σε διδάξει ότι η οδός της μετάνοιας είναι η οδός της χαράς. Παρόλο που κλαίμε για τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες των πλησίων μας και ολόκληρου του κόσμου. Ταυτόχρονα ο Κύριος μας προσφέρει και την εσωτερική χαρά, από την οποία πρέπει να λάμπουμε και την οποία πρέπει να ξέρουμε να μοιράσουμε ο ένας με τον άλλο και με τους πλησίον».

Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος οικειοθελώς παραδίνει το ανθρώπινο θέλημά του στην υπακοή του Θεού και την Εκκλησία, και όπως αναφέρεται στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, στην υπακοή ολόκληρης της εν Χριστώ αδελφότητας, δηλαδή όλων των ανθρώπων γύρω του.

«Δεν πρέπει να αναζητείς το θέλημά σου, αλλά εκείνο του Θεού. Εάν τα συμφέροντά σου προσκρούουν στα συμφέροντα άλλων, καλύτερα να υποχωρήσεις πάντα, καλύτερα να γίνει το θέλημα ενός άλλου, παρά το δικό σου, το οποίο οδηγήσει σε σύγκρουση. Το δικό σου θέλημα πρέπει να δείξεις μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όταν είναι ανάγκη να αντισταθούμε στην

αμαρτία.

Να πολεμήσουμε την αμαρτία εμείς πρέπει πρώτα από όλα στη δική μας καρδιά, και ένα πανίσχυρο όπλο για να αποκρούσουμε τους αμαρτωλούς λογισμούς, τις αμαρτωλές διαθέσεις και τα πάθη είναι η προσευχή και ειδικά η προσευχή του Ιησού, με την οποία ένας μοναχός ή μοναχή πρέπει να ασχολούνται αδιάλειπτα, κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, ενθυμούμενοι το γλυκό και ιερό όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το άγιο όνομα να σου βοηθήσει στη μοναχική σου εργασία και ο Φύλακας Άγγελός σου να σε οδηγήσει στην οδό προς τη Βασιλεία των Ουρανών».

Τέλος, ο Ιεράρχης ευχήθηκε στη μοναχή Σεραφείμα τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και τις πρεσβείες του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ στους πνευματικούς αγώνες αυτής.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56142/>