



Εγκαίνια του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου στην Ιεριχώ από τους Πρόεδρους της Ρωσίας Δημήτριο Μεντβέντεφ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Μαχμούτ Αμπάς

Στις 18 Ιανουαρίου 2011 ο Πρόεδρος της Ρωσίας Δ. Μεντβέντεφ και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Μαχμούτ Αμπάς εγκαινίασαν νέο μουσείο με πάρκο στο οικόπεδο που κατέχει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ιεριχώ.

Οι δυο Πρόεδροι θαύμασαν τις εκθεσιακές αίθουσες και έκαναν βόλτα στο πάρκο όπου σώζεται η αρχαία συκομορέα του Ζακχαίου. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή ήταν εκείνο το δένδρο στο οποίο ανέβηκε ο τελώνης Ζακχαίος για να δει τον Χριστό, εισερχόμενο στην πόλη (πρβλ. Λκ. 19. 2-10).

«Αυτό το συγκρότημα αποτελεί ένα πραγματικό δώρο της Ρωσίας στον παλαιστινιακό λαό με αφορμή την επέτειο δέκα χιλιάδων ετών από την ίδρυση της Ιεριχώ και ένα σύμβολο της ειλικρινούς ιστορικής μας φιλίας» τόνισε ο κ. Μεντβέντεφ. Επίσης ο Αρχηγός του Ρωσικού Κράτους υπενθύμισε ότι «η παράδοση των προσκυνηματικών περιηγήσεων των Ρώσων προς την Ιεριχώ έχει αφετηρία στον προπερασμένο αιώνα. Η διατήρηση των πνευματικών δεσμών με την Παλαιστίνη έχει μεγάλη σημασία για την πολυεθνική μας χώρα».

Επίσης στην κοινή συνέντευξη τύπου ο κ. Δ. Μεντβέντεφ απεύθυνε στον Πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς «ιδιαίτερα λόγια ευγνωμοσύνης για το ενδιαφέρον του απέναντι στη δράση της Ρωσίας για την επαναφορά της παρουσίας μας στους Αγίους Τόπους», η οποία «πάντα βασιζόταν στον σεβασμό

προς τον τοπικό πληθυσμό, τα έθιμα, τον πολιτισμό και την πίστη του» και εξέφρασε ελπίδα ότι τα εγκαίνια του μουσείου θα προσελκύει τους προσκυνητές από τη Ρωσία και άλλες χώρες.

Από την πλευρά του ο παλαιστινιακός ηγέτης υπογράμμισε ότι «οι προσκυνητές από τη Ρωσία ανέκαθεν πραγματοποιούσαν προσκυνηματικές περιηγήσεις στους Αγίους Τόπους και μάλιστα πεζοπόροι» και υπενθύμισε ότι με σκοπό την αποτελεσματικότερη φροντίδα των προσκυνητών το 1882 συγκροτήθηκε ο Αυτοκρατορικός Παλαιστινιακός Ορθόδοξος Σύλλογος.

Ανάμεσα στους συμμετάσχοντες στην πανηγυρική τελετή ήταν και ο Διευθυντής της Διοίκησης του Πατριαρχείου Μόσχας για τα ιδρύματα του εξωτερικού Αρχιεπίσκοπος Εγκόριεφσκ Μάρκος, ο οποίος έφτασε στην Παλαιστίνη με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου.

Να αναφερθεί ότι το μουσείο με το πάρκο ευρίσκεται στο κέντρο της Ιεριχώ στο οικόπεδο εμβαδού 100 στρεμμάτων. Αυτό το οικόπεδο αγοράστηκε το 1886 από τον ιερομόναχο Ιωάσαφ Πλεχάνωφ με δαπάνες της Ρωσίδας Ελένης Ρεζνιτσένκο και στη συνέχεια παραδόθηκε στον Αυτοκρατορικό Παλαιστινιακό Ορθόδοξο Σύλλογο. Το 2008 οι παλαιστινιακές αρχές επέστρεψαν το οικόπεδο στη Ρωσία. Στο έδαφος ανακαλυφθήκαν από τους αρχαιολόγους ερείπια ενός Βυζαντινού ναού του 5^{ου} αιώνα, και από τον Ιανουάριο 2010 άρχισαν τα έργα για την κατασκευή του μουσείου και του πάρκου.