



Πατριάρχης Κύριλλος δέχθηκε Αποστολικό Νούντσιο στη Ρωσική Ομοσπονδία Αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Μεννίνι

[gallery order="DESC"]

Η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Μεννίνι, ο οποίος ολοκληρώνει την αποστολή του στη Ρωσία, πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2011 στο Πατριαρχικό Γραφείο στη Μόσχα.

Στη συνάντηση επίσης συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Εγκόργιεφσκ Μάρκος, Διευθυντής της Διοίκησης του Πατριαρχείου Μόσχας για Ιδρύματα Εξωτερικού και ο Πρώτος Γραμματέας της Πρεσβείας της Αγίας Έδρας στη Ρωσική Ομοσπονδία Μονσινιόρ Βισβάλντας Κουλμπόκας, συνοδός του Αρχιεπισκόπου Μεννίνι.

Καλωσορίζοντας τον επισκέπτη ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος τόνισε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο σας ως Εκπρόσωπο της Αγίας Έδρας στη Μόσχα και την προσωπική σας προσφορά στην αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων ανάμεσα στις Εκκλησίες μας. Με τη Θεία χάρη αυτά τα προβλήματα επιλύονται θετικά, πράγμα το οποίο αλλάζει την ατμόσφαιρα των διμερών σχέσεων προς το καλύτερο. Αυτή σε μεγάλο βαθμό είναι» η δική σας προσφορά ως Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο της Αγίας Έδρας».

Επίσης μιλώντας με τον Νούντσιο ο Αγιώτατος Πατριάρχης αναφέρθηκε στο Τρισάγιο, το οποίο τέλεσε προ της συναντήσεως στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επιθέσεως στο αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας.

Από την πλευρά του απευθυνόμενος στον Αγιώτατο κ. Κύριλλο ο Αποστολικός Νούντσιος είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ, Αγιώτατε. Ήταν η χαρά μου να εργάζομαι για το καλό των Εκκλησιών μας. Και αυτή η δουλειά θα ήταν αμέτρητα πιο δύσκολη χωρίς τη στήριξη σας, τη φιλική σας στάση και τη χριστιανική αγάπη».

«Δεν πρόκειται να λησμονήσω ποτέ ούτε Εσάς, αλλά ούτε και τη Ρωσική Εκκλησία, αλλά αντίθετα θα διατηρώ την αγάπη μου προς αυτήν», επιβεβαίωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αντώνιος Μεννίνι. Ακόμα τόνισε ότι είναι πρόθυμος να συμβάλει κατά το δυνατόν στην κοινή μαρτυρία των χριστιανικών

αξιών στο σύγχρονο κόσμο.

Στη συνέχεια παρατέθηκε επίσημο αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμή του αποχωρούντος Αρχιεπισκόπου Αντώνιο Μεννίνι, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του Αποστολικού Νουντσίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56086/>