



## Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Πνευματική τύφλωση η απιστία

[gallery]

Στις 30 Ιανουαρίου 2011 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας. Επίσης συλλειτούργησαν το μέλος της Διασυνοδικής Επιτροπής Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παναγίας Θεόδωροφσκαγια της Αγίας Πετροπόλεως πρωθιερέας Αλέξανδρος Σορόκιν, ο ιερέας Δημήτριος Αγκέγιεφ, βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ, ο ιερέας ο ιερέας Δημήτριος Σιζονένκο, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών σχέσεων, κληρικοί του Ναού. Επίσης παρέστη προσευχόμενος Επίσκοπος Ντρογκόμπτσι Φιλάρετος. Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας κήρυξε τον θείο λόγο, όπου ανέλυσε την ευαγγελική περικοπή της ημέρας για τη θεραπεία ενός τυφλού από τον Κύριο. Господь сказал ему: *vera твоя спасла тебѧ* (Μκ. 10. 51-52).

«Τα λόγια του Σωτήρα «*ή πίστις σου σέσωκέ σε*» (Μκ. 10. 51-52) επιβεβαιώνουν την άμεση σχέση μεταξύ της πνευματικής οράσεως και πίστεως, μεταξύ της πνευματικής τυφλώσεως και απιστίας. Η απιστία είναι η πνευματική τύφλωση, η οποία καλύπτει τον Θεό και την πραγματικότητα του πνευματικού κόσμου. Ένας άπιστος δεν είναι σε θέση να διακρίνει την πνευματική πραγματικότητα πίσω από τα φαινόμενα του ορατού κόσμου, η οποία συνυπάρχει με τον υλικό κόσμο. Η πνευματική τύφλωση είναι αδυναμία του ανθρώπου να διακρίνει το χέρι του Θεού μέσα στη ζωή του. Ένας πνευματικά τυφλός όλα τα καλά, που συμβαίνουν στη ζωή του τα αποδίδει στον εαυτό του και νομίζει ότι εάν πέτυχε σε κάτι, αυτό οφείλεται στα ταλέντα του, στη τυχαία συγκυρία, στην ευκαιρία. Αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός η δοκιμασία, θλίψη η ταλαιπωρία, αυτός ο άνθρωπος ολιγοψυχεί και πέφτει σε ακηδία, διότι αυτά που βιώνει δεν εντάσσονται στο κοσμοείδωλό του. Αυτός αδυνατεί να βλέπει τους λόγους ούτε των καλών, αλλά ούτε και των αρνητικών γεγονότων στη ζωή του. Όλα του φαίνονται τυχαία: ευτυχία ή ατυχία.

Και ακόμα ένας πνευματικά τυφλός κατά κανόνα δεν βλέπει τα ελαττώματά του. Του φαίνεται ότι όλα είναι καλά στη ζωή του και ότι πάντα κάνει αυτό που πρέπει, και εάν στις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους αναφύονται προβλήματα, οφείλονται στους ανθρώπους, διότι τον υποτίμησαν, παρερμήνευσαν κλπ. Είναι βέβαιος ότι: «Τα κάνω όλα καλά, ενώ οι γύρω μου συμπεριφέρονται άσχημα».

Από την άλλη μεριά ένας που έχει πνευματική όραση παντού διαβλέπει το χέρι του Θεού,

καταλαβαίνοντας ότι η ζωή του δεν είναι ένα σύνολο τυχαίων γεγονότων και ότι ο Κύριος τον οδηγεί σαν τη στοργική μητέρα στην οδό προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός αντιλαμβάνεται ότι οι συμφορές και οι ταλαιπωρίες του οφείλονται στον ίδιο...

Για τις επιτυχίες του ευχαριστεί πρωτίστως τον Θεό, διότι γνωρίζει ότι Αυτός είναι η πηγή παντός αγαθού...

Αυτή είναι όλη η διαφορά ανάμεσα στον πνευματικό τυφλό και εκείνον που βλέπει. Ζουν δίπλα ο ένας στον άλλο, στον ίδιο κόσμο, κυκλοφορούν στην ίδια κοινωνία... Ο μεν όταν συμβεί ένα θαύμα λέγει: «Είναι θαύμα του Θεού, το οποίο έγινε για την ενίσχυση της πίστεώς μου», ο δε: «Οφείλεται στη συγκυρία, έτσι έγινε, δεν πρόκειται για θαύμα».

Σύμφωνα με τον Ιεράρχη ο Θεός άνοιξε στους πιστούς τα μάτια της ψυχής τους για να βλέπουν την ομορφιά του, να αντιπαραβάλλουν τις πράξεις τους με τις Θείες εντολές και να βοηθάνε εκείνους, όσοι δεν έχουν ακόμα την εσωτερική όραση να διαβλέπουν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Οι πιστοί πρέπει να παραδειγματίζουμε τους γύρω τους ότι ο Θεός υπάρχει και είναι μάλιστα δίπλα μας, ανάμεσά μας και δεν είναι αδιάφορος απέναντι στη ζωή μας, συμμετέχει ενεργά και βοηθά σε κάθε καλό έργο, αποτρέποντας πολλές συμφορές και θλίψεις και καθοδηγεί στην οδό προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

Τέλος, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας ευχήθηκε σε όλους να μην χάνουν ποτέ την πνευματική τους όραση και να θυμούνται ότι πρέπει να είναι προσεχτικοί στον εαυτό τους, ο ένας απέναντι στον άλλο και στους πλησίον. «Εύχομαι ώστε όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας να διαβλέπουν την παρουσία του Θεού και από απίστευτους να γίνουν πιστοί, ώστε ο Κύριος να μεγαλώνει την Εκκλησία και να φέρει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ασπαστούν την πίστη, και από την πνευματική τύφλωση να έρχονται στο φως», έκλεισε ο κ. Ιλαρίωνας.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/56070/>