



Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στο Θεολογικό Σεμινάριο Ντάλλας

[gallery link="file" order="DESC"]

Στις 11 Φεβρουαρίου 2011 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Θεολογικό Σεμινάριο Ντάλλας.

Το Θεολογικό Σεμινάριο Ντάλλας ιδρύθηκε το 1924 από τους προτεστάντες και ευαγγελιστές ηγέτες του Τέξας με σκοπό την προώθηση των κοινών μελετών στον βιβλικό τομέα. Κατά το παρόν το εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεολογικά σχολεία στις ΗΠΑ με παραρτήματα στην Ουάσιγκτον, το Χιούστον και την Ατλάντα όπου συνολικά σπουδάζουν περισσότεροι από 2000 φοιτητές.

Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου δόκτορας Μαρκος Μπεϊλί δέχθηκε τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στο γραφείο του, όπου πραγματοποιήθηκε η συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Ιλαρίωνας ενημέρωσε για την αναγέννηση της θεολογικής μόρφωσης στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και του προσέφερε τον πρώτο τόμο του βιβλίου του «Ο Ορθόδοξος χριστιανισμός» στην Αγγλική γλώσσα.

Στη συνέχεια στην Αίθουσα Συνελεύσεων ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας έδωσε διάλεξη με θέμα «Έχετε εν εαυτοίς άλας», την οποία παρακολούθησαν καθηγητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Μετά το πέρας της διαλέξεως ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ απάντησε σε ερωτήσεις του ακροατηρίου. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο της συνεργασίας ανάμεσα στις παραδοσιακές χριστιανικές ομολογίες εξέφρασε την άποψη για την ανάγκη της στενής συνεργασίας μεταξύ των χριστιανών των διαφόρων ομολογιών για την προστασία των παραδοσιακών ηθικών αξιών. Σύμφωνα με τον κ. Ιλαρίωνα οι χριστιανοί πρέπει να έχουν δυνατότητα να τοποθετούνται απρόσκοπτα δημόσια πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα ακόμα και μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσεως.

«Ο Χριστός δε δημιούργησε την Εκκλησία του για την ιδιωτική χρήση: το μήνυμά του αναφέρεται σε όλους και πρέπει να ακουσθεί από όλους», υπενθύμισε ο Ιεράρχης. Εκπληρώνοντας την αποστολή της η Εκκλησία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όσους δεν αδιαφορούν για το κήρυγμά της. Από την άλλη μεριά επιδιώκοντας να καταστήσουμε το ευαγγελικό μήνυμα προσιτό για τους σύγχρονους οι

χριστιανοί δεν πρέπει να το προσαρμόζουμε στις σημερινές αντιλήψεις για την πολιτική ορθότητα σε βάρος της προσήλωσης στην παράδοση.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55993/>