



Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: ο Κύριος κάθε χρόνο μας στέλνει αυτή την πνευματική άνοιξη για να ξεκινήσουμε οδό που οδηγεί στη μετάνοια

[gallery]

Την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στις 9 Μαρτίου 2011, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας τέλεσε την Προαγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Ιεράρχης κήρυξε τον θείο λόγο, όπου αναφέρθηκε στο νόημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

«Ανέτειλε το έαρ της νηστείας», με αυτά η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής συμπίπτει χρονικά με την εαρινή εποχή. Βλέπουμε σήμερα ίσως την πρώτη ανοιξιάτικη μέρα, χιόνι έξω, που αρχίζει όμως να λιώνει υπό την επίδραση των ηλιακών ακτίνων. Δεν είναι η παράσταση εκείνου, το οποίο συμβαίνει με την ανθρώπινη ψυχή, όταν έρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Διότι λόγω της αμαρτωλής ζωής, χαλάρωσης και αμέλειας παγώνει η ψυχή και η καρδιά. Όμως τι άλλο μπορεί να λιώσει μια παγωμένη καρδιά παρά οι ακτίνες του ζωοποιού φωτός, που πηγάζουν από τον ίδιο τον Ήλιο της Δικαιοσύνης Χρίστο τον Θεό ημών; Τι περίοδος του χρόνου αρμόζει περισσότερο στην ψυχή του καθενός παρά η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν ερχόμαστε στον Ιερό Ναό, όπου οι ακολουθίες τελούνται διαφορετικά και οι ψαλμωδίες είναι διαφορετικές, προσαρμοσμένες στην περίοδο αυτή, και όπου ολόκληρη η ατμόσφαιρα δημιουργεί μια διάθεση για μετάνοια;

Η μετάνοια είναι ένα μέσο, το οποίο θεσπίστηκε από την Εκκλησία για να καθαριστούν οι ψυχές μας με το θείο φως. Έως ότου ο άνθρωπος δε μετανοεί, δεν αναγνωρίζει τις αμαρτίες και τις πτώσεις του, δε μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Έως ότου ο άνθρωπος δεν αλλάζει τη ζωή του, οι ακτίνες του Ηλίου της Δικαιοσύνης δε θα μπορέσουν να εισέλθουν στη μαυρισμένη ψυχή και να λιώσουν την παγωμένη καρδιά», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Επίσης σύμφωνα με τον Ιεράρχη, η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας δόθηκε για να επιδοθούμε με περισσότερη επιμέλεια στην προσευχή και να ασκούμε την αγαθοεργία περισσότερη από όση ασκούμε τις άλλες ημέρες.

Επίσης κατά τη νηστεία πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε όλες τις άδικες συναλλαγές και συμφωνίες, τις οποίες συνάψαμε, όλες τις άδικες λέξεις και όλα τα σφάλματα στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που διαπράξαμε στο παρελθόν. Όπως μας υπενθυμίζει η Εκκλησία στα στιχηρά της, η πραγματική νηστεία δε συνίσταται μόνο στην εγκράτεια, αλλά και στο να μοιράσουμε το ψωμί μας με τον πεινασμένο, το σπίτι μας με τον άστεγο, δηλαδή να βοηθάμε τους πλησίον σε όσα έχουν ανάγκη.

Ο Κύριος κάθε χρόνο μας στέλνει αυτή την πνευματική άνοιξη για να οδό που οδηγεί στη μετάνοια και να ανανεωθούμε, ώστε οι ακτίνες του θείου φωτός να διαπερνάνε απρόσκοπτα στη ψυχή μας, φωτίζοντας ακόμα και πιο απομακρυσμένη γωνία της, διότι ο Θεός θέλει να έλθει και να κατοικήσει μέσα μας και μόνο το σκοτάδι των αμαρτιών μας και η εσωτερική μας ψύχρα τον εμποδίζουν να μας φωτίσει από μέσα με το θείο φως.

Να βαδίσουμε επαξίως την πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία με τις ακολουθίες της, τον κανονισμό της μας οδηγεί στην οδό προς τη μετάνοια, φροντίζοντας ώστε κανείς να μην μείνει εκτός Βασιλείας του Θεού, αλλά να φτάσει ο καθένας σ' εκείνη τη Βασιλεία, όπου δεν παύει η άνοιξη, όπου πάντα λάμπει ο ήλιος χωρίς να σκεπάζεται από σύννεφα και όπου όλοι οι πιστοί ενωμένοι με τον Κύριο παρίστανται ενώπιον Αυτού σε αδιάκοπη αγαλλίαση.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55911/>