



Διορίσθηκε νέος αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ

Στη συνεδρία της 22^{ης} Μαρτίου η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας, προεδρεύοντας του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου, αποφάσισε πλήρωση της θέσεως του αντιπροέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Νέος αντιπρόεδρος διορίσθηκε Ηγούμενος Φιλάρετος Μπουλέκωβ, τέως εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας παρά το Συμβούλιο της Ευρώπης και Προϊστάμενος της ρωσικής ενορίας των Αγίων Πάντων του Στρασβούργου.

Εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας παρά το Συμβούλιο της Ευρώπης και Προϊστάμενος της ρωσικής ενορίας των Αγίων Πάντων του Στρασβούργου διορίσθηκε Ηγούμενος Φίλιππος Ριαμπίχ, τέως αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Ηγούμενος Φιλάρετος (κατά κόσμο Αλέξανδρος του Βλαδιμήρου Μπουλέκωφ) γεννήθηκε το 1967 στη Μόσχα.

Το 1984 τελείωσε το φυσικό-μαθηματικό σχολείο №2 της Μόσχας.

Το 1984-1990 σπούδασε στη Φυσική σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσωφ της Μόσχας.

Το 1991 γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή Μόσχας και το 1998 αποφοίτησε τη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας. Το 1999 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα θεολογίας για τη διατριβή με θέμα «Ιστορία και η σύγχρονη κατάσταση της Μαρωνιτικής Εκκλησίας».

Από το 1988 έως 1991 εργάστηκε στο Τμήμα Εκδόσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Από το 1991 έως 1993 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του τομέα των διαχριστιανικών σχέσεων του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Από το 1993 έως 1996 διεύθυνε το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕΣ.

Το 1996 παρασημοφορήθηκε με το παράσημο του Αγίου Πρίγκιπα Δανιήλ της Μόσχας Γ΄ Τάξεως.

Το 1996 χειροτονήθηκε διάκονος.

Από το 1997 έως 1999 διατελεί Γραμματέας της Αντιπροσωπείας του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών παρά τον Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης ανατολής στη Δαμασκό.

Το 2000 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας χειροτονήθηκε ιερέας και εκάρη μοναχός με το όνομα Φιλάρετος, προ τιμή του Αγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτη Μόσχας.

Από το 2000 έως 2004 διατελεί Προϊστάμενος της ενορίας του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ στο Γιοχάνεσμπουργκ της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής.

Το 2002 με εντολή του μακαριστού Πατριάρχη Αλεξίου Β΄ ανυψώθηκε σε Ηγούμενο.

Από το 2004 έως πρόσφατα διατελούσε εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας παρά το Συμβούλιο της Ευρώπης και Προϊστάμενος της ενορίας των Αγίων Πάντων του Στρασβούργο.