



Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η ζωή μας δόθηκε για την εξάσκηση της αρετής

[gallery end=9]

Την εορτή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, στις 3 Απριλίου 2011, την Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας. Επίσης συλλειτουργήσαν ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Αντιοχείας παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Αρχιεπίσκοπος Φιλιπποπόλεως Νήφων, ο Έξαρχος του Πατριάρχη Σερβίας παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Επίσκοπος Μοράβιτς Αντώνιος και άλλοι. Στη Λειτουργία παρέστη προσευχόμενος ο Αρχιεπίσκοπος Τούλτσιν και Μπράτσλαφ Ιωνάθαν.

[gallery start=10]

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας κήρυξε το θείο λόγο, όπου αναφέρθηκε στη μνήμη του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος.

«Αυτή η κλίμακα συνετάχθη τον 7 αιώνα για μοναχούς του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, αλλά μέχρι και σήμερα παραμένει επίκαιρη. Όλη η πνευματική ζωή του χριστιανού παριστάνεται σε μορφή της κλίμακας αναβάσεως στο Θεό με τριάντα σκαλοπάτια, όπου κάθε σκαλοπάτι δηλώνει απόρριψη ενός πάθους ή απόκτηση μιας αρετής. Το μυστικό συνίσταται στο ότι ανεβαίνοντας τη σκάλα αυτή είναι αδύνατη η απόρριψη ενός μόνο πάθους ή απόκτηση μιας μόνο αρετής. Ο άνθρωπος πρέπει να περάσει αυτή την πορεία επανειλημμένως, απαλασσόμενος από τα πάθη του, τις αμαρτίες και αποκτώντας τις αρετές χρήσιμες για να είναι καλός χριστιανός σε αυτή τη γη και στη μέλλουσα να ενωθεί με το Χριστό και να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών.

Δεν είναι όλοι που απαλλάσσονται από τις αμαρτίες και αποκτούν τις αρετές με τον ίδιο τρόπο και με μια σειρά. Δεν μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει κυριολεκτικά τα βήματα του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος και να περάσει όλα τα τριάντα σκαλοπάτια. Όμως εκείνο που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι η ζωή μας δόθηκε για την εξάσκηση της αρετής και την απαλλαγή από της αμαρτίες, αμαρτωλών συνηθειών ή κακών τάσεων. Εάν ο Θεός έχανε την ελπίδα του στη διόρθωσή μας θα διάκοπτε αμέσως την επίγεια μας ζωή και θα μεταβαίναμε σε άλλη μορφή υπάρξεως. Εάν ο Θεός μας ανέχεται σε αυτή τη γη εδώ, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα στη διόρθωσή μας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Σύμφωνα με τον Ιεράρχη ο Θεός κάθε μέρα και κάθε ώρα μας παρέχει ευκαιρία για την αγαθοεργία, αλλά εμείς με την κακή μας βούληση, την οκνηρία, την κόπωση, την ολιγοψυχία ή την αδυναμία απορρίπτουμε αυτές τις ευκαιρίες.

Ο σκοπός μας είναι να δουλέψουμε με τον εαυτό μας συνέχεια και καθημερινά, ζητώντας από τον Θεό βοήθεια σε αυτή την πορεία, που οδηγεί στη βασιλεία των Ουρανών. Όμως πολλές φορές ζητάμε να διορθώσουμε τους άλλους και είναι δύσκολο να τους διορθώσουμε. Θα καταφέρουμε να διορθώσουμε τους άλλους αφού διορθώσουμε τον εαυτό μας. Θα μπορέσουμε να διδάξουμε τους γύρω ανθρώπους τη χριστιανική ζωή εάν δε θα μιλάμε μόνο για τις αρετές αλλά όταν θα τις ακολουθούμε έμπρακτα.

Δεν είναι τυχαία τα λόγια του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ: «Φρόντισε να αποκτήσεις πνεύμα ειρήνης και χιλιάδες γύρω σου θα βρουν τη σωτηρία». Προτού αποκτήσουμε το πνεύμα ειρήνης, προτού ακολουθήσουμε με σταθερά βήματα την πορεία των αρετών, που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών δε θα μπορέσουμε να αποδείξουμε τίποτε σε κανένα ούτε θα μπορέσουμε να διδάξουμε κανένα. Πρέπει να ζούμε έτσι ώστε να λένε οι άνθρωποι: «Αυτός είναι χριστιανός και θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμά του». Αυτό θα είναι το πιο εύγλωττο κήρυγμα.

Στο τέλος ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας κάλεσε τους πιστούς να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο της ζωής τους και μάλιστα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για την πνευματική νηφαλιότητα και τον αγώνα για την εξάσκηση των αρετών με σκοπό τη μεταμόρφωση τον εαυτό τους και του περιβάλλοντος, με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55789/>