



Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: παρά τη σύγχρονη μόδα και τα άθρα πρότυπα η Εκκλησία πάντα θα υπενθυμίζει για τις διαχρονικές αξίες

[gallery end=15]

Την εορτή του Ευαγγελισμού, στις 7 Απριλίου 2011, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας τέλεσε Θεία Ευχαριστία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας.

Κατά την λειτουργία ο τελών χρέη του Γραμματέα του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών σχέσεων ιερέας Δημήτριος Σιζονένκο ανέγνωσε το Πατριαρχικό Μήνυμα στους Αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και όλα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για τις συμφορές στην Ιαπωνία.

Μετά τη Θεία Σύναξη στο θείο λόγο του αναφερόμενος στην ουσία της εορτής και συγκεκριμένα στο μυστήριο της Ενανθρωπήσεως ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας τόνισε

«Αυτό είναι ένα μυστήριο που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Πολλοί προσπάθησαν με το ανθρώπινο μυαλό τους να το κατανοήσουν και απέτυχαν πλήρως. Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστοϊ προσπάθησε να καταλάβει με το ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του Ευαγγελίου και δε μπόρεσε το μυαλό του να χωρέσει αυτά. Ξαναέγραψε το Ευαγγέλιο, ξεγράφοντας την ιστορία του Ευαγγελισμού και πολλές άλλες ιστορίες που είναι υπερφυσικές και ξεπερνάνε το ανθρώπινο μυαλό. Και σήμερα για πολλούς αυτή η θαυμαστή ιστορία της Ενανθρωπήσεως παραμένει ακατανόητη και ξένη, διότι αντιστέκεται εντελώς στους νόμους του κόσμου τούτου και εκείνα τα πρότυπα, τα οποία ακολουθούν σήμερα οι άνθρωποι.

Πολλές θα ευρίσκονταν σήμερα κοπέλες, οι οποίες θα ήταν σαν την Παναγία με την καθαρότητα της, με την αγάπη προς τον Θεό, με την συνεχή αναφορά της ψυχής και της καρδιάς της προς τον άνωθεν κόσμο, με την αγάπη στην προσευχή και το Ναό; Εάν δούμε τις σύγχρονες κοπέλες, θα διαπιστώσουμε ότι ακολουθούν άλλους νόμους και πρότυπα. Μια σύγχρονη κοπέλα επιθυμεί κυρίως εκείνη τη φυσική ομορφιά, η οποία, κατά τη γνώμη της, πρέπει να προσελκύει τους άνδρες. Εάν η κοπέλα δεν έχει φυσική ομορφιά, αρχίζει και εφαρμόζει διάφορα κόλπα για να γίνει όμορφη και ελκυστική: να φοράει προκλητικά ρούχα, κάνει κατάχρηση καλλυντικών...Υπάρχουν και ορισμένες, οι οποίες προβούν σε χειρουργικές επεμβάσεις...Είναι πρόθυμες να υποφέρουν φυσικό πόνο πολλούς μήνες, να κινδυνεύουν να χάσουν την υγεία τους (διότι κανείς δε γνωρίζει τις συνέπειες

αυτών των χειρουργικών επεμβάσεων). Όλα αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να αυξήσουν έστω και ελάχιστα το ανάστημά τους, σαν να επρόκειτο για μια συνειδητή αντίθεση με τα λόγια του Κυρίου μας: *τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἓνα;* (Ματθ. 6.27).

Σήμερα αυτά γίνονται εφικτά από την τεχνική άποψη, όπως είναι εφικτή η αλλαγή ανθρώπου της μαύρης φυλής σε άνθρωπο λευκής φυλής, άνδρα σε γυναίκα ή αντίθετα. Όπως τι μεγάλη απόσταση είναι που χωρίζει αυτά από τα ιδανικά, τα οποία μας αποκαλύπτει το ευαγγελικό κήρυγμα! Πόσο μακριά απέχει ο κόσμος μιας σύγχρονης κοπέλας από τον κόσμο, στον οποίο αποκαλυπτόταν το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως», αναρωτήθηκε ο Ιεράρχης.

Επίσης σύμφωνα με τον κ. Ιλαρίωνα αυτό το μυστήριο αποκαλύφθηκε χάρη στους ανθρώπους όπως η Παναγία, οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, η αγία Ελισάβετ, οι οποίοι έζησαν με την πίστη στον Θεό και με ταπείνωση δέχονταν διάφορες θλίψεις, ελπίζοντας πρώτα από όλα στη δύναμη του Θεού.

Ο Κύριος δεν επιθύμησε την ανθρώπινη δόξα, ούτε την ανθρώπινη ομορφιά: η ταπεινή καρδιά και η κοιλία της Παρθένου, η οποία δέχθηκε με ταπείνωση τη φωνή του Αρχαγγέλου, έγινε δοχείο του θείου μεγαλείου και της θείας παρουσίας. Αυτό είναι το ανείπωτο μυστήριο, το οποίο μας υπενθυμίζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Δυστυχώς σήμερα άνθρωποι επιδιώκουν άλλους σκοπούς και έχουν γνώμονα άλλα ιδανικά. Μι σύγχρονη κοπέλα δε θέλει μόνο να γίνει όμορφη αλλά και επιτυχημένη. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να πετύχει την επαγγελματική της καριέρα, πρέπει να έχει όχι μόνο την εξωτερική ομορφιά, αλλά και εκείνα τα ανθρώπινα προσόντα, τα οποία θα τις επιτρέπουν να κερδίζει πάντα τους άλλους, να τους προσπερνάει επιδιώκοντας την επιτυχία και ευτυχία.

Δυστυχώς δε μπορεί η πλειοψηφία των ανθρώπων να γίνει ευτυχής σε αυτή τη ζωή, διότι η ανθρώπινη καρδιά δε μπορεί να χορτάσει την επιτυχία και την υπεροχή επί των άλλων ανθρώπων. Μπορεί να έχει και την υλική ευημερία και την φυσική ομορφιά, αλλά δε θα έχει το βασικό, την εσωτερική ειρήνη και την εσωτερική ευχαρίστηση, η οποία έχει την αφετηρία τη ζωή με τον Θεό.

Ακόμα, η εορτή του Ευαγγελισμού μας υπενθυμίζει και τη μητρότητα, την βασική κλήση της μητέρας. Η γυναίκα καλείται να συνεχίσει το ανθρώπινο γένος. Ανέκαθεν οι γυναίκες ήταν εκείνες, οι οποίες ασχολήθηκαν με διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ενώ οι άνδρες εργάζονταν για να ζήσουν την οικογένειά τους. Σήμερα τα παιδιά δεν αποτελούν πια η προτεραιότητα των οικογενειών, όπου και οι δυο σύζυγοι αναγκάζονται να δουλεύουν. Και έχουμε πολλές οικογένειες όπου το πολύ-πολύ έχουν δυο παιδιά.

«Η Εκκλησία υπενθυμίζει σήμερα ιδιαίτερα σε μάς, τους σύγχρονους ανθρώπους, τους άνδρες και

τις γυναίκες, εκείνες τις πνευματικές και ηθικές αξίες, επί των οποίων βασίζονταν η ανθρώπινη ζωή και οι οποίες σήμερα είναι λησμονημένες, εγκαταλειμμένες και πεταγμένες. Η Εκκλησία θα εξακολουθεί να υπενθυμίζει πάντα εκείνες τις διαχρονικές αξίες όπως η κλήση της γυναίκας στην τεκνογονία και τη μητρότητα, την κλήση του άνδρα στην αυθεντική πατρότητα, την κλήση των συζύγων στην πίστη ενός απέναντι στον άλλο και την αναπαραγωγή του ανθρώπινου γένους. Η Εκκλησία θα το υπενθυμίσει πάντα και παντού, παρά τη σύγχρονη μόδα και τα σύγχρονα άθρα πρότυπα», έκλεισε ο Ιεράρχης.

Επίσης ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας αναφέρθηκε στο μήνυμα του Πατριάρχη Κυρίλλου για την καταστροφή που έπληξε τα ιαπωνικά νησιά και στοίχησε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους καθώς και για τη χθεσινή συνάντηση με τον Γιαπωνέζο Πρέσβη. Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κάλεσε τους πιστούς να ανταποκριθούν στην έκκληση του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να προσφέρουν τον όβολό τους στην ανακούφιση των πληγέντων στην Ιαπωνία.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55773/>