



Συνάντηση του Προέδρου του ΚΣΣΕ με Ηγούμενο Φιλάρετο Μπουλέκωφ

Με τον Πρόεδρο τη Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Μεβλιούτα Τσαβούσογκλου πραγματοποίησε συνάντηση στο Στρασβούργο στις 14 Απριλίου 2011 ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Ηγούμενος Φιλάρετος Μπουλέκωφ σε ολοκλήρωση της υπηρεσίας του στη θέση του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Μόσχας παρά το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος του ΚΣΣΕ εκτίμησε υψηλά την ενεργό θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας στην ανάπτυξη του διαπολιτιστικού και διαθρησκειακού διαλόγου στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι το Πατριαρχείο Μόσχας μαζί με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρωτοστάτησαν στη σύναψη των ευθέων επαφών ανάμεσα στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές θρησκείες και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην παρούσα φάση έργο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί μια από τις προτεραιότητες τόσο του Συμβουλίου όσο και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Ο κ. Μ. Τσαβόσογκλου τόνισε ότι οι συναντήσεις με θρησκευτικές ηγέτες στη Ρωσία και κυρίως με τον Αγίατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο ήταν επιβεβαίωση και παράδειγμα μιας επιτυχημένης διαθρησκειακής συνεργασίας στη χώρα, όπου ειρηνικά ζουν και εργάζονται εκπρόσωποι πολλών εθνικοτήτων, πολιτιστικών παραδόσεων και ομολογιών.

Εκ μέρους των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, των οργάνων της και προσωπικά ο κ. Μ.

Τσαβούσογκλου ευχαρίστησε τον Ηγούμενο Φιλάρετο για πολυετή του υπηρεσία στο Στρασβούργο για τη σύναψη επαφών μεταξύ των θρησκειών και του Συμβουλίου της Ευρώπης με αποτέλεσμα την σύναψη ανοιχτών και ειλικρινών σχέσεων, έγκριση σπουδαίων εγγράφων που αφορούσαν στο διάλογο των εκπροσώπων πολύμορφων θρησκευτικών και κοσμικών παραδόσεων.

Από την πλευρά του ο Ηγούμενος Φιλάρετος εξέφρασε την πεποίθηση στην ανάγκη αναπτύξεως εργαλείων του διαλόγου για την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση στην ευρωπαϊκή κοινότητα, την κοινή δημιουργία της Μεγάλης Ευρώπης, όπου υπάρχει χώρος για εκπροσώπους των διάφορων πολιτισμών και αντιλήψεων και όπου εκτιμούν υψηλά και προστατεύουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55741/>