



Τελετή αποδοχής των προσωρινά αποσχισθέντων στην Ορθόδοξη Εκκλησία από τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα το Σάββατο του Λαζάρου

[gallery]

Την τελετή αποδοχής στην Ορθόδοξη Εκκλησία των προσωρινά αποσχισθέντων ή εκπεσόντων στις αιρέσεις πραγματοποίησε στις 16 Απριλίου 2011 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας.

54 άτομα εξέφρασαν την επιθυμία να επανενταχθούν στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας αφού πρώτα αρνήθηκαν την ειδωλολατρία, τις αιρετικές πλάνες και τη σχισματική ψευδή πίστη και ορκίσθηκαν στο Ευαγγέλιο να είναι αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τοποθέτησε στο κεφάλι του καθενός το ωμοφόριό του.

Αμέσως μετά ο Ιεράρχης απεύθυνε λόγο νουθεσίας στους παριστάμενους:

«Σήμερα με την Πρόνοια του Θεού και το έλεός του έχετε επανενταχθεί στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας και από ἔδω και πέρα θα είσθε μέλη του Σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, ιδρυμένης από τον Κύριο, της οποίας *πύλαι Ἄδου ου κατεσχίσουσιν αυτής* (Ματθ. 16.18), όπως είπε ο Σωτήρας.

Από τη δική σας πείρα γνωρίζετε τι πάει να πει πλάνη και απάτη. Η διαφορά μεταξύ της πλάνης και της αλήθειας είναι η ίδια όπως μεταξύ του διαβόλου και του Θεού, του σκότους και του φωτός. Σήμερα γύρω μας πολλοί είναι ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες, οι οποίες περνάνε τις διδασκαλίες τους για αληθινές, αποπλανούν τους ανθρώπους, τους χωρίζουν από τη Βασιλεία των Ουρανών και καταστρέφουν τη σωτηρία της ψυχής.

Ο σκοπός της υπάρξεως της Εκκλησίας επί της γης είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Και σήμερα αφού ξαναβρήκατε το δρόμο αυτό καλείσθε να γίνεται κήρυκες της αλήθειας και Απόστολοι του Χριστού για τους γύρω σας. Ο καθένας από σας πολύ πιθανόν ότι γνωρίζει άλλους, οι οποίοι δεν έχουν πετάξει ακόμα από πάνω τους τα δίκτυα της απάτης και πλάνης. Με βάση τη δική σας πείρα μπορείτε να τους ενημερώσετε για τη βλάβη της πλάνης και το σωτήριο της αλήθειας της χριστιανικής πίστεως.

Από ἔδω και πέρα θα είσθε μέλη της Εκκλησίας. Φροντίστε για τη διαρκή προκοπή στην επίγνωση της αλήθειας: να διαβάσετε την Αγία Γραφή, τα έργα των Αγίων Πατέρων, να συμμετέχετε στα μυστήρια της Εκκλησίας, να προσέρχεσθε τακτική στην εξομολόγηση και την κοινωνία των Αγίων του Χριστού Μυστηρίων. Είθε η Ορθόδοξη Εκκλησία να γίνει σπίτι σας και τίποτε μέσα της να μην είναι ξένο, είθε ο Ναός να γίνει δικός σας τόπος για να γνωρίσετε και να αγαπήσετε τις ακολουθίες.

Εάν ποτέ σας έλθουν σκέψεις, που έχουν να κάνουν με τον παλαιότερο τρόπο ζωής, να τις διώχνετε ως διαβολικό φάντασμα. Να θυμάστε ότι ο άνθρωπος, που πάτησε το δρόμο της σωτηρίας, δεν πρέπει να γυρίσει πίσω στις παλιές του αμαρτίες, πλάνες και αμαρτωλές σκέψεις. Άπαξ και διαπαντός αρνούμενοι τις ψευδοδιδασκαλίες και πλάνες, να μείνετε ακλόνητη και σταθεροί στην αλήθεια και με τη σταθερότητά σας και ισχυρή πίστη να βοηθάτε τους άλλους να έρχονται στη σωτηρία και στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν».

Το έργο με εκπεσόντες από την Ορθοδοξία γίνεται από το Κέντρο αποκατάστασης θυμάτων των μη παραδοσιακών θρησκειών Α. Χομιακώφ παρά τον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά στη Μόσχα. Κατά το παρόν το έργο του Κέντρου διευθύνει ο εφημέριος του Ναού ιερέας Ευγένιος Τρεμάσκιν. Όσοι από αιρετικούς και σχισματικούς επιθυμήσουν την επανένταξη στους κόλπους της Εκκλησίας παρακολουθούν καθηχητικές ομιλίες διάρκειας μερικών μηνών.

Η τελετή αποδοχής συνήθως πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο. Την προηγούμενη φορά έγινε από το Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στις 21 Νοεμβρίου 2010.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55736/>