



Συνάντηση Επικεφαλής της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας με Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Ρωσίας

Με το Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Σ. Ναρύσκιν πραγματοποιήσε συνάντηση στο Άγιο Ετςμμαντζίν στις 19 Απριλίου 2011 ο Ύπατος Πατριάρχης και Καθολικός πάντων των Αρμενίων Καρεκίν Β΄.

Απευθυνόμενος στον κ. Ναρύσκιν, ο οποίος έφτασε στην Αρμενία για να συμμετάσχει στο φόρουμ διαπεριφερειακής συνεργασίας ο Επικεφαλής της Αρμενικής Εκκλησίας τόνισε την ανάπτυξη των καρποφόρων σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Η αυτού Αγιώτητα εξέφρασε την ελπίδα ότι με ευλογία του Θεού η φιλία μεταξύ Αρμενικού και Ρωσικού λαού θα είναι πάντοτε ισχυρή και ακλόνητη.

Από την πλευρά του ο κ. Ναρύσκιν ευχαρίστησε τον Ύπατο Πατριάρχη και Καθολικό πάντων των Αρμενίων Καρεκίν Β΄ για τη συνάντηση και τα καλά του λόγια και υπενθύμισε ότι στα πλαίσια του διαπεριφερειακού φόρουμ συζητούνται εκτός από τα οικονομικά θέματα και θέματα ανθρωπιστικά.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο των σχέσεων μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στην ανάπτυξη των ανθρωπιστικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Επίσης τονίσθηκε η πνευματική εγγύτητα μεταξύ των λαών Ρωσίας και Αρμενίας, οφειλόμενη στις χριστιανικές εντολές.

Αυθημερόν ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Ρωσίας κ. Σ. Ναρύσκιν μαζί με τον ομόλογό του κ. Καρέν Καραπετιάν συμμετείχε στην επίσημη τελετή αποκαλυπτηρίων του αναστηλωμένου μνημειακού συγκροτήματος προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών, πεσόντων κατά τη μάχη Οσακάν το 1827.

Σημειωτέον ότι η μάχη δίπλα στο αρμενικό χωριό Οσακάν δίπλα στο Εριβάν πραγματοποιήθηκε μεταξύ περσικού στρατού με επικεφαλής το διάδοχο του Περσικού θρόνου Αμπάς Μιρζά και ρωσικού αποσπάσματος με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Α. Κρασόφσκυ, ο οποίος έσπευδε να βοηθήσει το πολιορκημένο Πρωτόθρονο Άγιο Ετςμμαντζίν, πνευματικό κέντρο της Αρμενικής

Αποστολικής Εκκλησίας. Η νίκη κατά του περσικού στρατού διαγωνίσθηκε με την ανέγερση μνημείου προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών, που προστάτευσαν το Ετσμιαντζί.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55728/>