



Χαιρετισμός του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά την επίσκεψη του Καθεδρικού Ναού της Ευαγγελίστριας του Χαρκόβου

Μετά την άφιξη στην πόλη του Χαρκόβου, στις 7 Μαΐου 2011, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος επισκέφθηκε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Ευαγγελίστριας όπου έγινε δεκτός από Ιεράρχες της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος απεύθυνε στους παρόντες το χαιρετισμό του.

Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι, αξιοσέβαστε Αρχιεπίσκοπε Ονούφριε, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές,

Χριστός Ανέστη!

Χαίρομαι με χαρά ανεκκλήλητη που πάτησα το χώμα, το οποίο μέσα στους αιώνες επιβεβαίωσε την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία, στα ιδανικά της Αγίας Ρωσίας. Στο αεροδρόμιο, όταν με πλησίασαν οι δημοσιογράφοι, τους είπα ότι χρόνια ονειρευόμουν να επισκεφθώ αυτή την πόλη και να εισέλθω υπό τη στέγη αυτού του Ναού, αλλά εξαιτίας των περιστάσεων αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη εδώ. Και όμως όλες τις πιο τολμηρές μου προσδοκίες και φαντασίες τις επισκίασε αυτή η συνάντησή μου μαζί σας, αγαπητοί μου, τους ανθρώπους, οι οποίοι διατηρούν στις καρδιές τους πίστη, και είναι αφοσιωμένοι ολοκληρωτικά στον Κύριο μας και στην ενότητα της Εκκλησίας μας.

Χαίρομαι για την ευκαιρία να έρθω στο Χάρκοβο με αφορμή τα 90^α γενέθλια του πιο σεβαστού και του αρχαιότερου κατά τα πρεσβεία χειροτονίας Ιεράρχη της Εκκλησίας μας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νικοδήμου. Γνωρίζω τον κ. Νικόδημο από το 1964 και χαίρομαι που ακόμα και σήμερα, παρά τη σεβαστή του ηλικία, εξακολουθεί να διατελεί εν ενεργεία Επίσκοπος, ο οποίος με σύνεση κυβερνά το εκκλησιαστικό σκάφος, που του εμπιστεύθηκε. Χαίρομαι επίσης ότι η εδώ παραμονή μου συνέπεσε με τους χαρμόσυνες πασχαλινούς εορτασμούς. Τόσο ωραία να ακούει κανείς τη γεμάτη από πνευματική δύναμη κραυγή σας: «Αληθώς Ανέστη!»

Διατηρήστε την Ορθόδοξη πίστη στις καρδιές σας, διαπαιδαγωγείτε με βάση αυτή τα παιδιά και τα εγγόνιά σας. Μη φοβάστε τίποτε διότι όπου ο Χριστός, εκεί είναι η νίκη, όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι το φως, όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι η πληρότητα της ζωής, ενώ όπου δεν έχει Χριστό εκεί επικρατούν το ψεύδος, οι διαιρέσεις, οι διαφορές, τα σκάνδαλα, οι πειρασμοί και η απώλεια. Αυτές

τις πασχαλινές ημέρες διακηρύττουμε: «Χριστός Ανέστη!», κατοχυρώνοντας τη βαθιά και γεμάτη δύναμη πίστη στο ότι ο Αναστάς Χριστός συνανασταίνει και όσους διατηρούν και πρεσβεύουν πίστη σε Αυτόν ως Θεό και Σωτήρα.

Σε ανάμνηση της επισκέψεως του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Ευαγγελίστριας του Χαρκόβου θα ήθελα να προσφέρω αυτή την εικόνα του Χριστού, Εκείνου, ο Οποίος ανέστη και με την Ανάστασή Του νίκησε το θάνατο. Στην εικόνα είναι αναρτημένη μια ταμπέλα, η οποία πιστοποιεί ότι πρόκειται για δώρο του Πατριάρχη. Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου, καθώς προσέρχεστε και προσεύχεστε ενώπιον αυτής της εικόνας, να ενθυμείστε και τον Πατριάρχη σας, ο οποίος θέλει τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας στις προσευχές. Και σε όλους εσάς θέλω να διανείμω αυτή την εικονίτσα με την παράσταση του Αναστάντος Χριστού με πατριαρχική μου ευλογία.

Χριστός Ανέστη!

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55655/>