



## Μήνυμα του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στον Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας Σενούντα Γ΄

*Με αφορμή τις νέες επιθέσεις κατά των χριστιανών στην Αίγυπτο ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απέστειλε μήνυμα στον Πάπα και Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας Σενούντα Γ΄.*

**Αγιώτατο Πάπα Αλεξανδρείας και Πατριάρχη του Θρόνου του Αγίου Μάρκου σε όλη την Αφρική και τη Μέση Ανατολή**

**Σενούντα Γ΄**

Αγιώτατε,

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τις νέες επιθέσεις κατά των χριστιανών στην Αίγυπτο, τις αιματηρές συγκρούσεις στον Κάιρο, θύματα των οποίων έπεσαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από τριακόσιους είναι οι τραυματίες.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας δεν το ξέρει εξ ακοής, αλλά από την πείρα της, τι σημαίνει η διάκριση και οι διώξεις σε βάρος των πιστών. Σκελετοί των βεβηλωθένων Ναών, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα στον τόπο μας, μας υπενθυμίζουν εκείνα τα φοβερά χρόνια των διωγμών μέχρι σήμερα. Γ΄αυτό τόσο έντονα αισθανόμαστε τον πόνο των αδελφών μας στην πίστη στην Αίγυπτο. Την ώρα δοκιμασιών απευθύνουμε τις προσευχές μας στον Πανίσχυρο Θεό, παρακαλώντας Αυτόν να ενισχύσει πνευματικά τους Αιγύπτιους χριστιανούς στην εμμονή τους στην πίστη και στη διατήρηση της χριστιανικής τους ταυτότητας.

Έχουμε επανειλημμένως καλέσει όλες τις παγκόσμιες δυνάμεις, τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταδικάσουν τη δίωξη σε βάρος των χριστιανών, και τις αιγυπτιακές αρχές να πράξουν ο,τι χρειάζεται για την εξασφάλιση της πραγματικής ελευθερίας πίστεως και ασφάλειας όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνικής τους ταυτότητας.

Προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων και την ταχεία ανάρρωση των

τραυματιών. Ο Πανοικτίρμων Θεός να δώσει ειρήνη και ευημερία στην αρχαία αιγυπτιακή γη, όλο το λαό της και όλο το ποίμνιο της Κοπτικής Εκκλησίας.

Μετά της εν Χριστώ αγάπης

**+ ΚΥΡΙΛΛΟΣ,  
Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών**

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/55103/>