



Πατριάρχης Κύριλλος στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα τις σχέσεις Εκκλησιών Ρωσίας και Αντιοχείας και την παρουσίαση στην Αραβική γλώσσα του βιβλίου «Ελευθερία και ευθύνη»

[gallery columns="2"]

Στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου Αντιοχείας και Ρωσικής Εκκλησίας ξεναγήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2011 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιγνάτιος με Αρχιερείς του Πατριαρχείου Αντιοχείας και τη συνοδεία του κ. Κυρίλλου. Η έκθεση φιλοξενείται στην εκθεσιακή αίθουσα του Ιερού Ναού Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού της Δαμασκού.

Επίσης στην εκδήλωση παρέστησαν τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετνογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ πρωθιρέας Νικόλαο Μαπαλασώφ, ο τελών χρέη Ιδιαίτερου του Αγιωτάτου Πατριάρχη κ. Μ. Κούκσωφ. Ακόμα ήταν παρόντες ο Αρχιεπίσκοπος Φιλιππουπόλεως Νήφων Έξαρχος του Πατριαρχείου Αντιοχείας παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών και ο Διευθυντής Γραφείου του Πατριαρχείου Μόσχας παρά τον Πατριάρχη Αντιοχείας Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Αίλισωφ, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος μέλη χριστιανικών κοινοτήτων της Συρίας.

Την οργάνωση ανέλαβαν το Τμήμα Οικουμενικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Αντιοχείας, το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, το Γραφείο του Πατριαρχείου Μόσχας παρά τον Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, η Κεντρική Διεύθυνση Αρχείων της Μόσχας, το Ίδρυμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Εκτίθενται περισσότερα από 200 έγγραφα διαφόρων περιόδων και φωτογραφίες με θέμα τις σχέσεις των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Μόσχας από το τέλος του 19 αιώνα έως σήμερα.

Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης και η Πράξη της σύστασης του θεσμού Πατριαρχίας στη Ρωσική Εκκλησία, η αλληλογραφία των Πατριαρχών Αντιοχείας και Μόσχας της περιόδου 16-17 αιώνων, έγγραφα της Συνοδικής εποχής καθώς και υλικό από τα αρχεία του

Πατριαρχείου Μόσχας και του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων και κρατικών αρχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το υλικό που εκτίθεται είναι στα Αραβικά, στα Αγγλικά και στα Ρωσικά.

Εν συνεχεία στην αίθουσα εκθέσεως του ίδιου Ναού πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της αραβικής εκδόσεως του βιβλίου του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας «Ελευθερία και ευθύνη». Απευθυνόμενος στους παρόντες ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ανέφερε:

«Θέλω να παρουσιάσω σε όλους τους ενδιαφερόμενος το βιβλίο «Ελευθερία και ευθύνη». Την εποχή μας η λέξη «ελευθερία» χρησιμοποιείται πολλές φορές για σκοπούς άσχετους με όσους δηλώνονται. Υπό την λέξη «ελευθερία» νοείται η αυθαιρεσία. Κάποιος πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει όλα όσα επιθυμεί και ο άνθρωπος είναι ο ίδιος το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος, και ότι αυτός έχει μέσα του το κριτήριο της απόλυτης αλήθειας. Αυτό οδηγεί στην απελευθέρωση του ενστικτώδους μέσα στον άνθρωπο, στην απελευθέρωση της αμαρτίας.

Το βιβλίο εγράφη για να πει μόνο ένα πράγμα: η ελευθερία για τη διάπραξη αμαρτίας δεν είναι ελευθερία... Η ελευθερία για τη διάπραξη αμαρτίας καθιστά τον άνθρωπο δούλο του ενστικτώδους. Εάν αυτή η ελευθερία τίθεται στη βάση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού, τότε δημιουργούμε ένα πολιτισμό του ενστίκτου, μη βιώσιμο πολιτισμό.

Ο Κύριος μας κάλεσε στην ελευθερία από την αμαρτία. Δεν υπάρχει μια ουδέτερη ελευθερία, υπάρχει η ελευθερία από την αμαρτία, είτε η ελευθερία εν αμαρτία. Η Εκκλησία δε μπορεί να δεχθεί ως ταυτόσημες και τις δυο αυτές τις έννοιες. Εφόσον υπάρχει η Εκκλησία δε θα παύει να λέγει τι είναι το καλό και το κακό, και ότι δεν είναι ο άνθρωπος το απόλυτο κριτήριο για τη διάκριση του καλού και κακού. Αυτό το κριτήριο είναι ο Θεός.

Εδώ στηρίζεται όλη η ποιμαντική μας διακονία, η αγωγή των ανθρώπων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Τους μεταδίδουμε τα απόλυτα κριτήρια, τα οποία εμπεριέχονται μέσα στο λόγο του Θεού, στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.

Αφού δεχθεί αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας για την ελευθερία, ο καθένας θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η λέξη «ελευθερία» συνδέεται με μια άλλη λέξη «ευθύνη». Η ευθύνη απέναντι στο Θεό, στη συνείδησή σου, στους άλλους. Μόνο αυτή η ελευθερία εάν τιθεί ως βάση της ανθρώπινης κοινωνίας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να οικοδομήσουν τον ειρηνικό και δίκαιο βίο, τον πολιτισμό του πνεύματος, και όχι του ενστίκτου, να βοηθήσει τον άνθρωπο καταφέρνει πολλά χωρίς να βλάπτει τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του».

Το πρώτο έντυπο του βιβλίου «Ελευθερία και ευθύνη» στην Αραβική γλώσσα ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προσέφερε στον Πατριάρχη Αντιοχείας με αφιέρωση: «Στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιγνάτιο με έκφραση αδελφικής αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη μακρόχρονη εξέχουσα προσφορά στην Εκκλησία της Αντιοχείας και όλη την Οικουμενική Ορθοδοξία. Με αγάπη, Πατριάρχης Κύριλλος».

Ανταπαντώντας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αντιοχείας ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Κύριλλο και χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική η μετάφραση του βιβλίου στην Αραβική γλώσσα, πράγμα το οποίο αυξάνει την αξία του.

Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Αντιοχείας παρέθεσε δεξίωση προς τιμή του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/54938/>