



Επίσκεψη του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας στην Ιερά Μονή Μπαλαμάντ

[gallery]

Στην Ιερά Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου του Μπαλαμάντ μετέβη την τελευταία ημέρα της επισκέψεώς του, στις 15 Νοεμβρίου 2011, στο Πατριαρχείο Αντιοχείας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος.

Δίπλα στη Μονή ο Ρώσος Προκαθήμενος έγινε δεκτός από τα πλήθη πιστών ανάμεσα στους οποίους συμπεριλήφθηκαν πολλά παιδιά, ιεροσποδαστές του Θεολογικού Ινστιτούτου και άλλοι.

Στην είσοδο του Καθολικού ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος έγινε δεκτός από τον Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιγνάτιο.

Εν συνεχεία τελέσθηκε δοξολογία με συναπτή υπερ υγείας του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου. Στην ακολουθία παρέστησαν Ιεράρχες του Πατριαρχείου Αντιοχείας καθώς και καθηγητές και φοιτητές του Θεολογικού Ινστιτούτου Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Ρώσοι απόδημοι, οι οποίοι κατοικού στις γύρω περιοχές, Άραβες πιστοί.

Μετά το πέρας της δοξολογίας ο Πρύτανης του Ινστιτούτου Επίσκοπος Κάρρας Γκαττάζ προσφώνησε τον Πατριάρχη Κύριλλο και του προσέφερε ενθύμια. Αφου ευχαρίστησε για την προσφώνηση ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας αντιφώνησε τονίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά επίσκεψή του στο Μπαλαμάντ, αλλά εκείνο, το οποίο διαπίστωσε σήμερα διαφέρει ριζικά από εκείνα τα οποία ήταν πριν από πολλά χρόνια και οφείλεται στις φιλόπονες προσπάθειες του Μακαριωτάτου κ. Ιγνατίου.

«Δεν ήταν εύκολη η πολιτική κατάσταση στη χώρα, ούτε οι συνθήκες διαβίωσης, αλλά έπρεπε να διακρίνεται κανείς από πάρα πολύ μεγάλη γενναιότητα και προφητικό βλέμμα για να θεμελιώσει εδώ ένα πνευματικό σχολείο, δηλαδή θεολογικό Ινστιτούτο και Πανεπιστήμιο, το οποίο αναδείχθηκε σε ένα σπουδαίο κέντρο σκέψης του σύγχρονου Λιβάνου. Σε ολόκληρη την Ορθοδοξία μετ' ευγνωμοσύνης δέχονται αυτό το κατόρθωμα του Μακαριωτάτου κ. Ιγνατίου καθώς και των συνεργατών του παλαιών και σημερινών. Εκείνο το οποίο επιτελείτε είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο για το Λίβανο, αλλά και για την Οικουμενική Ορθοδοξία. Η σύγχρονη θεολογική σχολή, που την έχει το Πατριαρχείο Αντιοχείας, αποτελεί παράδειγμα συνδυασμού της παραδόσεως της

ευλαβείας, της πίστεως με τις πνευματικές γνώσεις ακόμα και με σκοπό την μετέπίγνωση υποστήριξη της αποστολής της Εκκλησίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα πρόσθεσε ότι η επικαιροποίηση του χριστιανικού μηνύματος είναι ένας δικός μας τεράστιος καθήκον. Δε μπορεί ο χριστιανισμός να είναι μόνο κτήμα του παρελθόντος και της πολιτιστικής παραδόσεως. Μόνο και μόνο όταν το χριστιανικό μήνυμα θα είναι επίκαιρο, θα προσφέρει κίνητρα στους ανθρώπους στην προσωπική, την οικογενειακή και την πολιτειακή τους ζωή. Δεν είναι εύκολο η παρουσίαση των αιώνιων διαχρονικών θείων αληθειών με τη γλώσσα και τις έννοιες, οι οποίες είναι σε θέση να πείσουν ένα σύγχρονο άνθρωπο.

«Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχηθώ όλους βοήθεια του Θεού. Να θυμάστε ότι μέσα από το λόγο σας πρέπει να περνάει στις καρδιές των ανθρώπων και να εγκατασταθεί εκεί μέσα το χριστιανικό μήνυμα. Μόνο σε εκείνη την περίπτωση θα ανάψει η φλόγα της πίστεως όταν ένας σύγχρονος άνθρωπος θα είναι σε θέση να καταλαβαίνει όλα εκείνα, τα οποία του λέγει η Εκκλησία» έκλεισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Επίσης ο Πατριάρχης Κύριλλος προσέφερε στο Θεολογικό Ινστιτούτο, όπου σπουδάζουν σήμερα 50 φοιτητές ένα πόσο 50 χιλιάδων δολαρίων για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Εν συνεχεία ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μετέβη στο Πανεπιστήμιο Μπαλαμάντ.

Η Ιερά Μονή Μαλαμάντ ευρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων βορείως της Βηρυτού. Η επωνυμία οφείλεται στο παλαιό γαλλικό τοπωνύμιο «Bellemont» (Ωραιό Όρος). Ιδρύθηκε το 1157 μετά τη Β΄ Σταυροφορία από το Ρωμαιοκαθολικό μοναχικό τάγμα Cistercium. Μετά την εκδίωξη των σταυροφόρων στο τέλος του 13 αιώνα έπαυσε να λειτουργεί. Επανιδρύθηκε το 1603 από τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη Τριπόλεως Ιωακείμ.

Στα μέσα του 17 αιώνα η Ιερά Μονή Μπαλαμάντ έγινε πλέον μια από τις σπουδαιότερες Μονές του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Οι μοναχοί διατήρησαν σχέσεις με τη Ρωσία. Ο Αρχιμανδρίτης Σάββας Ηγούμενος της Μονής συνόδευσε τον Πατριάρχη Αντιοχείας Μακάριο στα ταξίδια του στη Ρωσία την περίοδο 1652-1659. Η Μονή φημίζεται ως ένα από τα κορυφαία κέντρα της Ορθόδοξης θεολογίας και η συλλογή χειρογράφων της χριστιανικής Αραβικής γραμματείας αυτής θεωρείται μία από τις πλουσιότερες παγκοσμίως.

Το 1900 στο Μπαλαμάντ ιδρύεται η πρώτη στο Πατριαρχείο Αντιοχείας Ιερατική Σχολή, οι καλύτεροι απόφοιτοι της οποίας συνέχιζαν τις σπουδές τους στη Ρωσία.

Στο ανεξάρτητο Λίβανο το Μπαλαμάντ παρέμεινε ένα σπουδαίο πνευματικό κέντρο και στα χρόνια το εμφυλίου ήταν το καταφύγιο πολλών προσφύγων.

Στις 4 Ιουνίου 1988 κατόπιν πρωτοβουλίας του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιγνάτιο Δ΄ ο Πρόεδρος του Λιβάνου εξέδωσε διάταγμα για την ίδρυση στη Μονή της Σχολής των Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Λιβάνου και το Θεολογικό Ινστιτούτο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Από το έτος 2010 ο Καθηγούμενος της Μονής είναι Επίσκοπος Κάρρας Γκαττάζ.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/54924/>