



Ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στο Πατριαρχείο Αντιοχείας

Η επίσημη επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου στο Πατριαρχείο Αντιοχείας ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2011.

Η επίσκεψη άρχισε στις 12 Νοεμβρίου με την άφιξη του Αγιωτάτου Πατριάρχη στη Δαμασκό. Τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στην επίσκεψή του συνόδευσαν: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ πρωθιρέας Νικόλασο Μαπαλασώφ, ο βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ πρωτοδιάκονος Βλαδίμηρος Ναζάρκιν, ο τελών χρέη Ιδιαιτέρου του Αγιωτάτου Πατριάρχη κ. Μ. Κούκσωφ και ο Αρχιεπίσκοπος Φιλιππουπόλεως Νήφων, Έξαρχος του Πατριαρχείου Αντιοχείας παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών.

Στον αεροδρόμιο της Δαμασκού ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος έγινε δεκτός από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιγνάτιο Δ΄, τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Αίλισωφ, Διευθυντή του Γραφείου του Πατριαρχείου Μόσχας παρά τον Πατριάρχη Αντιοχείας, εκπρόσωποι των κρατικών αρχών της Συρίας και ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κ. Α. Κουλμουχαμέντωφ.

Μιλώντας στους δημοσιουργούς στο χώρο του αερολιμένα ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε ότι πραγματοποιεί επίσημες ειρηνικές επισκέψεις στις αδελφές κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες σεβόμενος την κατάταξή τους στα Ιερά Δίπτυχα.

Αμέσως μετά ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας μετέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δαμασκού, όπου παρακολούθησε τη δοξολογία, την οποία τέλεσε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιγνάτιος.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης Κύριλλος κατευθύνθηκε στο Ιερό Ναό Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου της Δαμασκού, όπου εδρεύει το Γραφείο της Ρωσικής Εκκλησίας παρά τον Πατριάρχη Αντιοχείας, και συναντήθηκε με πολυπληθή διασπορά, απαρτιζόμενη από τους ανθρώπους με καταγωγή από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και άλλες χώρες της κανονικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Μόσχας.

Αυθημερόν ο Πατριάρχης Κύριλλος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Συρίας κ. Αντέλ Σαφάρ.

Την επομένη, στις 13 Νοεμβρίου, οι δυο Πατριάρχες τέλεσαν Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δαμασκού, μετά το πέρας της οποίας στην Αίθουσα Θρόνου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής.

Αυθημερόν έγινε η συνάντηση του Πατριάρχη Κυρίλλου με τον Πρόεδρο της Συρίας κ. Μπασάρ Άσαντ.

Εν συνεχεία ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιγνάτιος εγκαινίασαν από κοινού την έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις σχέσεις μεταξύ των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Μόσχας. Ύστερα ο Πατριάρχης Κύριλλος παρουσίασε το βιβλίο του μεταφρασμένο στην Αραβική γλώσσα με τίτλο «Ελευθερία και ευθύνη».

Αυθημερόν πραγματοποιήθηκε η συνομιλία του Αγιωτάτου Πατριάρχη με τον Αρχιμουφτή της Συρίας και τον Υπουργό Βακουφίων της Συρίας.

Μετά ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος με τη συνοδεία του αναχώρησε αεροπορικώς για Βηρυτό, όπου στις 14 Νοεμβρίου επισκέφθηκε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Βηρυτού, όπου τέλεσε δοξολογία. Αμέσως μετά ο Ρώσος Προκαθήμενος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στρατηγό Μισέλ Σουλεϊμάν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Πατριάρχη Κυρίλλου στη χώρα αυτή πραγματοποιήθηκε η συνάντησή του με Λιβανέζους κατοίκους τιμηθέντες με διακρίσεις της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Την επομένη, στις 15 Νοεμβρίου ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Μαρωνιτών Μεσάρ Μπούτρος αρ-Ραϊ.

Το τελευταίο σημείο του προγράμματος ήταν η επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στο Πανεπιστήμιο Μπαλαμάντ και η συνάντηση με καθηγητές και φοιτητές.

Να αναφερθεί ότι κατά την επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αντιοχείας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος συζήτησε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιγνάτιο Δ΄ θέματα της διμερούς συνεργασίας και πανορθόδοξων επαφών ειδικότερα σε σχέση με την προετοιμασία της Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε πολύ υψηλό επίπεδο αλληλοκατανόησης και

συμφωνίας. Και οι δυο Προκαθήμενοι συμμερίζονται την ίδια άποψη σχετικά με τις προοπτικές της πορείας προς την σύγκληση της Συνοδου και τις απαραίτητες προϋποθέσεις μιας επιτυχούς προσυνοδικής διαδικασίας. Επίσης συζητήθηκαν και ποιμαντικά θέματα σχετικά με τη διαποίμανση των πιστών, κατοικούντων μακράν της πατρίδας τους καθώς και η συνεργασία στον τομέα παιδείας και προσκυνηματικών περιηγήσεων.

Κατά το επίσημο γεύμα στο Θεολογικό Ινστιτούτο ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος επίσης ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιγνάτιο για την αδελφική φιλοξενία που του επεφύλαξε στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης στο Πατριαρχείο Αντιοχείας και προσκάλεσε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη να αναταποδώσει την επίσκεψη και να επισκεφθεί το Πατριαρχείο Μόσχας.

Στην ομιλία του προς τον Πατριάρχη Ιγνάτιο ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε στη πρώτη συνάντηση που έγινε μεταξύ αυτών πριν από 43 χρόνια στην πόλη Ουφαλα της Σουηδίας, όπου το 1968 ο τότε Μητροπολίτης Ιγνάτιος υπήρξε κεντρικός ομιλητής στη Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

«Τότε ο κόσμος ολόκληρος αιχμαλωτίστηκε από την ιδέα της ανακαίνισης, και ο ενθουσιασμός υπήρξε τεράστιος, αλλά κανείς δεν αντιλαμβανόταν καλά τι πήγε να πει αυτό. Πέρασαν χρόνια και τώρα μπορούμε να θυμηθούμε την εξαιρετική Σας ομιλία, με την οποία επέδρασε πνευματικά και ρεαλιστικά στην επικρατούσα τότε αιδιοδοξία. Και τώρα πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι καμία ανακαίνιση δε νοείται χωρίς τη στήριξη στις αιώνιες, διαχρονικές και ηθικές αλήθειες».

«Δεν είναι τυχαίο ότι θυμήθηκα αυτή την ιστορία με 40 χρόνια ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια κρατούσαμε τις πλέον θερμές, αδελφικές και φιλικές σχέσεις. Πάντα ήμασταν ομοϊδεάτες και αυτό το εκτιμώ πολύ. Αυτός είναι ο λόγος γιατί ήθελα οπωσδήποτε να έρθω στην Εκκλησία της Αντιοχείας και να ασπασθώ τη Μακαριώτητά Σας, για να τελέσουμε από κοινού ακολουθίες και να χαρούμε τα κατορθώματα της Εκκλησίας σας», έκλεισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Επίσης ο κ. Κύριλλος ευχαρίστησε τον Πρύτανη και άλλους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Μπαλαμάντ για τη συμμετοχή στη διαδικασία ιδρύσεως της μοναδικής σχολής, η οποία τόσο επιτυχώς συνδυάζει την οριζόντια με την κάθετη διασταση του πνευματικού βίου του ανθρώπου.

Αμέσως μετά η αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας με επικεφαλής τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο μετέβη στον αερολιμένα της Βηρυτού απ' όπου αναχώρησε αεροπορικώς για Μόσχα.