



Τριμερής συνάντηση των θρησκευτικών ηγετών της Ρωσίας και Υπερκαυκασίας

Τριμερής συνάντηση του Αγιοτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Κυρίλλου, του Προέδρου της Διεύθυνσης των μουσουλμάνων του Καυκάσου Σεϊχ-ουλ-Ισλάμ Αλλαχσουκιούρ Πασά-ζαντέ και του Ύπατου Πατριάρχη και Καθολικού πάντων των Αρμενίων Καρεκίν Β΄ πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2011 στην πρωτεύουσα της Αρμενίας Ερεβάν. Νωρίτερα οι μετέχοντες στη συνάντηση πήραν μέρος στη συνεδρία του Προεδρείου του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στο Αθλητικό και Συναυλιακό Κέντρο «Ερεβάν».

Επίσης παρέστησαν τα μέλη της συνοδείας του Αγιοτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας Επίσκοπος Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, ο πρωθιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος για σχέσεις Εκκλησίας και Κοινωνίας, ο κ. Β. Λεγκοϊντα, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Πληροφοριών και ο τελών χρέη Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Αγιοτάτου Πατριάρχη κ. Μ. Κούξωφ.

Απευθυνόμενος στους πνευματικούς ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας τόνισε τη βαθιά του ικανοποίηση για τις τακτικές τους συναντήσεις και σταχασμούς για τα δύσκολα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία. Αυτοί οι στοχασμοί, σύμφωνα με τον Ρώσο Προκαθήμενο, ο συντονισμός των συγκεκριμένων ενεργειών και διαβημάτων, όπως και ολή η πορεία του διαλόγου, σημαδεύθηκαν από μικρές, αλλά πραγματικές προσεγγίσεις του ενός προς τον άλλο «και είμαι βέβαιος ότι αυτή η

συνεργασία των θρησκευτικών ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, με την ταπεινή μου συμμετοχή, θα δημιουργήσει μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα και ευνοϊκά πλαίσια για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου», ανέφερε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας είπε χαρακτηριστικά:

«Η συνάντησή μας, παρόλο που ήταν σύντομη, δε σημαίνει ότι δεν ήταν και αρκετά επιτυχής. Ήταν πολύ επιτυχής διότι οι συνεργάτες μας την προετοίμασαν από πολύ καιρό. Καταρτίσθηκε το κείμενο του ανακοινωθέντος, επί του οποίου μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία και το οποίο υιοθετήσαμε. Θα ήθελα να επισημάνω ίσως και το πιο σημαντικό σημείο αυτού του ανακοινωθέντος: «Και τα τρία μέρη δηλώνουν την αφοσίωσή τους στην ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος του Καραμπάχ και ότι αυτή η διευθέτηση μπορεί να γίνει μόνο με τη βάση του διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου στηρίζουν τις προσπάθειες της ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ». Μιλάμε για την ανάγκη να διατηρήσουμε την αρχή μη χρήσεως βίας, η οποία η αρχή προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους με αισιοδοξία να προσβλέπουν στην ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος του Καραμπάχ...

Με σεβασμό και εμπιστοσύνη δεχόμαστε τη συμμετοχή στη διαπραγματευτική διαδικασία των ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Προσευχόμαστε για την σταδιακή βελτίωση των σχέσεων τόσο στο επίπεδο των ηγεσιών των δυο χωρών όσο και στο διεθνές επίπεδο, ώστε η ευλογημένη ειρήνη και δικαιοσύνη να επικρατήσουν σε αυτή την περιοχή της υφηλίου».

Τα μέρη υπέγραψαν τελικό ανακοινωθέν.

Η προηγούμενη τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2011 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/54844/>