



Άρχισε η επίσκεψη του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος

[gallery]

Στην Αθήνα αφίχθη στις 10 Δεκεμβρίου 2011 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, κατόπιν ευλογίας του Αγιοτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Στον αεροδρόμιο της Ελληνικής πρωτεύουσας ο Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας έγινε δεκτός από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ελλάδος Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ και ο δεύτερος Γραμματέας της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα κ. Φ. Βοσκρεσένσκυ.

Τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ συνοδεύουν ο πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διορθόξων σχέσεων, ο ιδιαίτερος του Προέδρου του ΤΕΕΣ ιεροδιάκονος Ιωάννης Κοπεΐκιν και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κ. Λ Σεβαστιάνωφ.

Την Κυριακή, στις 11 Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στην Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στο Κωλονάκι Αθηνών. Επίσης συλλειτούργησαν οι Επίσκοποι Ναζιανζού Θεοδωρητος και Χριστιανουπόλεως Προκόπιος, κληρικοί Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και κληρικοί μέλη της συνοδείας του Σεβασμιωτάτου κ. Ιλαρίωνα. Στη Λειτουργία παρέστη προσευχόμενος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος προσφώνησε τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα. "Θέλω να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα για την χαρά που μας έδωσε, να είναι εδώ κοντά μας σήμερα και να προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας", ανέφερε. Επίσης τόνισε: «Ο λαός μας, οι πιστοί μας όχι μόνο αυτοί που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά γενικότερα ο Ελληνικός λαός αγαπάει πολύ τον λαό της Ρωσίας. Και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού τόσοι δεσμοί μας συνδέουν».

Αντιφωνώντας ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ είπε:

«Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμε, Σεβασμιώτατοι και

Θεοφιλέστατοι, αγαπητοι πατέρες, αδελφοί και αδελφές. Κατ' αρχάς θα ήθελα εκ μέρους του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου να Σας χαιρετήσω από καρδιάς, κατόπιν ευλογίας του οποίου έφθασα στην ευλογημένη γη της Ελλάδας, για να έχω επαφές με τη Μακαριωτήτά Σας, αδελφική επικοινωνία με Ιεράρχες της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος και να παρουσιάσω το βιβλίο «Ελευθερία και ευθύνη» του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου.

Στο πόνημά του ο Αγιώτατος Πατριάρχης πραγματεύεται πολλά προβλήματα της σύγχρονης υπάρξεως της Εκκλησίας, και δεν αμφισβητώ καθόλου ότι το βιβλίο, που έτυχε ευρείας δημοσιότητας στη Ρωσία και σε πολλές άλλες χώρες, διότι έχει ήδη μεταφρασθεί σε πολλές ξένες γλώσσες, θα έχει απήχηση και στον Έλληνα αναγνώστη.

Μακαριώτατε, ο Αγιώτατος Πατριάρχης μου ζήτησε να Σας μεταφέρω την υποστήριξη και την αγάπη του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας πάντα ήταν και θα είναι στο πλευρό της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ελληνικού λαού. Ενημερωνόμαστε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Εκκλησία σας και ο Ελληνικός λαός και ευελπιστούμε ότι, του Θεού συνεργούντος, αυτές θα ξεπεραστούν στο αμέσως προσεχές μέλλον.

Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε την Παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Πως ο Κύριος κάλεσε στο Δείπνο του πολλούς ανθρώπους, όμως ο κάθε προσκεκλημένος ένας ένας με τη σειρά του, λες και μετά από συνεννόηση, αρνείτο την πρόσκλησή του. Και τότε πρόσταξε ο Κύριος να καλέσουν όσους δεν έχουν προσκληθεί. Να καλέσουν όλους τους φτωχούς και ανάπηρους από τους δρόμους και μονοπάτια ώστε να γεμίσουν το σπίτι του.

Αυτή η παραβολή μας υπενθυμίζει την πνευματική διάσταση, η οποία υπάρχει στη ζωή του κάθε χριστιανού. Κάθε άνθρωπος έχει και τις δικές του ασχολίες. Ένας «αγρόν ηγόρασε», άλλος παντρεύεται, άλλος χωρίζει, άλλος πουλάει το χωράφι του και άλλος ασχολείται με άλλα τινά. Με δυο λόγια ο καθένας έχει τόσο τις ασχολίες του και όσο και τις ανησυχίες και θλίψεις. Όμως στη ζωή ενός χριστιανού υπάρχει εκείνη ειδική πνευματική διάσταση, η οποία βοηθά τον χριστιανό να αντέχει θλίψεις και με πίστη και ελπίδα στον Θεό να πορεύεται στη ζωή του. Αυτό είναι το οποίο έλκει ανθρώπους στην Εκκλησία και προσφέρει πνευματική δύναμη απαραίτητη για να υπομείνουμε τις δυσκολίες της ζωής μας και τις κρίσεις που προκύπτουν.

Πολλά ακούγονται σήμερα για την χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα. Όμως μη νομίζετε ότι σε άλλες χώρες καλά πάνε τα πράγματα και ότι δεν υπάρχουν κρίσεις στη Ρωσία ή κάπου άλλου, παντού υπάρχουν δικά τους προβλήματα και κρίσεις. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζονται και παλεύουν με την έλλειψη χρημάτων. Όμως αυτή η πνευματική διάσταση που μας προσφέρει η Εκκλησία, είναι εκείνη, η οποία μας βοηθά να ξεπερνάμε τις δυσκολίες της ζωής μας.

Πολύ πρόσφατα, πριν μερικές μέρες, ζήσαμε ένα εκπληκτικό γεγονός στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας, όπου μεταφέρθηκε η Αγία Ζώνη της Παναγίας από το Άγιο Όρος. Δεν υπήρχε καμία ειδική διαφήμιση για το κειμήλιο αυτό. Ωστόσο σε λίγες μέρες περισσότεροι από ένα εκατομμύρια άνθρωποι προσκύνησαν τη Ζώνη μόνο στη Μόσχα, ενώ σε όλη τη Ρωσία πάνω από τρια εκατομμύρια. Οι άνθρωποι επί δώδεκα ώρες περίμεναν τη σειρά τους μέσα στον παγετό για να προσκυνήσουν αυτό το ιερό σέβασμα. Ποιο ήταν εκείνο, το οποίο τους είλκυσε στην Τιμία Ζώνη; Αυτή ήταν η χάρη του Θεού. Οι άνθρωποι με την καρδιά τους αισθάνονταν ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήλθε να επισκεφθεί τη χώρα μας. Μη φειδόμενοι κόπων και θυσιών αυτοί περίμεναν μέχρι τέλους μέσα σε αυτές τις τεράστιες ουρές. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής του ανθρώπου. Και αυτή τη δύναμη την αισθανόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, κοινωνούμε των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων, διότι δεν υπάρχει ένα άλλο θαύμα μεγαλύτερο από τη μεταβολή του Άρτου και του Οίνου σε Σώμα και Αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο από τα Ευχαριστιακά Δώρα. Την ώρα που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία δε γινόμαστε μόνο κλητοί αλλά και εκλεκτοί. Γινόμαστε μέτοχοι του Μεγάλου Δείπνου του Κυρίου.

Μακαριώτατε, θα ήθελα να Σας ευχηθώ βοήθεια του Θεού στην Πρωθιεραρχική σας διακονία, να ευχηθώ ειρήνη και προκοπή στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, στον ιερό κλήρο, τους μοναχούς και το λαό της. Όπως επίσης να ευχηθώ ειρήνη και προκοπή στην Ελλάδα, ώστε ο λαός αυτής της ευλογημένης χώρας να ζήσει σε ευημερία και να θυμάται τις χριστιανικές του καταβολές. Διότι η χριστιανική πίστη είναι η σωτηρία των λαών μας.

Σε ανάμνηση αυτή της λειτουργίας θα ήθελα να Σας προσφέρω, Μακαριώτατε, αυτή την εικόνα του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ, ευχόμενος να φυλάει ο Θεός την Αγιοσύνη Σας για πολλά και αγαθά χρόνια».