



Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: ο Θεός μας προσκαλεί να είμαστε μέτοχοι του Μυστικού του Δείπνου

[gallery]

Την Κυριακή, στις 25 Δεκεμβρίου 2011, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας «Πάντων θλιβομένων η χαρά» της Μόσχας.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο όπου σχολίασε την παραβολή του Μυστικού Δείπνου.

Σύμφωνα με τον κ. Ιλαρίωνα «αυτή η παραβολή μας λέγει πολλά και προπαντός αναφέρεται στη Θεία Ευχαριστία, ότι ο Ίδιος ο Κύριος είναι Εκείνος, ο Οποίος κάθε φορά μας καλεί και προσκαλεί να είμαστε μέτοχοι του Μυστικού Του Δείπνου, εκείνου, δηλαδή, το οποίο τέλεσε την παραμονή των Παθών και του Σταυρικού Του θανάτου. Εκεί ο Κύριος έδωσε στους μαθητές Του την εντολή της αγάπης, υποσχόμενος να τους στείλει και έναν Παράκλητο. Αφού έκοψε τον άρτον ο Σωτήρας το διένειμε στους αποστόλους λέγοντας: «τούτό έστι τὸ σῶμά μου», και στη συνέχεια αφού ευλόγησε το ποτήριο, τους έδωσε να πιει ο καθένας λέγοντας: «τούτό έστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης».

Αυτό το Δείπνο που τέλεσε ο Σωτήρας τότε ο Ίδιος τελεί μέχρι σήμερα μέσω των ιερέων και αρχιερέων σε όλους τους Ιερούς Ναούς όπου γίνεται η Θεία Λειτουργία. Αυτού του Μυστικού Δείπνου μετέχουμε κάθε φορά καθώς συμμετέχουμε στην Ευχαριστία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι αναβάλλουν τον χρόνο της μεταλήψεως των Αγίων του Χριστού Μυστηρίων, λησμονώντας ότι κάθε μέρα της ζωής μας είτε προσεγγίζουμε τον Κύριο, είτε απομακρυνόμαστε απ' Αυτόν. Όμως κάθε μέρα της ζωής μας μπορεί να γίνει και τελευταία.

Με πόση χαρά και ελπίδα κοινωνούν οι βαριά άρρωστοι, όταν έρχεται ιερέας να τους κοινωνήσει, διότι αντιλαμβάνονται ότι μέσα στη Θεία Μετάληψη έγκειται η ελπίδα της σωτηρίας τους.

Οι άνθρωποι ξέρουν να εκτιμούν την Αγία Κοινωνία όταν ευρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες, πάσχουν από μια βαριά ασθένεια ή όταν αισθάνονται με όλο τους το είναι ότι αυτή η ένωση με τον Κύριο μπορεί να τους χαρίσει σωτηρία και αιώνια ζωή. Αλλά μόλις όλα τα πάνε καλά στον άνθρωπο αμέσως βυθίζεται στις καθημερινές τους φροντίδες και κοσμικές μέριμνες, του φεύγει η επιθυμία

της Θείας Κοινωνίας και συνεπώς αναβάλλει το χρόνο της μεταλήψεως των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων πιστεύοντας πως προλαβαίνει.

«Ο Κύριος μας καλεί να είμαστε όσο γίνεται πιο τακτικοί μέτοχοι αυτού του Δείπνο του Γάμου, ώστε να μη ζούμε ο καθένας μόνος του, αλλά να ζει και να ενεργεί μέσα μας ο Ίδιος ο Χριστός, και να μην ξεπερνάμε τις φυσικές μας αρρώστες με εκείνες τις φυσικές δυνάμεις που έχουμε, αλλά το Σώμα Χριστού να ενωθεί με το δικό μας Σώμα και το Αίμα Του να ενωθεί με το Αίμα μας, ζωοποιώντας τη σωματική μας φύση έσωθεν, ώστε να μην πολεμάμε τα ψυχικά μας πάθη και τις αρρώστιες με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά ο Κύριος με τη χάρη Του, με την αγάπη Του και με το φώς Του να γεμίσει τη ψυχή και να μας βοηθήσει να ξεπερνάμε τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας και να ανακαινιζόμαστε για την αιώνια ζωή» είπε.

Επίσης ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας κάλεσε όλους να γίνουν πιο τακτικοί μέτοχοι των Αγίων του Χριστού Μυστηρίων και μαλιστα στις ημέρες της νηστείας των Χριστουγέννων, όταν προετοιμαζόμαστε για την υποδοχή της εορτής των Χριστουγέννων καθώς και σε όλες τις άλλες εορτές του εκκλησιαστικού ενιαυτού.

Περαίνων ο Ιεράρχης συνεχάρη ιδιαίτερα όσου επανεντάχθηκαν σήμερα στους κόλπους της Ορθόδοξου Εκκλησίας (πρόκειται για παλαιότερα αποσχισθέντες από την Ορθόδοξη Εκκλησία και προσχωρήσαντες σε σχίσματα και αιρέσεις), επισημαίνοντας ότι γι' αυτούς ξεκινάει μια νέα ευλογημένη ζωή εν τω Κυρίω Ιησού Χριστώ.