



## Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η ζωή μας πρέπει να είναι συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, ενώ το σπίτι μας συνέχεια του Ναού

[gallery end=12]

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας πάντων θλιβομένων η χαρά της Μόσχας τέλεσε την Κυριακή, στις 29 Ιανουαρίου 2012, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Επίσης συλλειτούργησαν ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ηονογυη, πρώτος Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού Διαποίμανσης των Φυλακισμένων πρωθιερέας Νικόλαος Γεώργκιγιεφ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, ο Αρχιερατικός Επίτροπος των ενοριών της επαρχίας Σούροζ στη Σκοτία ιερέας Γεώργιος Ζαβερσίνσκυ, ο βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ ιερέας Δημήτριος Αγκέγιεφ, κληρικοί του Ναού.

Επίσης παρέστη προσευχόμενος ο Επίσκοπος Κρασνοσλομπόντσκ και Τέμνικωφ Κλήμης.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου αναφέρθηκε στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας, που αφορούσε στην Παραβολή του Ζακχαίου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕΣ, «μπορούμε να πάρουμε δίδαγμα από αυτή την αφήγηση για πολλά έργα και ειδικά αυτή μας υπενθυμίζει το σπίτι μας, ότι εκεί πρέπει να είναι παρών ο Κύριος. Δεν αμφισβητούμε την παρουσία του Κυρίου στο Ναό. Ερχόμενοι στο Ναό η καρδιά μας τον ζητά, διότι εδώ είναι όπου πολύ έντονα αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού. Εδώ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα από το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας παραδίδει τον Εαυτό Του και δεχόμαστε μέσα μας το Σώμα και το Αίμα Του.

Ο Ναός είναι ένας ειδικός τόπος παρουσίας του Θεού, και όμως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και το σπίτι μας πρέπει να είναι συνέχεια του Ναού... Στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στο γραφείο ή αλλού, όπου μένουμε, δουλεύουμε ή ξεκουραζόμαστε και όπου έχουμε κοντά μας άλλους ανθρώπους, θα είναι παρών και ο Κύριος εάν οι ίδιοι, σαν τον Ζακχαίο με ανοιχτή καρδιά θα Τον δεχόμαστε Αυτόν. Ο Κύριος θέλει να είναι παρών και στη ζωή μας και δε αποστρέφεται κανένα ανθρώπινη κατοικία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας.

Επίσης τόνισε ότι ο τελώνης Ζακχαίος δεν ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος: ούτε ψηλός δεν ήταν στο ανάστημα, αλλά ούτε και το επαγγελματά του ήταν έντιμο. Και όμως βλέποντας την πίστη του, ότι δεν ντράπηκε τους ανθρώπους και ανέβηκε στη συκομορέα, ίσως παρά τα γέλια των γύρω του, ο Σωτήρας δεν τον περιφρόνησε και αυτός ήταν εκείνος στον οποίο απεύθυνε ο Κύριος το σωτήριο του λόγο και στη συνέχεια τον επισκέφθηκε στο σπίτι του. Έτσι ο Κύριος επισκέπτεται ανθρώπους όσοι με καθαρή καρδιά και ειλικρινή ψυχή έρχονται να τον προϋπαντήσουν. Όλοι για τον Κυρίο μας είναι ισότιμοι, δεν υπάρχει γι' Αυτόν πλούσιος ή φτωχός, ψηλός ή κοντός, εύπορος ή ατυχής.

Καμιά φορά ο Θεός αποκαλύπτει τη χάρη του με έναν ιδιαίτερο τρόπο σ' εκείνους, όσοι κατά τα γήινα μέτρα είναι τελευταίοι και ευτελείς, όσους ούτε οι άνθρωποι δεν προσέχουν καθώς περπατούν. Και όμως δεν αντιπαρέρχεται τον άνθρωπο ο Κύριος. Πάντα βλέπει στην καρδιά του, διότι κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος για τον Κύριο.

Ας σκεφτούμε τώρα πως να φέρουμε στα σπίτια μας, στα γραφεία μας, στους πλησίον και τους συναδέλφους μας εκείνο το αίσθημα της παρουσίας του Θεού, που έχουμε στο Ναό και τη χάρη, της οποίας μετέχουμε διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα διά της μεταλήψεως των Αγίων του Χριστού Μυστηρίων. Να σκεφτούμε πώς να καταστήσουμε τη ζωή μας συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, ενώ το σπίτι μας συνέχεια του Ναού. Τότε ο Κύριος θα είναι πάντα και παντού παρών μαζί μας και θά μας βοηθάει σε κάθε τι.

Ο Σεβασμιώτατος ακόμα ενημέρωσε τους πιστούς ότι από τώρα και εφεξής στον Ιερό Ναό της Παναγίας πάντων θλιβομένων η χαρά θα φιλοξενηθεί η εικόνα των αγίων και ευσεβών πριγκίπων Πέτρου και Φεβρωνίας με ένα τεμάχιο ιερών τους λειψάνων. Αυτά τα λείψανα παραδόθηκαν στον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα το περασμένο καλοκαίρι από την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Μούρομ Γερόντισσα Ταβιθά, όπου φυλάσσονται τα λείψανα των ως άνω αγίων.