



Δοξολογία επί τη ορκωμοσία του Προέδρου της Ρωσίας Β. Πούτιν στο Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Κρεμλίνου από τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο

[gallery]

Δοξολογία επί τη αναλήψει των καθηκόντων του κ. Β. Πούτιν ως Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας τέλεσε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Κρεμλίνου, στις 7 Μαΐου 2012, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος.

Στην είσοδο του Ναού τον Πρόεδρο της Ρωσίας μετά συζήγου αυτού υποδέχθηκε ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Να αναφερθεί ότι στη δοξολογία συμπεριελήφθη και ειδική παράκληση υπέρ της άνωθεν ενισχύσεως του Προέδρου της Ρωσίας Βλαδιμήρου.

Η ακολουθία της δοξολογίας επί τη ορκωμοσία του Προέδρου της Ρωσίας συνετάχθη κατά την Πατριαρχία του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξίου Β΄, ο οποίος την τέλεσε τρεις φορές το 2000, το 2004 και το 2008.

Μετά το πέρας της δοξολογίας απευθυνόμενος στον κ. Πούτιν ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Θα ήθελα εκ καρδίας να Σας συγχαρώ Βλαδιμήρ Βλαδίμηροβιτς επί τη εκλογή Σας, διότι η πλειοψηφία του λαού μας ευσυνειδώς, μετά συνέσεως και ελευθέρως Σας εξέλεξε Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε αυτό το αρχαίο Κρεμλίνο, όπου τελέσθηκαν προσευχές υπέρ της κατευοδώσεως των πολλών εκ των ευλαβών προκατόχων Σας, σήμερα προσευχηθήκαμε ιδιαίτερα θερμώς για να ελεήσει ο Κύριος Εσάς και τη χώρα μας, και να Σας ενισχύσει κατ'άμφω, να δώσει σύνεση και ισχύ του πνεύματος, όλα εκείνα, τα οποία είναι απαραίτητα για έναν άνθρωπο, που φέρνει τεράστια ευθύνη για τη ζωή και την ευημερία δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η νομιμότητα ενός Προέδρου στηρίζεται στην εμπιστοσύνη του λαού. Χαίρετε της εμπιστοσύνης αυτής. Και αυτό σημαίνει ότι για να αποβεί καρποφόρα η θητεία του πρέπει να μάθει να ακούσει τους ανθρώπους. Είναι μια καθόλου εύκολη τέχνη. Η φωνή του λαού μπορεί να πνιγεί. Μπορεί να πνιγεί από φωνές των αρτίως οργανωμένων ομάδων ανθρώπων ή ακόμα επιμέρους προσώπων, τα

οποία όχι σπάνια είναι πρόθυμα να ταυτίζουν την άποψή τους με την άποψη του λαού. Η διάκριση πνευμάτων (πρβλ. Α΄ Κορ. 12.10) και η ικανότητα να ακούσει τη φωνή του λαού αποτελούν εγγύηση της επιτυχούς θητείας ενός Αρχηγού κράτους...

Πολλά είναι εκείνα τα στοιχεία, τα οποία συνιστούν κάθε ανθρώπινη επιτυχία. Είναι και προσωπικά προσόντα του αθρώπου, είναι η μόρφωσή του και η εμπειρία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο οι άνθρωποι, μη έχοντας δυνατότητα να περιγράψον λογικά, αποδίδουν διά της λέξεως, η οποία είναι εκτός χρήσεως στην Εκκλησία. Πρόκειται για τη λέξη «τύχη». Κανείς δε ξέρει τι πάει να πει αυτό...Εμείς χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη για να περιγράψουμε αυτό το άγνωστο χώρο και αυτή είναι η βοήθεια του Θεού. Σήμερα προσευχηθήκαμε ώστε τα προσόντα, που έχετε από τον Θεό, η εμπειρία, την οποία αποκτήσατε, να συνοδεύονται από την αγαθή και πανίσχυρη βοήθεια του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της Θείας χάριτος και των ανθρώπινων προσπαθειών στη υπηρεσία σας του λαού θα είναι προς μεγάλο όφελος».

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προσέφερε στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς ευλογία μια παλαιά εικόνα της Παναγίας.

Σημειωτέον ότι στην ακολουθία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και ο Αρχιεπίσκοπος Βερεγιά Ευγένιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Νωρίτερα αυθημερόν ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος παρέστη στην πανηγυρική τελετή ορκωμοσίας του κ. Β. Πούτιν ως Πρόεδρος της Ρωσίας στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου.

Στην ορκωμοσία ακόμα παραβρέθηκαν Ιεράρχες και κληρικοί της Ρωσικής Εκκλησίας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/54232/>