



Πατριαρχικό και Αρχιεπισκοπικό Συλλείτουργό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και τη μνήμη των Φωτιστών των Σλαβων Κυρίλλου και Μεθοδίου

[gallery]

Συλλείτουργο τέλεσαν στον Πατριαρχικό Πάνσεπτο Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κρεμλίνου την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, τη μνήμη των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου και την Ημέρα της Σλαβικής Γραφής και του Σλαβικού Πολιτισμού (όταν άγει να ονομαστήριά του ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας), στις 24 Μαΐου 2012, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη ειρηνική επίσκεψη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, έγινε δεκτός στην πλατεία μπροστά στο Ναό από πλειάδα Ιεραρχών και κληρικών της Ρωσικής Εκκλησίας. Εν συνεχεία στην πλατεία έφθασε και ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος. Αφού έχουν ενδυθεί τα άμφιά τους στο Ναό οι Προκαθήμενοι των δυο Εκκλησιών ασπάσθηκαν και εξήλθαν στην πλατεία για να υποδεχθούν την ιερά και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Ιβήρων, η οποία παρεδόθη στην Εκκλησία από το κράτος στις 6 Μαΐου 2012. Η εκόνα τοποθετήθηκε στο σολεύα του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στη Λειτουργία επίσης συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος, Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος, Πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου Μόσχας, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίωνας, Πρωθιεράρχης της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας, πλήθος Ιεραρχών και κληρικών ου Πατριαρχείου Μόσχας.

Ακόμα συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Δαρδανελίων Νικήτας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κυρήνης Αθανάσιος, Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη Μόσχα, ο Αρχιεπίσκοπος Φιλιππουπόλεως Νήφων, εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη Μόσχα, ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος – μέλη της συνοδείας του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου: Δωδώνης Χρυσόστομος, Ελασσώνος Βασίλειος, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, Γλυφάδος Παύλος, Εδέσσης,

Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ, Θήρας, Αμοργού και Νήσων Επιφάνιος, Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, ο Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Προκόπιος, ο εκπρόσωπος του Παναγίου Τάφου στη Μόσχα Αρχιμανδρίτης Στέφανος Ντισπιράκης, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Βουλγαρίας στη Μόσχα Αρχιμανδρίτης Θεόκτιστος Δημητρώφ.

Μετά το κοινωνικό ανεγνώσθη το Μήνυμα του Πατριάρχη Κυρίλλου προς τους μετέχοντες των εορτασμών των Ημερών της Σλαβικής Γραφής και του Πολιτισμού.

Ληξιάσης της Λειτουργίας η εικόνα της Παναγίας Ιβήρων μεταφέρθηκε στην πλατεία μπροστά στο Ναό.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος προσφώνησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και εν συνεχεία ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος αντιφώνησε τον Ρώσο Πατριάρχη ως εξής:

«Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφές και συλλειτουργέ κ. Κύριλλε. Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Ιεράρχες, ευλαβείς κληρικοί και ευσεβείς αδελφοί και αδελφές.

Πραγματοποιούμε αυτές τις ημέρες ειρηνική επίσκεψη, μετά τήν άνοδό μας στον άρχιεπισκοπικό θρόνο της Έκκλησίας της Ελλάδος, μαζί με τήν τιμία Συνοδεία μας, στην ένδοξη και πολυπαθή και μαρτυρική αυτή Έκκλησία της Ρωσίας, πού έχει έδρα τήν περίλαμπρη αυτή πρωτεύουσα, τήν Μόσχα, και αισθανόμαστε μεγάλη χαρά, γιατί άξιωνόμαστε νά άτενίζουμε τά πρόσωπά σας και νά πατοῦμε σέ γῆ μαρτυρική και εύλογημένη. Η ειρηνική αυτή επίσκεψη μᾶς υπενθυμίζει τήν εἰρήνη πού εἶναι ἡ εύαγγελική ζωή, τήν ὁποία ἐξύμνησαν οἱ ἄγγελοι, ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι και οἱ Πατέρες τῆς Έκκλησίας.

Η ειρηνική αυτή επίσκεψή μας πραγματοποιεῖται σέ ἅγιες και εύλογημένες ημέρες πού συνδέονται μέ τήν Ἀνάσταση και τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά και μέ τήν Πεντηκοστή. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νικήθηκε ὁ θάνατος, ἡ ἁμαρτία και ὁ διάβολος· μέ τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνθρώπινη φύση μας, ἡ ὁποία ἐνώθηκε μέ τήν θεία φύση στήν ὑπόσταση τοῦ Λόγου, κάθησε στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατρός· και μέ τήν Πεντηκοστή λάβαμε τήν δωρεά τοῦ Παναγίου Πνεύματος και ἡ Έκκλησία εἶναι Σῶμα τοῦ Χριστοῦ και κοινωνία θεώσεως.

Τά μεγάλα αὐτά ἐκκλησιαστικά γεγονότα δέν εἶναι ἀπλῶς ἱστορικά, ἀλλά θεολογικά, εἶναι «θεολογία γεγονότων» πού δείχνουν τήν πνευματική μας ἀναγέννηση, τήν νίκη ἐπάνω στόν θάνατο, τήν ἁμαρτία και τόν διάβολο στήν προσωπική μας ζωή, τήν θέωση τῆς ψυχῆς και τοῦ σώματος και

τήν μέθεξη τῆς θεάς τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ζώντας μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Καί τά τρία αὐτά γεγονότα δείχνουν τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας εἶμαστε μέλη καί Ποιμένες τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μακαριώτατε,

Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας προΐστασθε στήν περιοχή τοῦ Πατριαρχείου σας, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο διακονεῖτε ὡς Προκαθήμενος τῆς πολυπληθοῦς αὐτῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού ἔχει ἀγίους Πατέρες, Μάρτυρες, Ὁμολογητές, Ὁσίους καί ἀσκητές. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού ἔχει Κληρικούς, Ἐπισκόπους, Πρεσβυτέρους καί Διακόνους πού ποιμαίνουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ σοφία καί διάκριση. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού ἔχει περίφημες Θεολογικές Σχολές, Ἀκαδημίες πού λαμπροί θεολόγοι καλλιεργοῦν τήν ἐπιστήμη τῆς θεολογίας. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού διαθέτει Ἱερές Μονές καί ἐξαγιασμένους μοναχούς. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού καλλιεργεῖ θαυμαστῶς τίς ἐκκλησιαστικές τέχνες. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού τό ποιμνιό της διακρίνεται ἀπό ἀγάπη στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί διαθέτουν ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Ἐσεῖς, Μακαριώτατε, ἔχετε περάσει ἀπό δόξα καί ἀτιμία, ἀπό διωγμό καί εἰρήνη, ἀπό μαρτύριο καί ἀνάσταση, καί ἔχετε ἀποκτήσει μεγάλη πείρα στήν ποιμαντική διακονία καί τήν διοίκηση τῆς Τοπικῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας. Δέν νοεῖται Ἐκκλησία χωρίς μαρτύριο καί σταυρό, δέν μπορεῖ νά χωρισθῇ ὁ Σταυρός ἀπό τήν Ἀνάσταση. Καί ὁ Ἀναστάς Χριστός, ὅταν φανερώθηκε στούς Μαθητές Του, τούς ἐπέδειξε τίς πληγές τοῦ Σταυροῦ, πού ἦταν σημεῖο ἀναγνωρίσεως. Ἔτσι, καί τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀναγνωρίζεται ὡς ἀληθινό, ἀπό τό κατά πόσον συμμετέχει στίς πληγές τοῦ Σταυροῦ καί ἔχει πάνω του τά στίγματα τοῦ Σταυροῦ. Καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει δώσει πολλά τεκμήρια αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς της ζωῆς, ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια, καί ὅλοι αὐτοί οἱ Νεομάρτυρες δόξασαν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Καί χαιρόμαστε ἰδιαιτέρως, πού σήμερα, Μακαριώτατε, ἄγεται καί τά ὀνομαστήριά Σας, κατά τήν ἡμέραν αὐτή πού ἐορτάζουν οἱ δύο Ἕλληνες αὐτάδελφοι Ἀπόστολοι τῶν Σλαύων Κύριλλος καί Μεθόδιος, οἱ ὁποῖοι ἀπεστάλησαν ἀπό τόν Μέγαν Φῶτιον, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, στήν Μοραβία καί ἐπετέλεσαν λαμπρό ἔργο, μέ ἀγάπη στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ταυτοχρόνως δέ καί πολιτιστικό, ἀφοῦ κατήρτισαν σλαυικό ἀλφάβητο, τό λεγόμενο Κυριλλικόν, μέ βάση τήν ἐλληνική μεγαλογράμματη γραφή, μετέφρασαν τήν Ἁγία Γραφή, τά λειτουργικά καί κανονικά βιβλία καί ἔκαναν πρωτότυπα σλαυικά ἔργα σύμφωνα μέ τόν ἐλληνικό καί βυζαντινό τρόπο γραφῆς, ὅπως γράφει ὁ καθηγητής Drornik. Φέρετε τό ὄνομα τοῦ ἀγίου Κυρίλλου, τοῦ φωτισμένου αὐτοῦ ἀνδρός, καί γι' αὐτό καί Σᾶς εὐχόμαστε νά ποιμαίνετε τό ἐκλεκτό ποιμνιο πού Σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, μέ σοφία καί διάκριση, ὅπως τό πράττετε μέχρι τώρα, νά οἰακοστροφῆτε νηφάλια καί ἐπιδέξια τό σκάφος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τά πολυποίκιλα χαρίσματα πού Σᾶς κοσμοῦν, μέ εἰρήνη καί θεολογία, μέ πράξη καί θεωρία, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ὁμωνύμου Σας ἀγίου καί νά ἀξιῶνεσθε νά

πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ καὶ χαρᾷ τὸν βίον σας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Να ποιμένετε ἐν ἀκλονήτῳ υγείᾳ τὸν θαυμάσιον αὐτὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ που ξεχειλίζει σήμερα με τὸν αὐθόρμητον καὶ πνευματικὴν παρουσίαν του. Σας μεταφέρουμε τὸ ολόθερμον χαιρετισμὸν καὶ τὸν ἀδελφικὸν ἀσπασμὸν τοῦ δικοῦ μας λαοῦ, τοῦ δικοῦ μας ποιμνίου που παρά τῆς ποικίλης δοκιμασίας του συνεχίζει νὰ ἀντλεῖ τὴν δύναμίν του ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ αἰσθάνεται πως μπορεῖ νὰ στηρίζεται τόσο ἀπὸ τὸν ἱερόν κλήρον, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ πιστὰ μέλη τῆς ἀδελφῆς κατὰ πάντα Ῥωσικῆς Ἐκκλησίας. Σας παρακαλοῦμε νὰ προσεύχεσθε γιὰ τὴν ἀμεση ἐξοδὸν ἀπὸ τὴν δοκιμασίαν που διέρχεται σήμερα ἡ πατρίδα μας καὶ σας διαβεβαιώνουμε ὅτι πάντοτε καὶ εμεῖς, με τὶς μικρὰς καὶ ἀνιδιοτελεῖς δυνάμεις μας θὰ εἴμαστε στὸ πλευρὸν τοῦ Ῥωσικοῦ λαοῦ.

Εἶσαν πολλὰ τὰ ἔτη σας, Μακαριώτατε Πρωθιεράρχα τῆς Τοπικῆς αὐτῆς μαρτυρικῆς καὶ ἔνδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ «ἢ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλ. δ', 7). «Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν» (Α' Τιμ. α', 17)».

Ευχές γιὰ τὰ Σεπτὰ Ονομαστήρια τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου ἐκ μέρους τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσίας ἐξέφρασε ὁ Μητροπολίτης Κρουτίτσῆς καὶ Κολόμνας Ιουβενάλιος.

Ἀντευχόμενος ὁ Προκαθήμενος τῆς Ῥωσικῆς Ἐκκλησίας μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε:

«Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε. Θὰ ἤθελα νὰ ἐξφράσω τὴν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνην μου γιὰ τὰ καλὰ σας λόγια πρὸς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐκ μέρους Σας, Μακαριώτατε, καὶ ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιουβενάλιου, ὁποῖος διερμήνευσε τὰ αἰσθήματα τῶν μελῶν τῆς Ἱεράς Συνόδου καὶ ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσίας.

Εἶναι ἡ χαρὰ μου που σήμερα, τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων καὶ Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἶχα τὴν δυνατότητα νὰ συλλειτουργήσουμε μαζί, με τοὺς εὐλαβεῖς Ἐπισκόπους σας, οἱ ὁποῖοι εκπροσωποῦν τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, μαζί με τοὺς πεφιλημένους ἀδελφούς ἀρχιερεῖς τῆς Ῥωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας με τὴν συμμετοχὴν τοῦ πιστοῦ μας λαοῦ.

Ὄντως διὰ τοῦ ἀγῶνα τοῦς οἱ Ἅγιοι Ἰσαπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος συνέβαλαν στὴν ἐναλλαγὴν τῶν ἐποχῶν, στὸ χωρισμὸν τοῦ παρελθόντος ἀπὸ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Κινούμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ φωτισμένοι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον πίστην διέδωσαν αὐτὸ τὸ φῶς στὴ χώρα μας».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε στὴν μεγάλη σημασίαν τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας

Ιβήρων για το ρωσικό λαό και τη ρωσική ιστορία. «Σήμερα για πρώτη φορά θα προσκυνήσουμε όλοι μαζί την εικόνα αυτή στην Κόκκινη Πλατεία, συνδέοντας τρόπον τινά τις ξεχωριστές εποχές και να προσεχηθούμε στους Αγίους Ισαποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο ώστε αυτοί που αγωνίσθηκαν για το φωτισμό των Σλαβικών λαών να μην εγκαταλείπουν τη χώρα μας, την Αγία Ρωσία, τη σύγχρονη Ρωσία και όλες τις Σλαβικές χώρες προσευχόμενοι στο Θεό ώστε μαζί με τον πνευματικό πολιτισμό, τον οποίο διέδωσαν αυτοί να εδραιώνεται και η Ορθόδοξη πίστη, το σύστημα των πνευματικών και ηθικών αξιών, καθορισμένων από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετ' ευλαβείας παραδιδόμενο στο πέρασμα των αιώνων μέσω των αποστόλων και των διαδόχων τους και διά των αγώνων των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και οι οποίες μεταλαμπαδεύθησαν στον τόπο μας».

Ακολούθως η θαυματουργός εικόνα εν πομπή μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε ειδική εξέδρας μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/54151/>