



## Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πολεμικού Ναυτικού Κρονστάνδης ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πολεμικού Ναυτικού Κρονστάνδης πραγματοποίησε στις 27 Μαΐου 2012 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με τη συνοδεία του. Στην είσοδο του Ναού ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε δεκτός από τον Προϊστάμενο του Ναού πρωθιερέα Σβιατοσλάβ Μέλνικ. Υψηλοί επισκέπτες ενημερώθηκαν για την πορεία των αναστηλωτικών έργων στο Ναό-μνημείο των πεσόντων του πολεμικού ναυτικού. Ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος εισήλθε στο ιερό, όπου ασπάσθηκε τα ιερά κειμήλια και στη συνέχεια εψάλη απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου στην Ελληνική γλώσσα.

\*\*\*

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού του Πολεμικού Ναυτικού ανεγέρθη το έτο 1913 σύμφωνα με σχέδιο του αρχιτέκτονα Β. Κοσιακώφ με οικειοθελείς προσφορές ως μνημείο των πεσόντων του Πολεμικού Ναυτικού και ως τόπος της προσευχής υπέρ της αναπαύσεώς τους. Ο Ναός εχτίσθη έτσι ώστε να αποτελεί ορατό προσανατολισμό των πλοίων ενώ ο σταυρός του φαίνεται από μακριά στους θαλασσοπόρους.

Η κατάθεση του θεμελίου λίθου και η δέηση παρουσία του αντιναυάρχου Σ. Μακάρωφ έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 1902 από τον Άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης. Τα εγκαίνια τελέσθηκαν στις 23 Ιουνίου 1913 παρουσία της τσαρικής οικογένειας. Εντός του Ναού τοποθετήθηκαν μαύρες μαρμάρινες πλάκες με ονόματα αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, πεσόντων στις μάχες και σε καιρό ειρήνης, ενώ τα ονόματα των κληρικών του Πολεμικού Ναυτικού στις λευκές, οι οποίες τοποθετήθηκαν εντός του ιερού.

Μετά την επανάσταση του 1917 ο Ναός λειτουργούσε έως το 1927 και εκλείσθη οριστικά στις 14 Οκτωβρίου 1929. Εν συνεχεία μετατράπηκε σε αίθουσα κινηματογράφου ενώ το 1956 εδώ στεγάσθηκε η λέσχη του φρουρίου της Κρονστάνδης και η αίθουσα συναυλιών. Από το 1974 εδώ λειτουργούσε παράρτημα του Κεντρικού μουσείου πολεμικού ναυτικού.

Επαναλειτούργησε ο Ναός το έτος 2002. Προς το παρόν ολοκληρώνονται τα αναστηλωτικά έργα.