



Πατριαρχικό και Αρχιεπισκοπικό Συλλείτουργο στο μεγαλύτερο Ναό της Κύπρου

[gallery]

Συλλείτουργο τέλεσαν στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Στροβόλου Λευκωσίας την Κυριακή των Αγίων Πάντων, στις 10 Ιουνίου 2012, ο Αγιάτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομος.

Επίσης συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας και Ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου: Μητροπολίτες Πάφου Γεώργιος, Κιτίου Χρυσόστομος, Ταμασσού και Ορεινής Ησαΐας, Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος, κληρικοί συνοδοί του Πατριάρχη Κυρίλλου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στην Ελληνική και στην Εκκλησιαστική Σλαβονική γλώσσα.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας προσφωνώντας τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Την εδώ επίσκεψή σας δεν την θεωρούμε ως εκπλήρωση ενός απλού επιβεβλημένου χρέους Προκαθήμενου μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας προς μια άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτε ως απλό αδελφικό καθήκον εθιμοτυπικής αβρότητας. Θεωρούμε ότι αυτή συμβάλλει στη σύσφιξη αλλά και περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών της ειλικρινούς και αδελφικής φιλίας μεταξύ των Εκκλησιών μας αλλά και μεταξύ του Ρωσικού και του Κυπριακού λαού. Συνιστά, ως εκ τούτου, ένα νέο, ευλογημένο ορόσημο στις ιστορικές σχέσεις, των δύο Εκκλησιών μας».

Σύμφωνα με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της Κύπρου διατηρούν πάντοτε αισθήματα ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας: «Συναισθανόμαστε ότι και τώρα και στο μέλλον, στις δυσκολίες που θα συναντήσουμε θα σας έχουμε βοηθούς και αντιλήπτορες».

Ο Προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας ακόμα υπογράμμισε ότι στην Κύπρο ζουν και εργάζονται πολλοί Ρώσοι, πολλές δε Ρωσικές εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Κύπρο. «Λαμβανομένης υπόψη και της ευκολότερης, σήμερα, διακίνησης των ανθρώπων και της ανάπτυξης

των θρησκευτικών περιηγήσεων, διευρύνονται οι τομείς συνεργασίας των Εκκλησιών μας. Εξάλλου στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας σας φοίτησαν τα τελευταία χρόνια , αλλά και τώρα φοιτούν νέοι της πατρίδας μας που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας».

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος απένειμε στον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο την ανώτατη διάκριση της Εκκλησίας του χρυσούν παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα.

Αντιφωνώντας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ανέφερε: «Μακαριώτατε, αγαπητέ εν Κυρίω αδελφέ και συλλειτουργέ στο Θυσιαστήριο του Θεού κ. Χρυσόστομε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές. Μετά μεγάλης πνευματικής ανατάσεως τελέσαμε σήμερα την πανηγυρική Θεία Λειτουργία σε αυτό το νεόδμητο μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό σύμφωνα με το αρχαίο χριστιανικό έθος αφιερωμένο στην ενυπόστατη Σοφία του Θεού, δηλαδή τον Δεσπότη και Κύριο ημών Ιησού Χριστό, Υιό και Λόγο του Θεού, διά του Οποίου πάντα έγένετο (Ιω. 1. 3) και εν τω Οποίω ζώμεν και κινούμεθα και έσμέν (Πραξ. 17. 28).

Με την ομολογία του Χριστού ως Θεού δυνάμεως και Θεού σοφίας (Α΄ Κορ. 1. 24), Του αποδίδουμε δόξα και ευγνωμοσύνη για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου: Ώς έμεγαλύνθη τὰ έργα σου, Κύριε· πάντα εν σοφία έποίησας, (Ψαλ. 103. 24). Ευχαριστούμε τον Χριστό και Σωτήρα ημών για την ένσοφη οικοδομή της Αγίας Αυτού Εκκλησίας, όπου και μόνο ο άνθρωπος δύναται να πετύχει τη σωτηρία του.

Υπερβαίνοντας τα χωροχρονικά όρια η Εκκλησία ενώνει τον άνωθεν με τον κάτωθεν κόσμο, τον κόσμο των εν Χριστώ σεσωσμένων Αγίων με τον κόσμο των αγωνιζομένων για να φθάσουν στον αγιασμό ανθρώπων. Αυτή είναι η οποία μας αποκαλύπτει την αιώνια Βασιλεία του Θεού, πλήρωμα της οποίας προσδοκούμε εν εσχάτοις, αλλά η πραγματικότητα της οποίας μας εδόθη ήδη να αισθανθούμε εδώ και τώρα.

Σήμερα με την κοινή πανήγυρη προς τιμήν πάντων των απ' αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων Αγίων, επισήμως μαρτυρούμε ότι δεν ήταν κενή η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους αποστόλους, δεν έμειναν άκαρπη η θυσιαστική τους αποστολική προσφορά και χωρίς αποτελέσματα οι ωδίνες, οι κόποι και ο ίδιος ο θάνατός τους.

Η κατά χάριν διά του Αγίου Πνεύματος την Ημέρα της Πεντηκοστής γεννημένη Εκκλησία έφερε τον πρώτο καρπό της σωτηρίου σποράς τούς θεοφόρους Μάρτυρας (Κοντάκιο των Αγίων Πάντων), δι΄ αίματός τους πιστοποιήσαντες τη βιωσιμότητα και το αληθές του χριστιανισμού. Αυτούς τους μνημονεύουμε πρωτίστως σήμερα, περί αυτών κάνουν λόγο το απολυτίκιο και το κοντάκιο της

σημερινής ημέρας.

Είναι επίσης εύλογη η ευρύτερη αντίληψη της σημερινής εορτής ως εορτής της Εκκλησίας πραγματωθείσης στην ιστορία ως πιστοποίηση του γεγονότος ότι πράγματι εν Χριστώ επιτυγχάνουν τη σωτηρία τους οι χριστιανοί, και ότι όλοι όσοι επιθυμήσουν την αγιότητα και καθαρότητα, τους ενώνει το Άγιο Πνεύμα στη μυστηριακή κοινωνία τών αγίων, το οποίο είναι η Εκκλησία.

Μια τέτοια αντίληψη της σημερινής εορτής επιβάλλει στα μέλη της Εκκλησίας να ανταποκρινόμαστε στην χριστιανική μας κλήση, η οποία αποτυπώθηκε στη Μεγάλη προσευχή του Σωτήρος: ἵνα πάντες ἐν ὧσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κάγω ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἐν ὧσιν (Ιω. 17. 21).

Η ενότητα της Αγίας Τριάδος είναι τόσο στενή, ώστε είναι αδύνατο να μιλάμε για κάποιο διάστημα, κάποιο όριο μεταξύ των Προσώπων (Μ. Βασιλείου, Επιστολή ΑΖ΄ προς Γρηγόριο αδελφόν), αυτή επιβάλλει στους γνήσιους μαθητές του Χριστού πάση θυσία να διατηρούν τη στενότερη μεταξύ τους ενότητα. Χωρίς αυτή η Εκκλησία παύει να είναι Εκκλησία, οι χριστιανοί παύουν να είναι χριστιανοί και η αποστολή μας στον κόσμο καθίσταται άκαρπη. Και αντίθετα, εάν διατρανώσουμε στον κόσμο την ενότητά μας με πρότυπο την Αγία Τριάδα, εάν δεν επιτρέψουμε διαιρέσεις για λόγους κοινωνικούς, εθνικούς ή άλλους, εάν τηρήσουμε τη μεταξύ μας ειρήνη, τότε οι ίδιοι επιτυγχάνουμε την εν Τριαδικώ Θεώ σωτηρία μας, και φανερώνουμε στον κόσμο το αληθές του Ευαγγελίου (πρβλ. Ιω. 17. 21).

Γι' αυτό και δίδουμε τόση σημασία στην κοινωνία μεταξύ των Αγίων κατά τόπους Εκκλησιών στην Ευχαριστία, μυστήριο της εν Χριστώ ενώσεώς μας, στην τιμή των Αγίων, στην κοινή λήψη αποφάσεων επί σπουδαιότερων δογματικών και κανονικών ζητημάτων, στον κοινό μας κατά Θεό βίο.

Ευρισκόμενος στα ευλογημένα χώματα της Κύπρου τη σημερινή εορτή της κοινωνίας των αγίων θέλω να επισημάνω ενέργειες της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου για την ενίσχυση της Ορθόδοξης ενότητας. Με την ευλογία της Μακαριότητάς Σας οι συμπατριώτες μας, κρίμασι Θεού, ευρισκόμενοι στην Κύπρο, διαποιμαίνονται από Ρωσόφωνους κληρικούς. Ορισμένοι εξ αυτών αποστέλλονται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Με την πρωτοβουλία Σας οι Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής συνήρχονταν επανειλημμένως για την εκπόνηση συντονισμένου σχεδίου αντιμετώπισης της απειλής για τη ζωή των χριστιανών σε αυτή την περιοχή του πλανήτη μας. Όπως ξέρετε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας υψώνει τη φωνή της υπέρ των δεδιωγμένων.

Από μέσης καρδίας ευχαριστώ τη Μακαριώτητά Σας για την απονομή στο προσωπό μου του ανώτατου παρασήμου του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου. Η τιμή προς τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας τη θεωρώ κυρίως ως επιβεβαίωση της κοινωνίας των Εκκλησιών, ως ένδειξη αμοιβαίας εκτιμήσεως, σεβασμού και αδελφικής εντότητας μεταξύ των Προκαθημένων, Ιεραρχών, ιερού κλήρου και φιλοχρίστου ποιμνίου των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Κύπρου.

Ως ένδειξη συνδέσμου της εν Χριστώ αγάπης, διά του οποίου είναι συνδεδεμένες οι Εκκλησίες Ρωσίας και Κύπρου Σας προσφέρω, Μακαριώτατε, αυτό το αρτοφόριο, φιλοτεχνημένο από Ρώσους καλλιτέχνες ειδικά γι' αυτό τον Ιερό Ναό. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται στον Ιερό αυτό Ναό, να αναπέμπεται η ένθερμη προσευχή υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως.

Μακαριώτατε, Σας μεταφέρω την αγάπη όλων των τέκνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας για τη «Νήσο των Αγίων», για όλους τους αδελφούς Ορθοδόξους χριστιανούς, κατοικούντες σ' αυτή την ευλογημένη χώρα. Ο Κύριος να δώσει την προ πολλού αναμενόμενη ειρήνη, να αποκαταστήσει το ενιαίο Κυπριακό Κράτος, να επαναφέρει στην Κυπριακή Εκκλησία όλους τους Ιερούς Ναούς και σεβάσματα, τα οποία είναι προς το παρόν απροσπέλαστα! Με τις πρεσβείες της Αγίας Αυτού Εκκλησίας ο Κύριος ας οικονομήσει το παν προς δόξαν του Θείου Αυτού ονόματος!».

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προσέφερε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας ένα πολύτιμο και πλουσίως διακοσμημένο αρτοφόριο σε σχήμα του ίδιου ναού.

«Είναι η πρώτη φορά που ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας είχε ευκαιρία να συλλειτουργήσει με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου στη Λευκοσωία με τόση μεγάλη συρροή κόσμου, διότι αυτός ο μεγαλοπρεπής Ναός είναι μεγάλης χωρητικότητας. Προσευχηθήκαμε σήμερα επίσης ώστε οι Ναοί στην Βόρεια Κύπρο, οι οποίοι έκλεισαν και καταστράφηκαν να αποκατασταθούν και να φανερώσουν έτσι τη δόξα του Κυρίου. Πιστεύουμε ότι θα εισακουσθεί η προσευχή μας και με κοινές μας προσπάθειες σε αυτόν τον τόπο θα αναδειχθούν ειρήνη και δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας απεύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό προς την ομήγυρη περιλαμβάνουσα και πλήθος συμπατριωτών. «Η ενότητα μεταξύ του κυπριακού και ρωσικού ποιμνίου στη νήσο αποτελεί ορατό δείγμα ενότητας της Αγίας, Καθολικής, Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εύχομαι ο Θεός να δώσει αυτή η ενότητα του πολυεθνικού ποιμνίου να συμβάλει στη σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων μεταξύ των χωρών και των λαών μας» είπε εν κατακλείδι ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/54067/>