



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως Χακοντάτε

[gallery]

Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως Χακοντάτε, τον πρώτο Ορθόδοξο Ιερό Ναό στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, προσκύνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος στα πλαίσια της ποιμαντικής του επισκέψεως στην Αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Αφού εισήλθε στο Ναό, όπου τον ανέμεινε πλήθος πιστών, ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας περιεβλήθη το μανδύα και μετά το προσκύνημα του Ιερού τέλεσε τη δοξολογία προς τιμήν του Αγίου και Ισαποστόλου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Ιαπωνίας. Στην ακολουθία παρέστησαν προσευχόμενοι Ιεράρχες και κληρικοί της Αυτόνομου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας καθώς και μέλη της συνοδείας του Αγιωτάτου Πατριάρχου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας ο Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ στην προσφώνησή του ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας για την επίσκεψή του στην Ιαπωνία για να συμμετάσχει στους εορτασμούς επ'αφορμής της 150^{ης} επετείου της ελεύσεως στην Ιαπωνία του Αγίου και Ισαποστόλου Νικολάου Ιαπωνίας, της 100^{ης} επετείου της κοιμήσεώς του και της 40^{ης} επετείου της αγιόκατάταξής του.

Επίσης ο Μητροπολίτης Δανιήλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την οικονομική ενίσχυση της Ιαπωνίας, πληγείσης πέρυσι από τη θεομηνία. Επίσης σημείωσε ότι στην προσφορά της Ρωσικής Εκκλησίας οφείλεται η σύντομη αποκατάσταση του λειτουργικού βίου σε πληγείσες ενορίες της Αυτόνομου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ιαπωνίας. «Αυτή η βοήθεια είναι σαν την πατρική αγάπη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δανιήλ.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δανικήλ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ορθόδοξη πίστη θα αποτελεί σπουδαία βάση για τις σχέσεις καλής γειτονιάς μεταξύ των λαών Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Σε ανάμνηση του προσκυνήματός του στο Ναό ο Μητροπολίτης Δανιήλ προσέφερε στον Πατριάρχη Κύριλλο τη φωτογραφική προσωπογραφία του Αγίου και Ισαποστόλου Νικολάου.

Αντιφωνώντας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Όταν δέχθηκα την πρόσκλησή Σας να επισκεφθώ την Ιαπωνία με αφορμή τις ως άνω επετείους, αποφάσισα να ξεκινήσω το ταξίδι μου στη χώρα από το Χακοντάτε, όπου πριν από 150 χρόνια έφθασε ο Άγιος και Ισαπόστολος Νικόλαος. Καθ'οδόν από το αεροδρόμιο μου δείξατε το σημείο όπου αποβιβάσθηκε στο λιμάνι της πόλεως και φαντάσθηκα την κατάσταση της ψυχής του νέου ιερομονάχου, που έφθασε εκεί, όπου δεν υπήρχε ουδείς Ορθόδοξος χριστιανός εκτός από λίγους Ρώσους διπλωμάτες.

Φέτος επίσης ανακαλούμε στη μνήμη μας την 100^η επέτειο της κοιμήσεως του Αγίου Νικολάου Ιαπωνίας. Περισσότερα από 50 χρόνια εργάσθηκε σε αυτό τον τόπο για να σπείρει τους σπόρους της Ορθοδοξίας. Άρχισε τον αποστολικό του αγώνα από αυτό το μέρος, όπου ευρισκόμεθα, από αυτό το Ναό αφιερωμένο στην Ανάσταση του Χριστού. Εδώ χειροτονήθηκαν οι πρώτοι Ιάπωνες κληρικοί, ακούσθηκαν οι πρώτες Ορθόδοξες χριστιανικές ψαλμωδίες και προσευχές στα Ιαπωνέζικα. Εδώ για πρώτη φορά οι Ιάπωνες και οι Ρώσοι κατάλαβαν ότι η Ορθοδοξία είναι μια πίστη, η οποία δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο λαό ή σε μερικούς λαούς, αλλά την ασπάζεται όλος ο κόσμος...

Ξέρουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Ιαπωνίας αγαπούσε τον Ιαπωνέζικο λαό τόσο πολύ, ώστε ακόμα κατά τις βαριές δοκιμασίες οφειλούμενες στον Ρώσο-Ιαπωνέζικο πόλεμο, έμεινε εδώ, με τον Ιαπωνέζικο λαό και οι Ιάπωνες δεν τον εκλάμβαναν ως αντιπρόσωπο του εχθρικού έθνους, διότι ήταν ο ποιμήν τους, έζησε τη ζωή τους και τις δοκιμασίες τους μαζί τους. Ο Άγιος και Ισαπόστολος Νικόλαος επίσης εξακολουθούσε να αγαπά θερμά την Πατρίδα του, όπως αγαπούσε και την Ιαπωνία.

Το παράδειγμά του μας βοηθά να καταλάβουμε πως η πίστη του Χριστού ανυψώνει τον άνθρωπο κάθιστώντας αυτον εκτός συγκρούσεων, δοκιμασιών και πολέμων, εκτός όσων χωρίζουν τους ανθρώπους...Αυτό το επετειακό έτος να προσευχηθούμε θερμώς προς τον Άγιο Νικόλαο να πρεσβέυσει στον Θεό συμβάλλοντας στη συμφιλίωση των δυο γειτόνων μας λαών, για να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο ακόμα καλύτερα και να δούμε εκείνα τα κοινά που μας ενώνουν».

Εν συνεχεία ο Ρώσος Προκαθήμενος αναφέρθηκε στην περυσινή προσφορά της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υπέρ των σεισμοπλήκτων στην Ιαπωνία. «Δέν ήταν προσφορά από το κράτος, τις τράπεζες ή εταιρείες, αλλά τους απλούς ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ζούνε σε φτώχεια οι ίδιοι. Η ευεργεσία του άλλου μας φέρνει κοντά. Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη μας διδάσκει ότι ο πλησίον μας είναι εκείνος τον οποίο ευεργετείς. Είναι δυνατό να πούμε ότι η βοήθεια την οποία παρείχαν οι συμπολίτες μας στν Ιαπωνία μετά το σεισμό και το τσουνάμι, έφερε πιο κοντά τους λαούς μας.

Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Νικόλαο Ιαπωνάις να στηρίξει τις τόσο καλές κινήσεις των

ανθρώπων καρδιών. Ας προσευχηθούμε αυτή η κίνηση προ συνάντησης του άλλου να μετατραπεί σε σχέση καλής γειτονιάς, φιλίας και θερμής και εγκάρδιας σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων...

Διά των πρεσβειών του Αγίου Νικολάου ο Θεός να φυλάει την Ιαπωνία, τη Ρωσία και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας και τους λαούς μας», έκλεισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Ακόμα προσέφερε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως Χακοντάτε μια εικόνα του Σωτήρος Χριστού με αφιέρωση ενώ στους παρόντες μοιράστηκαν εικονίτσες με πατριαρχική ευλογία.

Τέλος, ο Αγιάτατος Πατριάρχης Κύριλλος υπέγραψε το βιβλίο επισήμων του Ναού.

* * *

Η πόλη Χακοντάτε ευρίσκεται στην νοτιοδυτική άκρη της νήσου Χοκκαϊντο. Επί δεκαετίες ήταν η μόνη πόλη της Ιαπωνίας ανοιχτή για τους ξένους. Το 1793 εδώ έφθασε ο Ρώσος απεσταλμένος Αδάμ Λάξμαν, ενώ στις 5 Νοεμβρίου 1855 άρχισε να λειτουργεί η Ρωσική Διπλωματική Αποστολή με επικεφαλής τον Ιωσήφ Γκοσκέβιτς. Από το 1859 στα πλαίσια του Ρωσικού προξενείου στην πόλη εκ των πραγμάτων επιτελείτο η αποστολή της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας, της οποίας επικεφαλής τέθηκε σύντομα ο 25χρονος τότε ιερομόναχος Νικόλαος Κασάτκιν, ο μέλλον Φωτιστής της Ιαπωνίας.