



Πατριάρχης Κύριλλος: θα προσεύχομαι στον Άγιο και Ισαπόστολο Νικόλαο για να μας βοηθήσει να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας

Προτού ολοκληρώσει την ποιμαντική του επίσκεψη στην Ιαπωνία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απάντησε σε ερωτήσεις των Ρώσων και Ιαπώνων δημοσιογράφων.

Σχετικά με τη συνάντησή του με τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ακιχίτο ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια αυτής πραγματοποιήθηκε ευρεία ανταλλαγή απόψεων κυρίως για το ρόλο και τη σημασία του έργου του Αγίου και Ισαποστόλου Νικολάου Ιαπωνίας, «ο οποίος ίδρυσε Εκκλησία, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα και αναμφισβήτητα αποτελεί μια από τις γέφυρες που στο επίπεδο των εγκάρδιων σχέσεων συνδέουν τον Ιαπωνικό λαό με το Ρωσικό».

«Αλλά δημιουργήθηκε ακόμα μια άλλη εγκάρδια σχέση από τη συμμετοχή του Ρωσικού λαού και των λαών της Ρωσίας στην αντιμετώπιση της συμφοράς, η οποία πέρυσι έπληξε την Ιαπωνία, συνέχισε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος. Όταν ένας συμπονεί τον άλλο είτε στη θλίψη, είτε στη ευτυχία, αυτό μας φέρνει πιο κοντά Έχω μια αίσθηση ότι τώρα έχει έλθει πλέον ο καιρός να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία των διμερών μας σχέσεων. Βεβαίως, μπορούμε να καταβάλουμε προσπάθειες να αντιμετωπισθούν οι διαφωνίες μέσα από την εμπειριστατωμένη μελέτη της ιστορίας. Αλλά όπως μας διδάσκει η ίδια η ιστορία, αυτή η οδός πολύ σπάνια οδηγεί στην επιτυχία. Συνήθως κάθε πλευρά ισχυρίζεται ότι αυτή έχει δίκιο και είναι πιο προσβεβλημένη από την άλλη και ακολουθεί πιο

δίκαιη γραμμή. Έτσι γίνεται πάντα όταν πρόκειται για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών.

Βεβαίως αυτή η διαμάχη μπορεί να συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόμα, αλλά πιστεύω ότι έχει έλθει πλέον ο καιρός να γυρίσουμε τη σελίδα και να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε μαζί, μας συνδέει η κοινή τύχη, τουλάχιστον ζούμε στην ίδια περιχώρα, όπου μπορούμε εξίσου να έλθουμε αντιμέτωποι με τις φυσικές καταστροφές και με άλλες περιστάσεις, είτε χαρμόσυνες, είτε θλιβερές και για τις δυο πλευρές.

Θα προσεύχομαι στον Άγιο Ισαπόστολο Νικόλαο να μας βοηθήσει να αρχίσουμε να γράφουμε όντως μια νέα σελίδα στις σχέσεις μας x».

Σχετικά δε με το άθλο του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Ιαπωνίας, ο Αγιώτατος Πατριάρχης τόνισε ότι η Εκκλησία της Ιαπωνίας, την οποία ίδρυσε, τηρούσε αυστηρώς τα δόγματα και τους κανόνες της Ορθοδοξίας, δεν είναι καθόλου «ξένη», αλλά είναι αναπόσπαστο μέρος του Ιαπωνικού λαού και φορέας του πολιτισμού του. Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η Εκκλησία θα συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ λαών Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο της «Rossiyskaya gazeta» για τη θέση του απέναντι στην Ιαπωνική κουζίνα, ο Αγιώτατος Πατριάρχης απάντησε: «Μου φαίνεται ότι αυτή είναι η όγδοη μου επίσκεψη στην Ιαπωνία και το πρώτο σοκ που έπαθα από την Ιαπωνική κουζίνα ήταν το μακρινό 1969. Αυτό το σοκ ήταν τόσο θετικό, ώστε μέχρι σήμερα προτιμάω την Ιαπωνική κουζίνα από τις πολλές άλλες κουζίνες του κόσμου. Θεωρώ ότι η Ιαπωνική γαστρονομία είναι ένα πολύ σπουδαίο μέρος του πολιτισμού και άριστος πρέσβης της Ιαπωνίας παγκοσμίως».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/53709/>