



## Προκαθήμενος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας απέστειλε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες του Δεκάτου Παγκόσμιου Φόρουμ «Διάλογος των πολιτισμών» στη Ρόδο

*Χαιρετισμό στους συμμετέχοντες του Δεκάτου Ετησίου Παγκόσμιου Φόρουμ «Διάλογος των Πολιτισμών», το οποίο διεξάγεται από 4 έως 8 Οκτωβρίου στη Ρόδο απέστειλε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.*

**Αξιότιμοι σύνεδροι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,**

Απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους εσάς, όσοι έχετε συνέλθει αυτές τις ημέρες στη Ρόδο προκειμένου να συμμετάσχετε στις εργασίες του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ «Διάλογος των Πολιτισμών». Επί δέκα ολόκληρα χρόνια ενώνει αυτό τους εκπροσώπους της ευρύτερης κοινωνίας, συνεργομένους διά την κατανόηση της αλληλεπιδράσεως των διαφόρων πολιτισμών. Η λειτουργία αυτού του έγκριτου χώρου συζητήσεων αποδεικνύει το επίκαιρο και περιζήτητο της ημερησίας διατάξεως αυτού.

Η εντατική ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας, του δικτύου μεταφορών, των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των κρατών δε μόνο κατέστησε τους σύγχρονους μας πιο ευκίνητους, αλλά και δημιούργησε πολλά φλέγοντα ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση. Τυχάνουμε μάρτυρες της αναζητήσεως λόγω οικονομικών κρίσεων, πολέμων και θεομηνιών μιας καλύτερης τύχης σε άλλες περιοχές από χιλιάδες ανθρώπους. Αποτέλεσμα είναι η επαφή των ανομοιογενών κοσμοθεωριών, βασιζομένων στη θρησκευτική, την πολιτιστική και την εθνική ιδιαιτερότητα.

Απόπειρες ενοποίησης των πολιτισμών διά της υποταγής τους στις καθολικές τίνες αξίες είναι συχνά αβάσιμες, διότι παρόμοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ταυτότητα και αυτός είναι ο λόγος διατί οι άνθρωποι τους απορρίπτουν. Η αυθεντική αλληλεπίδραση και η αλληλοπεριχώρηση καθίστανται εφικτές μόνο διά της οικοδομής εμπιστευτικών σχέσεων και σχέσεων της καλής γειτονιάς μεταξύ των λαών, οι οποίοι ξέρουν να σέβονται τις θρησκευτικές και πολιτιστικές

παραδόσεις αλλήλων.

Ευελπιστώ ότι η συζήτηση αυτού και άλλων θεμάτων θα είναι εποικοδομητική και ουσιαστική, θα προκαλέσει ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού και θα συμβάλει στην εδραίωση της αρμονικής συμβίωσης των εθνών, των εθνοτικών ομάδων, των κοινοτήτων, των διασπορών.

Εύχομαι στους συνέδρους βοήθεια του Θεού και κάθε επιτυχία στις εργασίες.

**+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών**

**ΚΥΡΙΛΛΟΣ**

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/53642/>