



## Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: ο Θεός θέλει να είναι ο καθένας από μας απόστολος, μαθητής και ακόλουθός του

[gallery]

Της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων θλιβομένων η χαρά Μόσχας, στις 7 Οκτωβρίου 2012, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Ληξιάσης της Θείας Συνάξεως ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας σχετικά με την αλιεία από το Χριστό και τους μαθητές Του (πρβλ. Λουκ. 5. 1-11).

«Αυτό το ευαγγελικό γεγονός με τρόπο θαυμαστό αναφέρεται στην Εκκλησία του Χριστού: η Εκκλησία συγκροτείται χάρη στην απο γενεά σε γενεά αλιεία ανθρώπων από τους αποστόλους του Χριστού και τους διαδόχους τους. Εκείνων όσοι αποδεικνύονται δεκτικοί του Ευαγγελικού Μηνύματος. Οι μεν ψαράδες πιάνουν το ψάρι για να το σκοτώσουν μετέπειτα και να φάνε. Οι δε απόστολοι του Χριστού αλιεύουν τους ανθρώπους για να τους προσφέρουν την αιώνια ζωή και τη σωτηρία.

Καμιά φορά ερωτώμαστε, γιατί η Εκκλησία φροντίζει να γίνουν χριστιανοί όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Μήπως επειδή αναζητά τους αριθμούς και να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή επί αυτών; Όχι. Η Εκκλησία φροντίζει να προσχωρήσουν οι άνθρωποι διότι έχει τη δύναμη να προσφέρει στους ανθρώπους το εσωτερικό πνευματικό περιεχόμενο, το οποίο αδυνατούν να αποκτήσουν αλλαχόθεν. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και τις αρρώστιες του σύγχρονου ανθρώπου έγκειται στην έλλειψη του συναισθήματος της ευτυχίας και κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, διότι αυτός είναι ασαφής για τον άνθρωπο, παρόλο που υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για να ζήσει και να ευτυχήσει».

Η Εκκλησία του Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο, τη λατρεία και όλη τη διαδασκαλία της δείχνει καθαρά αυτό το σκοπό. Ο σκοπός της ανθρώινης ζωής συνίσταται στην απόκτηση της θείας χάριτος και ως πορεία προς τη βασιλεία των Ουρανών. Δε σημαίνει αυτό ότι ο πρόσκαιρος μας βίος έχει κάποιο σχετικό νόημα, είναι ουσιαστικής σημασίας, μόνο και μόνο διότι μας προετοιμάζει για την αιώνια ζωή. Σ' αυτή τη ζωή ο Κύριος μας δίδει τη δυνατότητα να ενεργούμε δραστήρια ως

χριστιανοί, να κάνουμε καλό στους ανθρώπους, να είμαστε ευεργέτες. Γι' αυτό ακριβώς και μας κάλεσε ο Κύριος σε αυτή τη ζωή.

Μας έπιασε ο Κύριος στα δίκτυά Του για να πιάνουμε στη σειρά μας τους άλλους ανθρώπους και να μοιραζόμαστε εκείνη τη χάρη, την οποία μας προσφέρει η Εκκλησία, να μεταδίδουμε εκείνο το φως, το οποίο μας χορηγεί ο Κύριος, ώστε μετά τη μετάληψη των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων και τη μετοχή της Θείας χάριτος να μοιραζόμαστε αυτή με τους άλλους. Το δίκτυο της Εκκλησίας δεν πρόκειται να σχίσει ποτέ, όσο ψαριά και να πιαστούν, πάντα θα εξακολουθεί να γεμίζει και να διερύνεται απεριορίστως, διότι η Εκκλησία δεν έχει όρια.

Ο σκοπός μας να είμαστε αλειείς ανθρώπων για να πιάνουμε τους πλησίον μας για τη σωτηρία και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός θέλει τον καθένα από μας να είναι απόστολος, μαθητής και ακόλουθός Του. Μας θέλει να ζούμε όχι μόνο εμείς τηρούντας τις εντολές, αλλά και βοηθώντας τους άλλους να φτάσουν στη σωτηρία.

«Να προσευχηθούμε ώστε όλο και καινούργιοι άνθρωποι να προσχωρήσουν στην Εκκλησία και να αποκτήσουν την εσωτερική ειρήνη την οποία προσφέρει η Εκκλησία του Χριστού. Να μετέχουμε της χάριτος, η οποία έχει τη μόνη πηγή της σωτηρίας τον ίδιο Χριστό. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει να είμαστε αυθεντικοί απόστολοι, μαθητές και μάρτυρές Του σε αυτό τον αιώνα και να ενωθούμε μαζί με το Χριστό στο μέλλοντα αιώνα. Αμήν».