



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος προσεκύνησαν στον Πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου

[gallery]

Στον Πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου προσεκύνησαν οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ιεροσολύμων στις 9 Νοεμβρίου 2012, την πρώτη ημέρα της ειρηνικής επισκέψεως του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου προς τη Σιωνίτιδα Εκκλησία.

Εισελθόντες στο Ναό οι δυο Πατριάρχες ασπάσθησαν το λίθο Αποκαθλώσεως. Ενώπιον του Ιερού Κουβουκλίου ανεγνώσθη η σχετική ευαγγελική περικοπή περί της Αναστάσεως του Χριστού. Εν συνεχεία οι Προκαθήμενοι των δυο τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών προσεκύνησαν το μεγάλο ιερό σέβασμα του Παναγίου Τάφου.

Στο Καθολικό ετελέσθη η ευχαριστήρια δοξολογία προεξάρχοντος του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου. Ληξιάσης της ακολουθίας τον Ρώσο Προκαθήμενο προσφώνησε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος, τονίσας ειδικότερα:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σιών, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων, ἡ Ἐκκλησία τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας καί τῶν προφητῶν, ἡ Ἐκκλησία τῆς ἐνσάρκου ἐμφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία τοῦ ὑπερώου καί τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων ἀσκητῶν, ὑποδέχεται σήμερον ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιᾶσει εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου Βλαδิมήρου καί τῆς ἁγίας βασιλίσης Ὑλγας, τὴν Ἐκκλησίαν τῶν μεγάλων στάρετς καί τῶν ἀναριθμῆτων νεομαρτύρων εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ αὐτῆς Προκαθήμενου, τῆς λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος καί τῆς τιμίας Αὐτῆς συνοδείας, πραγματοποιούσης κατ' αὐτάς τὴν «εἰρηνικὴν Αὐτῆς ἐπίσκεψιν» παρ' Ἡμῖν.

Ἐπί τῷ λίαν σημαντικῷ γεγονότι τούτῳ διὰ τὴν ζωὴν τῶν ἀγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Ἡμῶν ἡ Ὑμετέρα λίαν ἀγαπητὴ καί περισπουδάστος Ἡμῖν Μακαριότης ἐγένετο δεκτὴ ἐν πάσῃ τιμῇ ἐν ἐπισήμῳ ὑποδοχῇ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων παρά τὴν Πύλην τοῦ Δαβίδ, παρουσία ἀντιπροσώπων Ἡμῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφτικῆς Ἡμῶν Ἀδελφότητος, τῶν ἐκπροσώπων

τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῶν τοπικῶν πολιτικῶν παραγόντων, ἐκεῖθεν δέ ἐν πομπῇ ἐπισήμῳ, Ἡμεῖς προσωπικῶς ὑπεδέχθημεν Ὑμᾶς εἰς τήν Πύλην τοῦ παλαιφάτου ἡμῶν Πατριαρχείου καί τῶν κωδῶνων χαρμοσύνως κρουομένων προσήλθομεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τό Κωσταντίνειον τοῦτο σέμνωμα τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, νῦν δέ ἐν δέει καί εὐλαβείᾳ προσκυνοῦμεν ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τά ἴχνη τοῦ σαρκί σταυρωθέντος, παθόντος καί ταφέντος καί ἐνδόξως τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Ἀναστάντος Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἀντιφωνῶντας ὁ Ἀγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀνέφερε:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, Ἀγαπητοί πατέρες, ἀδελφοί καί ἀδελφές.

Τρόμος καί χαρά πληροῦν τήν καρδιά μου κάθε φορά καθώς επισκέπτομαι αὐτό το μεγαλύτερο ἐπί τῆς γῆς ἱερό προσκύνημα τοῦ Ζωοδόχου καί Παναγίου Τάφου τοῦ Κυρίου. Τρόμος, διότι πλησιάζω ἕνα μεγάλο ἱερό: ἕναν τόπο τοῦ σταυρικοῦ αγώνος τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ διά τῆ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου ἀπό τῆς αμαρτίας, ἕναν τόπο, ὅπου ὁ Θεός ἐτάφη κατά σάρκα, ἀλλά δέν ἔπαυσε νὰ ἐπιτελεῖ τὸ λυτρωτικό Αὐτοῦ ἔργο, διά τῆς ψυχῆς κατελθῶν εἰς τὸν Ἄδην καί ἐξάξας ἐκεῖθεν τοὺς δεσμώτες του, ἕναν τόπο, ὅπου δυνάμει τῆς Θειότητος Αὐτοῦ ἀνέστη καί ἐντρομοὺς κατέστησε τοὺς δεσμοφύλακες. Χαρά, διότι θανάτῳ Αὐτοῦ ὁ Κύριος πάτησε τὸν θάνατο, νίκη Αὐτοῦ ἐλευθέρωσε ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τῆ δουλείας τῆς αμαρτίας καί μας ἀνοίξε τῆς πύλης τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ. Πράγματι ὅπως εἶπε ὁ προπάτωρ Ἰακώβ: *ὡς φοβερός ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ' ἢ οἶκος Θεοῦ καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ* (Γεν. 28. 17).

Εἶναι ὄνειρο κάθε χριστιανοῦ ὅπως, ἔστω καί μια φορά στη ζωὴ, καταξιωθεῖ νὰ βρεθεῖ στους Ἁγίους Τόπους, νὰ πορευθεῖ τὴν οδὸ τοῦ Μαρτυρίου, νὰ προσκυνήσει τὰ μέρη, ὅπου βᾶδιζαν τὰ βήματα τοῦ Κυρίου, νὰ ἀσπασθεῖ τὸν λίθο, ὅπου ἐκεῖτο τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, Ζωοδόχο καί Θαμμένο.

Ὁ Κύριος με ἀξίωσε νὰ επισκεφθῶ ἐπανεπιλημμένως αὐτὰ τὰ μεγάλα χριστιανικά προσκυνήματα. Ἀλλά ἡ παρούσα μου ἐπίσκεψη ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι εἶναι ἡ πρώτη φορά που ἔρχομαι στους Ἁγίους Τόπους διά νὰ προσευχηθῶ ἐκπροσωπῶν ὅλη τὴ Ρωσική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τὸ ἔτος 2009 με ἐξέλεξε τὸν Προκαθήμενο Αὐτῆς. Καί σήμερον μου φέρνει μεγάλη χαρά εἰς τὸν ἱερό αὐτὸ χώρο νὰ προσαγορεύσω θερμῶς τὴν πεφιλημένη Μακαριώτητά Σας καί τὴν περι Ὑμᾶς τετιμημένη Ἱεραρχία καί τὸν ἱερό κλῆρο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ὡς προσκυνητές ἐκ Ρωσίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Μολδαβίας καί ἄλλων χωρῶν τῆς Ἁγίας Ρωσίας ἀφίχθημεν στὴν Ἁγία Πόλη ὅπως ὁμοψύχως υποβάλουμε τὰ βαθύτερα μας σέβη πρὸς τὴν ἀπ' αἰῶνος φύλακα τῶν Παναγιῶν Προσκυνημάτων τῆς Παλαιστίνης τὴν Ἀγιωτάτη Μητέρα τῶν

Εκκλησιών. Αυτό το σεβασμό οι λαοί μας τον τρέφουν στο διάβα πολλών αιώνων οι οποίοι μεσολάβησαν από την στιγμή της κοινής τους βαπτίσεως στα ύδατα του Δνείπερου. Θέλουμε να ανανεώσουμε τα αδελφικά μας συναισθήματα, να αναθερμάνουμε τις καρδιές μας με τη ζέση της αμοιβαίας αγάπης και εν ειρήνη του Χριστού και ενότητί μας να αναπέψουμε κοινή ευχαριστία και δέηση *υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων σωτηρίας.*

Η ειδική μας δέηση είναι υπέρ της ειρήνης της Ιερουσαλήμ και όλης της Ανατολής, η οποία διέρχεται σήμερα δύσκολη εποχή, όπως επί του τόπου της μεγάλης νίκης του Χριστού επικρατήσει μεταξύ των ανθρώπων ειρήνη και συμφωνία.

Η χάρις του Εσταυρωθέντος, Αναστάντος και Αναληφθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ειη μετά πάντων ημών. Αμήν».

Αμέσως μετά ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ανέβησαν στον Φοβερό Γολγοθά, όπου προσεκύνησαν τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.