



## Συνάντηση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας και Ιεροσολύμων

[gallery]

Την αδελφική συζήτηση είχε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ΄ στις 9 Νοεμβρίου 2012 στην Αίθουσα Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στη συνάντηση παρέστησαν μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεροσολύμων: οι Μητροπολίτες Ναζαρέτ Κυριακός, Καπιτωλιάδος Ησύχιος, Ελευθερουπόλεως Χριστόδουλος Γέρων Δραγουμάνος, Φιλαδελφείας Βενέδικτος, οι Αχιεπίσκοποι: Αβήλων Δωρόθεος, Κωνσταντίνης Αρίσταρχος, Γέρων Αρχιγραμματεύς, Θαβωρίου Μεθόδιος κ.α.

Από πλευράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ήταν παρόντες: ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολντεσνογκόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Πληροφοριών κ. Β. Λεγκοΐντα, ο πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διορθοδόξων σχέσεων, ο βοηθός του Προέδρου του ΤΕΕΣ πρωτοδιάκονος Βλαδίμηρος Ναζάρκιν και ο τελών χρέη Ιδιαίτερου του Πατριάρχου κ. Μ. Κούξωφ.

Τον Πατριάρχη Κύριλλο προσφώνησε ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας ως εξής:

«Προσκυνήσαντες μόλις σύν Θεῷ τόν Τίμιον Σταυρόν καί ὑμνήσαντες καί δοξάσαντες τήν τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἀνάστασιν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῶ τῆς Ἀναστάσεως, ἀνήλθομεν νῦν εἰς τά Πατριαρχεῖα, εἰς τήν ἀπ' αἰώνων ἔδραν ταύτην τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, τῆς πόλεως τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου.

Ἐν ταύτῃ μετά περιχαρείας πολλῆς, ἀγάπης ἀδελφικῆς εἰλικρινοῦς καί τελείας καί τιμῆς ἰδιαζούσης ὑποδεχόμεθα καί χαιρετίζομεν καί προσφωνοῦμεν διά τοῦ «εὖ παρέστητε» Ὑμᾶς, τόν λίαν ἀγαπητόν Ἡμῖν καί περισπούδαστον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Μακαριώτατον Πατριάρχη τῆς Ἀγιωτάτης ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τόν ἀγαπήσαντα τά σκηνώματα Σιών τῆς Ἁγίας, ἐπισκεφθέντα αὐτά πολλάκις εἰς τό παρελθόν, ἐλθόντα δέ νῦν, ἵνα ἐπισκεφθῇ αὐτά καί ἐν τῇ

καθιερωμένη κατά την τάξιν τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας «εἰρηνικῇ ἐπισκέψει» μετά τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν Ὑμῶν εἰς τήν ποιμαντορικήν οἰακοστροφίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς μεγάλης καί εὐσεβοῦς χώρας τῆς Ρωσίας καί τήν θεόθεν κλήσιν Ὑμῶν, ὅπως ὀδηγήσητε αὐτήν εἰς τήν νέαν ἀναγεννητικήν καί ἀνακαινιστικήν πορείαν αὐτῆς, τήν ὁποίαν αὕτη ἀκολουθεῖ μετά τόν ἀπηνῆ διωγμόν εἰς βάρος αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ναί μὲν ἐταλάνισε, κατεβασάνισε καί κατεπόνησε, οὐχ ἥττον ὅμως δέν κατέβαλεν αὐτήν, δέν κατίσχυσεν αὐτῆς, ἀλλ' ἔδωσεν αὐτῇ ἀφορμήν, ἵνα ἐξέλθῃ ἐκ τῆς δοκιμασίας δυνατωτέρα καί ἐνδοξότερα.

Ἐν τῇ ἀφάτῳ, ὅθεν, χαρᾶ ὡς ἐκ τῆς παρουσίας τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τό κατά τόν προκάτοχον Ἡμῶν ἀείμνηστον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Δοσίθεον, ἱερόν «ὀσπίτιον» τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν Ἀγιοταφίτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ ἡμετέρου παλαιφάτου Πατριαρχείου, εὐχόμεθα Αὐτῇ ἐκ μυχιῶν ὑγείαν, εὐστάθειαν, εὐλογημένην, πλουσίαν εἰς πνευματικᾶς ἐμπειρίας προσκυνηματικῆν θεωρίαν καί εὐόδωσιν τῶν ἔργων Αὐτῆς καί τῆς Ἐκκλησίας, ἣν Αὕτη ποιμαίνει, ἐν πᾶσι πρός δόξαν τοῦ εὐλογημένου ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν».

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ἀπένειμε στον Ἀγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο Μεγαλόσταυρό του Τάγματος του Ἀγίου και Ζωοποιού Τάφου.

Ἐν συνεχείᾳ ἀντιφώνησε ὁ Ἀγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασῶν των Ρωσιῶν Κύριλλος:

«Ἐκ βαθέων καρδίας ευχαριστῶ τῆ Μακαριώτητά Σας διὰ τὴν ευγενή πρόσκληση ὅπως ἐπισκεφθῶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων και τὴ θερμὴ φιλοξενία τῆς ὁποίας τυγχάνω στους Ἁγίους Τόπους.

Ἡ παρούσα ἐπίσκεψή μου εἶναι κυρίως προσκυνηματικὴ περιήγησις στὴν Ἀγιωτάτη Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, Μητέρα πασῶν των Ἐκκλησιῶν και ἀφετηρία ἀπ' ὅπου ἡ Καλὴ Εἶδησις διαδόθη ἀπὸ τους Ἁγίους Ἀποστόλους σε ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ἐμεῖς στὴ Ρωσία πάντα εἶχαμε ἰδιαίτερη σχέση με τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων και τους Προκαθημένους αὐτῆς. Ἐνθυμούμεθα πάντα ὅτι οἱ Πατριάρχες Ἱεροσολύμων στὸν Πανάγιο Τάφο ἀναπέμπουν δεήσεις υπὲρ των Ὁρθοδόξων χριστιανῶν τόσο τῆς βιβλικῆς περιοχῆς, ὅσο και ὅλης τῆς οἰκουμένης. Τὶς ἀγίες Σας ευχέσ ἐκζητούμεθα Μακαριώτητε υπὲρ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας και των λαῶν τῆς Ἁγίας Ρωσίας, τους ὁποῖους ποιμαίνει.

Ἡ φράσις «Γη Ἁγία» δὲν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινο εφεύρημα. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε στὸν Ἅγιο Προφήτη Μωϋσῆ: *Ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστὶ* (Ἐξ. 3. 5). Ἐάν αὐτὸ εἰπώθηκε διὰ τὴν ἔρημο

πλησίον του Όρους Χωρήβ, όπου έγινε η εν τη Φλεγόμενη Βάτῳ θεοφάνεια, πόσο μάλλον αγιότοκος ανεδείχθη η Παλαιστίνη. Εδώ ήταν όπου εγεννήθη, κήρυξε, εσταυρώθη και ετάφη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εδώ ήταν όπου Αυτός ανέστη ενδόξως εκ νεκρών. Εδώ ήταν, όπου ο Κύριος εθεμελίωσε την Εκκλησία και επίσης στους Αγίους Τόπους το Πνεύμα του Κυρίου επιφοίτησε στους Αποστόλους χορηγώντας αυτούς τη χάρη όπως διαδωθεί η Εκκλησία έως τα πέρατα της γης.

Όπως μετά την Αγία Πεντηκοστή στην Ιερουσαλήμ *ἤκουον εἷς ἕκαστος τῆ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν* (Πραξ. 2. 6), έτσι και σήμερα η Αγία Πόλη αποτελεί πόλο ἔλξεων πιστῶν ἀπὸ κάθε γωνιά της υφελίου. Στους δρόμους της ἀκούγεται κάθε γλῶσσα και διάλεκτος. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μακαριώτητά Σας, φύλακα των μεγάλων προσκυνημάτων, διὰ την πατρική φροντίδα την οποία ἐπιδεικνύετε προς την Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή και τα πλήθη προσκυνητῶν ἀπὸ τις χώρες της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Μόσχας, που καταφθάνουν ἐδῶ. Στην καρδιά μου θα διατηρῶ για πάντα τις καλύτερες ἀναμνήσεις ἀπὸ την επίσκεψη προς τα μεγάλα χριστιανικά προσκυνήματα, όπου ευρέθην και πάλιν συνοδεῖα της Μακαριώτητός Σας.

Θέλω να ευχηθῶ στην Ἀγιοσύνη Σας σωματική δύναμη και την πανίσχυρη βοήθεια του Θεοῦ στην Πατριαρχική Σας διακονία, ἐνῶ στο θεοφιλές ποίμνιό Σας εἰρήνη και την ἀνωθεν ἐνίσχυση σ' αὐτή τη δύσκολη ἐποχή, την οποία διέρχονται σήμερα οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολῆς.

Θέλω και πάλιν να Σας ευχαριστήσω διὰ την ὑψίστη διάκριση και την παρεχόμενη φιλάδελφη φιλοξενία, της οποίας τυγχάνω τόσο ἐγὼ προσωπικά, ὅσο και η τιμία ἀντιπροσωπεῖα της Ὀρθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας ἀπὸ πρώτες κιόλας στιγμές της παραμονῆς μας στους Ἁγίους Τόπους».