



Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στη βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ

[gallery]

Τη βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού επισκέφθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2012 ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο με τη συνοδεία αυτού υποδέχθηκαν ο Πατριαρχικός Επίτροπος της Βηθλεέμ Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου Φεοφύλακτος, ο αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Παλαιστινιακές Αρχές κ. Α. Ρουντακώφ, ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ κ. Βίκτωρ Μπατάρσι, εκπρόσωποι των αρχών και του δημαρχείου, κληρικοί διαφόρων δογμάτων, κάτοικοι της Βηθλεέμ και προσκυνητές.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε δοξολογία στο Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Εν συνεχεία στην Ιερά Μονή της Γεννήσεως του Χριστού ο Ρώσος Προκαθήμενος πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο της Βηθλεέμ κ. Βίκτορα Μπαρκάτ. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως ο Δήμαρχος τόνισε την τεράστια σημασία της επισκέψεως του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου για το χριστιανικό πληθυσμό αυτού του τόπου και για ξεπερασθεί το μίσος και η διαίρεση στην περιοχή.

Στην πλατεία μπροστά στη βασιλική ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ανέφερε:

«Η Αγία Γη είναι ένα ιδιαίτερο μέρος στην υδρόγειο. Είναι ένας τόπου, όπου ο άνθρωπος ανεξαρτήτως εθνικότητας, πολιτισμού αισθάνεται μια ειδική παρουσία της Θείας χάριτος.

Ο Κύριος μας χάρισε την Αγία Γραφή, υπάρχει μια πάγια παράδοση της Εκκλησίας, η οποία διαφυλάττει τις Ευαγγελικές αλήθειες, αλλά επίσης ευδόκησε όπως διαφυλάξει για μάς μέρη, τα οποία συνδέονται με τον βίο Του και αποτελούν ιστορικά τεκμήρια του αληθούς όλων εκείνων, που αναφέρει το Ευαγγέλιο. Μέσα από αυτούς τους αγίους τόπους ερχόμαστε σε ορατή επαφή με τον βίο, τον κατόρθωμα, τον θάνατο, τα πάθη και τη Γέννηση του Κυρίου, που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερος εδώ, στην ευλογημένη γη της Βηθλεέμ. Γι' αυτό κάθε χριστιανός πρέπει να επισκεφθεί αυτά τα αγία μέρη τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, ίσως και περισσότερες, εάν ευκαιρήσει. Εδώ είναι, όπου αντλούμε τη χάρη και τη δύναμη για να ζούμε και ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε τι

σημασία έχει για την κοσμοαντίληψή μας για τις σχέσεις μας με τους εγγύς και τους μακράν η Ορθόδοξη μας πίστη.

Ευρισκόμενοι στη Βηθλεέμ, προσευχηθήκαμε ενώπιον του τόπου Γεννήσεως του Σωτήρος υπέρ της χώρας μας, υπέρ όλης της ιστορικής Ρωσίας, υπέρ της πνευματικής της ενότητος και υπέρ της ενότητος και πνευματικής ισχύος της Εκκλησίας μας. Επίσης αναπέμψαμε τις προσευχές μας υπέρ το κράτος της Ρωσίας για να ειρηνεύσει ο Κύριος τη ζωή μας, να μας ενδυναμώσει, να έχουμε ηθική στήριξη για να αντιμετωπίσουμε τους περιασμούς του αιώνας τούτου, να ζούμε τη ζωή μας ειρηνικά και με δικαιοσύνη, για να μπορέσει η Πατρίδα μας, διαφυλάσσοντας τις μεγαλύτερες αξίες, οι οποίες έφθασαν στη Ρωσία, προερχόμενες από αυτούς τους Αγίους Τόπους, να πορευθεί στο μέλλον, βοηθώντας τους ανθρώπους να αισθάνονται ησυχία, ειρήνη και ευημερία.

Επίσης προσευχηθήκαμε για την ειρήνευση της Μέσης Ανατολής, για να αναδειχθεί η Αγία Γη σε τόπο ειρήνης, δικαιοσύνης, καλής συνεργασίας των ανθρώπων των διαφορετικών θρησκειών, εκπροσωπούμενες εδώ ιστορικά. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα ελεήσει την ιστορική Ρωσία, το κράτος της Ρωσίας, τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα την Αγία Γη της Παλαιστίνης».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/53463/>