



Πατριάρχης Κύριλλος: Η επίσκεψη στους Αγίους Τόπους ασκεί έντονη πνευματική επιρροή επί της ζωής του ανθρώπου

Την ειρηνική του επίσκεψη προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ολοκλήρωσε στις 14 Νοεμβρίου 2012 ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Από τον αερολιμένα «Βασίλισσα Αλία» της Ιορδανίας ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος αναχώρησε για τη Μόσχα. Τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο πρόεπεμψαν ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Θεοφύλακτος και ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Ντισπυράκης, εκπρόσωπος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων στη Μόσχα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο ο κ. Κύριλλος επεσήμανε ότι το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους είχε μεγάλη σημασία λόγω πολύ πλούσιου περιεχομένου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τα εγκαίνια του Καθολικού Πάντων των εν τη Ρωσία διαλαμφάντων αγίων της Ιεράς Μονής Ορεινής και την επίσκεψη στο Ξενώνα Προσκυνητών στην Ιορδανία.

«Είναι σημαντικό ο αριθμός των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος, διότι ο προσκυνηματισμός φορτίζει πνευματικά τον άνθρωπο. Η επαφή με τα ιερά και τα όσια ενδυναμώνει την πίστη πολλών ανθρώπων και ενίοτε τους κάνει να επανεξετάζονται τη ζωή τους και να έχουν διαφορετικές αισθήσεις. Η Αγία Γη ασκεί τεράστια πνευματική επιρροή».

Επιπλέον, ο Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε την αύξηση της ροής προσκυνητών από τη Ρωσική Εκκλησία, πράγμα, το οποίο σημαίνει τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών, στα εδάφη των οποία ευρίσκονται οι Άγιοι Τόποι: το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ακόμα υπογράμμισε ότι ανάμεσα στους καρπούς της ανάπτυξης των προσκυνηματικών περιηγήσεων είναι η ενίσχυση της θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους: «Από τώρα μπορούμε να διαπιστώσουμε τα τεράστια επισκευαστικά και αναστηλωτικά έργα, τα οποία πραγματοποιούνται σε Ναούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Αυτό, βέβαια, οφείλεται και στην παρουσία των προσκυνητών μας, διότι επισημαίνεται η αύξηση των οικονομικών πόρων στην Ορθόδοξη Εκκλησία Ιεροσολύμων, και χαιρόμεθα ιδιαίτερος γι' αυτό, επειδή εδώ και πολλά χρόνια ήταν μεγάλη η ανάγκη να αναστηλωθούν τα Πανάγια Προσκυνήματα».

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/53428/>