



Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Νίζνι Νόβγκοροντ

[gallery]

Στην πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ την ημέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, στις 6 Δεκεμβρίου 2012, αφίχθη κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Πρύτανης του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και Πρόεδρο της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής.

Την επίσκεψη εργασίας του ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ άρχισε με την τέλεση της Θείας λειτουργίας με τον Μητροπολίτη Νίζνι Νόβγκοροντ και Αρζαμάς Γεώργιο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, τη μνήμη του οποίου επιτελείτο εκείνη την ημέρα.

Ληξάσης της πανηγυρικής Θείας Συνάξεως έγινε ανταλλαγή προσφωνήσεως και αντιφωνήσεως. Έτσι μεταξύ άλλων αντιφωνών τον Επικεφαλής της Ιεράς Μητροπόλεως Νίζνι Νόβγκοροντ Γεώργιο, ο Μητροπολίτης Ιλαρίων ανέφερε:

«Την ημέρα της πανηγύρεως αυτού του Καθεδρικού Ιερού Ναού θα ήθελα να διαβιβάσω σε όλους την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο οποίος τιμά ιδιαίτερως τη μνήμη του Αγίου Πρίγκιπος Αλεξάνδρου Νιέφσκυ...Ο Αγιώτατος Πατριάρχης πάντα μας υπενθυμίζει ότι ο Άγιος Αλέξανδρος Νιέφσκυ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους πολίτες της Πατρίδος μας και πολύ περισσότερο για τους άρχοντες...

Εάν ρίξουμε μια ματιά στην ένδοξη και τραγική ιστορία της Πατρίδος μας, θα δούμε ότι η ευημερία στη χώρα μας ερχόταν κάθε φορά που οι άρχοντες άπειθύνονταν στο Θεό, ενώ όταν ο λαός αποστρεφόταν τον Κύριο ή όταν οι άρχοντες δεν τηρούσαν την πίστη τους στο Θεό, τους έπληττε η συμφορά, τους επετίθεντο οι εχθροί και ο Κύριος μόνο πολυμερώς και πολυτρόπως εφάνερωνε τη θαυματουργό δύναμή Του επί του λαού μας, έσωζε τη χώρα από τους κινδύνους, και ελευθέρωνε την από τον ισχυρό εχθρό. Έτσι ήταν επί του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, όταν ο μεγάλος πρίγκιπας ντρόπιασε το στρατό τον ιπποτών, και μάλιστα είπε: «Δεν είναι με τη δύναμη ο Θεός, αλλά με τη δικαιοσύνη». Έτσι ήταν και πολλούς αιώνες μετά, όταν οι αλλοδαποί και αλλόθρησκοι έκαναν αποπειρές να κατακτήσουν τη γη μας. Κάθε φορά ο Κύριος δώριζε στη χώρα μας άρχοντες, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν ότι ο Θεός δεν είναι με τη δύναμη, αλλά με τη δικαιοσύνη, και έτσι δεν έθεταν τις ελπίδες τους στις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά στη θεία δικαιοσύνη και έτσι νικούσαν έναν ισχυρό εχθρό. Η ένωση αρχών πνευματικών και πολιτικών ήταν εκείνο το οποίο επί αιώνες κρατούσε την Αγία Ρωσία και με την εξασθένηση αυτής της ενώσεως η Ρωσία διαλύετο...

Ο Θεός εξέλεξε τον λαό μας για να διαφυλάττει την Ορθόδοξη πίστη. Έτσι πάλαι ποτέ εξέλεξε το λαό του Ισραήλ για να διαφυλάττει την πίστη στον Ένα Θεό. Και όμως όπως διαβάζομε στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός αυτός επανειλημμένως αποστρεφόταν τον Θεό και άρχισε να προσκυνά τους ψευδείς θεούς και τότε ο Κύριος απομάκρυνε τη δεξιά προστασίας από το λαό του Ισραήλ και εκείνος βρισκόταν αιχμάλωτος, σκλαβωνόταν ή έρχονταν οι αλλοδαποί και λεηλατούσαν αυτόν...

Σήμερα όμως είναι *καιρός εύπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας* (Β΄ Κορ. 6.2), δηλαδή ο καιρός, όταν ο λαός και οι άρχοντες του λαού στρέφουν το βλέμμα τους στο Θεό, στις διαχρονικές πνευματικές αξίες, οι οποίες πάντοτε αποτελούσαν θεμέλιο του πνευματικού και υλικού πλούτου της Αγίας Ρωσίας.

Η μορφή του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ για πολλούς σήμερα είναι ο οδηγητικό αστέρας. Ο διαβίου αγώνας του μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και με μεγάλη εξουσία και μεγάλη φυσική δύναμη ο άνθρωπος μπορεί να είναι αληθινός, καλός, ταπεινός και πράος χριστιανός, ο οποίος δε επιδιώκει ούτε αρχή να την κρατήσει, ούτε εμπλουτισμό, αλλά πρωτίστως αναζητά τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, ενώ τα υπόλοιπα θα προστεθούν, σύμφωνα με την εντολή του Σωτήρος...

Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο πρίγκιπα Αλέξανδρο να προστατεύει τη χώρα μας από τους εχθρούς και να διαφυλάττει την ακεραιότητα αυτής, να διδάξει το λαό μας να μην αποστρέφεται τις εντολές του Θεού.

Μετά ιδιαίτερης χαράς πέρασα σήμερα το κατώφλι αυτού του μεγαλοπρεπούς Ναού, ο οποίος με το μεγαλείο και την ευπρέπειά του φέρνει στη μνήμη τα της Αγίας Γραφής: *Ἴδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων* (Αποκ.21.3). Αυτός ο Ναός αφιερωμένος στον Άγιο πρίγκιπα Αλέξανδρο Νιέφσκυ, με τους τοίχους, τις τοιχογραφίες του φανερώνει το μεγαλείο της Αγίας Ρωσίας και υπενθυμίζει ότι ο Κύριος μας κάλεσε στην Εκκλησία για να μετέχουμε ακόμα σε αυτή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού».

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας ευχήθηκε καλή δύναμη στον οικείο ποιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Νίζνι Νόβγκοροντ στο πολυεύθυνο έργο του και κουράγιο και ενδυνάμωση σε όλους τους πιστούς στον καθένα από τη θέση του, για να έχουν αποστολικό ζήλο και να οδηγήσουν ανθρώπους στον Χριστό.

Σε ανάμνηση του συλλεΐτουργου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας προσέφερε στον Μητροπολίτη Γεώργιο μια εικόνα του Οσίου Ισαάκ του Σύρου.