



Επίσκοπος Χερσώνος Νέστωρ σε στρογγυλο τραπέζι για τον Αρχιεπίσκοπο Σέργιο Κονοβάλωφ

Στρογγυλο Τραπέζι πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2012, με την πρωτοβουλία της Κινήσεως για μια τοπική Ορθοδοξία Ρωσικής Παραδόσεως στη Δυτική Ευρώπη (OLTR - Mouvement pour une Orthodoxie Locale de tradition russe), αφειρωμένο στη μνήμη ενός διακεκριμένου Ιεράρχη της Ρωσικής Διασποράς Αρχιεπισκόπου Ευκαρπίας Σεργίου Κονοβάλωφ (1941-2003). Επί μια δεκαετία από το 1993 έως 2003 ο Πανιερώτατος κ. Σέργιος ήταν επικεφαλής της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις Ρωσικές παροικίες στη Δυτική Ευρώπη. Το Στρογγυλό Τραπέζι έγινε επ'αφορμής της 10^{ης} επετείου της κοιμήσεως του Ιεράρχου, ο οποίος απεδήμησε προς τον Κύριο στις 22 Ιανουαρίου 2003.

Στις εργασίες του Στρογγυλού Τραπεζιού συμμετείχε ο Επίσκοπος Χερσώνος Νέστωρ, ο οποίος μοιράσθηκε τις αναμνήσεις του για τον μακαριστό Ιεράρχη. Στο διάστημα 2000-2004 ως φοιτητής του Θεολογικού Ινστιτούτου Αγίου Σεργίου Παρισίων ο τότε ιερομόναχος Νέστωρ διακονούσε στην Εξαρχία των ρωσικών παροικιών στη δικαιοδοσία του Αρχιεπισκόπου Σεργίου, ο οποίος το έτος 2001 τον διόρισε Προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού στο γαλλικό Agnières.

Σύμφωνα με τον ποιμενάρχη της επαρχίας Χερσώνος ο Αρχιεπίσκοπος Σέργιος πάντα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με το Πατριαρχείο Μόσχας, αισθανόμενος ειδικούς ακατάλυτους δεσμούς μεταξύ των παροικιών της ευθύνης του και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Αυτό το συναίσθημα ήταν χαρακτηριστικό τόσο του ίδιου κ. Σεργίου, όσο και του στενού του περιβάλλοντος, των ομόφρονων του ιερέων και της νεολαίας γύρω του, μεταξύ των οποίων αξιομνημόνευτη είναι ίσως η μορφή του νυν Αρχιμανδρίτου Σάββα Τουτουνώφ.

«Στο πνευματικό και το πολιτιστικό επίπεδο ο Πανιερώτατος κ. Σέργιος ήταν στραμμένος προς τη Ρωσία, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, συνέχισε ο Επίσκοπος Νέστωφ. Φρονώ ότι ήταν μια από τις πλέον βαθιές συνιστώσες του χαρακτήρα του. Δεν υπάρχει νόημα να συζητήσουμε πως θα διαμορφώνονταν τα πράγματα εάν ο κ. Σέργιος ζούσε ακόμα μερικά χρόνια. Όπως λέγει και ο Απόστολος, ως άνεξερεύνητα τὰ κρίματα του Θεού και άνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ! (πρβλ. Ρωμ 11. 33) Είναι προφανές ότι με τον πρόωρο θάνατό του στην ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε μια ξεχωριστή εποχή, μια περίοδος».

Επίσης μίλησαν και άλλοι μέτοχοι του στρογγυλού τραπέζιου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σέργιος (κατά κόσμον Σέργιος Κονοβάλωφ του Αλεξίου) γεννήθηκε στη Λουβαίν του Βελγίου στις 8 Ιουλίου 1941 από Ρώσο πατέρα και Ολλανδή μητέρα.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λουβαίν και από το 1964 διατέλεσε καθηγητής της Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας στις Βρυξέλλες. Επίσης δίδασκε ξένες γλώσσες και ιστορία του αρχαίου κόσμου σε δημόσιο σχολείο Βρυξελλών.

Το 1967 παντρεύθηκε τη Λυδία Τσερνένκο με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Το 1968 χειροτονείται διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Συρακουσών Γεώργιο Ταράσωφ και υπηρετεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βρυξελλών, ενώ το 1976 προήχθη σε Πρωτοδιάκονο. Το 1980 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Αρχιεπίσκοπο Ευδοκιάδος Γεώργιο Βάγκνερ. Διατέλεσε Προϊστάμενος Ιερού Ναού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Βρυξελλών και ποιόμανε επίσης τους Ορθοδόξους της ενορίας στο Σαρλερουά. Ήταν χρόνια πνευματικός των κατασκηνώσεων νεολαίας στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Το 1984 χηρεύει. Το 1985 έλαβε το οφίκιο του πρωθιερέα. Το 1990 εκάρη μοναχός και προήχθη σε Αρχιμανδρίτη. Στις 8 Ιουνίου 1993 εκλέγεται επικεφαλής της Εξαρχίας των Ρωσικών παροικιών στη Δυτική Ευρώπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στις 27 Ιουλίου 1993 χειροτονείται Επίσκοπος.

Εκοιμήθη στις 22 Ιανουαρίου 2003 μετά από μακρά ασθένεια και ετάφη στις 25 Ιανουαρίου στην κρύπτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο ρωσικό κοιμητήριο στο Sainte-Geneviève-des-Bois.