



Θεία Λειτουργία την παραμονή των Χριστουγέννων στο Ναό του Σωτήρος Χριστού από τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας

[gallery]

Της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Εσπερινού προεξήρχε στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 6 Ιανουαρίου 2013, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος.

Επίσης συλλειτουργήσαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Μπρόννιτσου Ιγνάτιος, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Νεολαίας, κληρικοί της Μόσχας.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου Ανδρέα Μπάρχαντσωφ, κληρικού της Ιεράς Μονής της Αγίας Σκέπης της Παναγίας Μόσχας.

Στη Λειτουργία παρέστη κ. Β. Γιακούνιν, Διευθύνων Σύμβουλος της Φραμακευτικής ΕΠΕ «Προτέκ» και συνιδρυτής του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Ληξιάσης της Θείας Συνάξεως ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος ευχήθηκε στους κληρικούς και τους λαϊκούς για τα Χριστούγεννα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα η Εκκλησία αναμνησκειται των κατά σάρκα προγόνων του Σωτήρος από το Αβραάμ έως το Δαβίδ, από το Δαβίδ έως τη μετοικεσία Βαβυλώνας, και από τη μετοικεσία Βαβυλώνας έως τη Γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Δι' αυτής της απαριθμήσεως τρόπον τινά εισερχόμαστε στην ιστορία και αυτή η απαρίθμηση μας βοηθά να καταλάβουμε ότι ο Σωτήρας είναι μέρος της ιστορίας μας και ότι είναι ο κατά σάρκα άνθρωπος, είχε συγγενείς και προγόνους...

Σήμερα, αναμνησκόμενοι αυτής της συγγένειας του Σωτήρος με το γένος των ανθρώπων, δοξάζουμε ιδιαίτερα το όνομά Του, διότι με την Ενσάρκωση και την Ενανθρώπησή Του προσέφερε τη ζωή του θυσία για τις αμαρτίες όλων μας. Και αυτό το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως μας βοηθά να καταλάβουμε το νόημα της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν συνίσταται στον εμπλουτισμό και την απόκτηση όλο και μεγαλύτερης εξουσίας για την κατάκτηση άλλων λαών, αλλά το νόημα της ιστορίας συνίσταται στην επίγνωση της βουλήσεως του Θεού, στην αποκάλυψη για τον εαυτό σου το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Διά της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού έχουμε δυνατότητα πράγματα να αποκαλύψουμε για τον εαυτό μας αυτό το θείο σχέδιο και όχι απλά να το αποκαλύψουμε, αλλά να το καταλάβουμε, και αφού καταλάβουμε να ακολουθήσουμε το θείο νόμο, τη θεία προαίρεση για το γένος των ανθρώπων.

Το βίωμα της εορτής των Χριστουγέννων να ενδυναμώνει την πίστη μας στη σωτήρια αποστολή του Κυρίου και Σωτήρος ημών, δι' ημάς και διά την ημετέρα σωτηρία γεννηθέντος στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας εκ της Παναχράντου και Παναμώμου Παρθένου Μαρίας. Αμήν».

Τέλος ο Πατριάρχης Κύριλλος απένειμε στον κ. Β. Γιακούνιν παράσημο του Αγίου Σεργίου Ραντονέζ Α΄ Τάξεως.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/53246/>