



Μεγάλος Εσπερινός την εορτή των Χριστουγέννων στον Ναό του Σωτήρος Χριστού από τον Πατριάρχη Κύριλλο

[gallery link="file" order="DESC"]

Το Μεγάλο Εσπερινό το απόγευμα στις 7 Ιανουαρίου 2012 τέλεσε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Κύριλλος.

Επίσης συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Κρουτίσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Ίστρας Αρσένιος, εκπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών παρά τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσίων: ο Μητροπολίτης Κυρήνης Αθανάσιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), ο Αρχιεπίσκοπος Φιλιππουπόλεως Νήφων (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος Ντισπιράκης (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), ο Επίσκοπος Μοράβιτσι Αντώνιος (Πατριαρχείο Σερβίας), ο πρωθιερέας Αλέξιος Ιουσένκο (Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας).

Κατά την ακολουθία χρησιμοποιήθηκε ένα παλαιό Ευαγγέλιο βάρους τριάντα κιλά της εποχής της αυτοκράτειρας Ελισάβετ κόρης του Μεγάλου Πέτρου (18 αι.), το οποίο αφιέρωσε στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού ο αοίδιμος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ και Ιούριεφσκ Πιτιρίμ για τις επίσημες πανηγυρικές ακολουθίες. Το εν λόγω Ευαγγέλιο χρησιμοποιείται δυο φορές το χρόνο κατά τους Μεγάλους Εσπερινούς την εορτή των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Ληξιάσης της ακολουθίας εκ μέρους του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο προσφώνησε ο Μητροπολίτης Κρουτίσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Επιτρέψτε μου να σας απευθύνω θερμές και ολόθυμες ευχές επί τη μεγάλη εορτή της του Χριστού Γεννήσεως.

Κατά τη νηστεία των Χριστουγέννων η Αγία Εκκλησία συνέχεια έψελνε θαυμάσιο μέλος: «Χριστός γεννάται δοξάσατε!». Αυτές οι εκκλήσεις της Αγίας Εκκλησίας αντικατοπτρίστηκαν στις καρδιές μας, ενώ στη συνείδησή μας αποτυπωνόταν η μορφή της Αγίας Ρωσίας, όπου τα ίχνη της πίστεως του Χριστού στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις καρδιές των ανθρώπων παρέμειναν ανεξίτηλα περισσότερα από χίλια χρόνια. Η περίοδος της Πρωθιεραρχίας Σας συνέπεσε με την ιστορική αποστολή της διδασκαλίας της όντως αλήθειας στην αποθεοποιημένη κοινωνία στον τόπο μας και όπως το ενέτειλαν οι στάρετς της Όπτινας να διδάξουμε τους ανθρώπους να προσεύχονται, να πιστεύουν, να αγαπούν, να υπομένουν και να συγχωρούν.

Με αυτή την αποστολή, Αγιώτατε, συνδέονται όλες οι εκκλήσεις Σας και οι Ιεράρχες, οι ποιμένες, οι μοναχοί και τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ολόθυμα επιδιώκουμε να εκπληρώσουν αυτή την ιερή αποστολή. Και όλα αυτά ως δώρο προσφέρουμε και εναποθέτουμε στα πόδια του Νεογέννητου Σωτήρος του Κόσμου».

Αντιφωνώντας ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας αντευχήθηκε σε όλους επί

τη εορτή των Χριστουγέννων και μεταξύ άλλων είπε:

«Είναι αδύνατο να εξετάσουμε μεταχειριζόμενοι τους τρόπους της επιστήμης ή την ανθρώπινη εμπειρία εκείνο, το οποίο κόμισε στον κόσμο ο Σωτήρας, διότι η ανατροπή αυτή συνέβη στο βάθος της συνειδήσεως των ανθρώπων, στα ταμεία της πνευματικής ζωής».

Σύμφωνα με τον Αγιώτατο Πατριάρχη, μήνυμα το οποίο κόμισε ο Σωτήρας είναι μεγάλο και μιλάει στις συνειδήσεις των ανθρώπων για την ανάγκη να αλλάξουν τη ζωή. Δεν έλεγχε ο Χριστός μόνο την τυποποίηση των θρησκευτικών αληθειών αποκεκαλυμμένων στην Παλαιά διαθήκη. Δεν καλούσε μόνο τους οπαδούς του να ζούν σύμφωνα με την πίστη τους και τόνιζε τη σημασία των καλών έργων και όχι των λόγων και τελετών. Εν τω προσώπω του ένωσε το θείο και το ανθρώπινο και δι' αυτής της ενώσεως έφερε τους ανθρώπους σε επαφή με τη θεία ζωή. Διά της ελεύσεως στον κόσμο του Σωτήρος έχουμε πλέον πρόσβαση στη θεία δύναμη, την οποία αποκαλούμε χάρη.

Δεν είμαστε μόνοι ούτε είμαστε απλά δούλοι του Θεού, αλλά είμαστε φίλοι του Θεού, όπως έλεγε ο Ίδιος. Διά του Χριστού ο Ίδιος ο Θεός μας καθιστά κοινωνούς της δυνάμεως και της ενέργειάς Του. Γι' αυτό η εκπλήρωση των εντολών, η ζωή σύμφωνα με τους νόμους του Θεού δεν είναι μόνο η προσωπική μας υπόθεση, αλλά ο Κύριος είναι Εκείνος, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το έργο.

Κατά τον Πατριάρχη Κύριλλο, πολλοί άνθρωποι δε βλέπουν τα ίχνη της θείας παρεμβάσεως και με το ανθρώπινο μυαλό τους, τα κριτήριά τους και τη μεθοδολογία τους προσπαθούν να εξηγήσουν και δε μπορούν τα θαύματα, που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ως άνθρωποι της Εκκλησίας έχουμε μια άλλη προσέγγιση της ιστορίας, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ξέρουμε ότι έχει γίνει η ανατροπή, μια ριζική ανατροπή στην ανθρώπινη οικογένεια, αλλά ο Θεός δεν επιβάλλεται. Και όμως όταν αυτή η οπτασία αποκαλύπτεται στο βάθος της θρησκευτικής μας εμπειρίας τι μεγάλη δύναμη πληροί τον άνθρωπο! Ήταν δυνατόν χωρίς αυτή την θεία επέμβαση οι αοίδιμοι προκάτοχοί μας, οι μάρτυρες και οι ομολογητές στην Πατρίδα μας να αντέξουν τους φοβερούς διωγμούς και δοκιμασίες;

Ως Εκκλησία με ως άνω γνώση καλούμαστε να πράξουμε το παν ώστε το ανθρώπινο γένος να διατηρήσει το νόμο του Θεού, το ηθικό νόμο. Δεν ήταν ποτέ εύκολο να μιλήσουμε στους ανθρώπους τι είναι το καλό και το κακό, Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το κάνουμε και σήμερα. Με το κήρυγμα της θείας δικαιοσύνης συγκρουόμαστε με την πραγματικότητα, η οποία πάντα μάχεται κατά του λόγου μας.

Κάθε λόγος και κάθε έργο μας πρέπει να είναι γεμάτοι αγάπη, την ανώτατη αξία, όπως το έλεγε και ο ίδιος ο Χριστός.

«Η εορτή των Χριστουγέννων είναι μια εορτή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι μια εορτή ανακηρύξεως αγάπης ως ανώτατης αξίας. Να δεχθούμε στις καρδιές μας αυτό το Θείο Μήνυμα και να υπηρετούμε το έργο, το οποίο είναι το πλέον ιερό, τίμιο και σπουδαίο, δηλαδή το έργο της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων».

Τέλος, σύμφωνα με την παράδοση ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος δέχθηκε ευχές επί τη εορτή των Χριστουγέννων από τους Ιεράρχες, τους ιερείς και τους λαϊκούς.