



Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Θεία δικαιοσύνη πρέπει να έχουμε προτεραιότητα στη ζωή μας

[gallery]

Τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας, τέλεσε την εορτή της Συνάξεως του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ιωάννου, στις 20 Ιανουαρίου 2013, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχης μιλώντας στο ποίμνιο μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Του κηρύγματος του Σωτήρος προηγήθηκε το κήρυγμα του Αγίου Προδρόμου., ο οποίος έλεγε στους ερχόμενους σε αυτόν: «Μετανοείτε· ήγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 3. 2). Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αφού εβαπτίσθη από τον Ιωάννη δίδαξε, όπως ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, και άρχισε το κήρυγμά του με τους ίδιους λόγους του Αγίου Προδρόμου: «Μετανοείτε· ήγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός εμαρτήρυσε στον λαό ότι δεν ήρθε να διδάξει μια νεά διδασκαλία, αλλά «ήλθον πληρώσαι τον νόμο και τους προφήτας» (πρβλ. Ματθ. 5. 17), δηλαδή για να αναπληρώσει τα ελλείματα του κηρύγματος των προφητών τελευταίος εκ των οποίων ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Δί'αυτών των λόγων υπνεθύμιζε στους ανθρώπους για την ανάγκη της μετάνοιας. Τι είναι η μετάνοια; Δεν είναι μια απλή λύπη για τις κακές μας πράξεις, διότι όλοι οι άνθρωποι σφάλουν, κάνουν κακό, και όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, άλλος λίγο, άλλος πολύ, λοιπόν για γ'αυτά. Δεν οφελείται ο άνθρωπος καθόλου από τη λύπη αυτή, εκτός εάν μετεξελίσσει στη μετάνοια, δηλαδή σ'εκείνη την ψυχική κατάσταση, η οποία ως βάση έχει την αίσθηση της εγγύτητας της Βασιλείας των Ουρανών...

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος πάντα κήρυττε τη θεία δικαιοσύνη και αμερόληπτα έλεγε στους ανθρώπους εκείνα, τα οποία θα τους έλεγε ο Θεός σε περίπτωση εάν τον συναντούσαν. Ήταν ενίοτε πολύ αυστηρός ο Άγιος Ιωάννης απέναντι στους ερχομένους προς αυτόν, αποκαλώντας τους «γεννήματα εχιδνών» (πρβλ. Ματθ. 3. 7-8). Είναι τρόπον τινά προσβλητικά λόγια, αλλά από το Ευαγγέλιο γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε και πολλά άλλα για να παρηγορήσει τους ανθρώπους...Τους άνοιγε τα μάτια τους για να δουν την πνευματική τους κατάσταση, στην οποία ευρίσκονταν, και ο κάθε άνθρωπος απήρχετο ανακαινισμένος, διότι κάτι του αποκαλύπτετο...

Όταν άρχισε το κήρυγμά του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν καλούσε τους ανθρώπους στη μετάνοια, αλλά καλούσε την ανθρωπότητα στην πλήρη επανεξέταση όλων των προσανατολισμών της ζωής της. Καλούσε τους ανθρώπους να έχουν ως προτεραιότητα στη ζωή τους το Θεό και τη Θεία δικαιοσύνη, ενώ τα υπόλοιπα στη ζωή τους να οικοδομείτο γύρω από τη μια θεία δικαιοσύνη, που φωτίζει όλη τη ζωή του ανθρώπου, βοηθώντας αυτό να ξέρει να κάνει διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού και σε περίπτωση διάπραξης του κακού, να έλθει σε μετάνοια...

Ο Σωτήρας δίδαξε ότι η μετάνοια πρέπει να συνοδεύει συνέχεια τον άνθρωπο, διότι δεν πρόκειται για μια απλή λύπη για τα διαπραχθέντα, αλλά για την αλλαγή του τρόπου της ζωής, την αλλαγή προέλθουσα εκ της αισθήσεως της παρουσίας της Βασιλείας των Ουρανών δίπλα στον άνθρωπο.

Άλλος τρόπος να πετύχουμε τη μετάνοιά μας δεν υπάρχει, εκτός από την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας...Ο καθένας έχει τις αδυναμίες τους, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με απλή ανθρώπινη δύναμη, για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται η χάρη του Θεού.

Η μετάνοια, στην οποία μας καλούσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και την οποία μας άφησε παρακαταθήκη ο Ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και μας διδάσκει η Εκκλησία, είναι να περπατάμε καθημερινό με τον Θεό και να προσευχόμαστε για να μας βοηθά ο Κύριος να οικοδομούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τη διδασκαλία Του και τις θείες εντολές Του...Κάθε μέρα και κάθε ώρα, ενθυμούμενοι ότι πάντα έχουμε επιλογή ανάμεσα στο καλό και στο κακό να επιλέγουμε το καλό. Και κάθε φορά πλησιάζοντας στο σταυροδρόμιο σκεφτόμενοι τι πράξη να κάνουμε καλή ή κακή, πρέπει να ανακαλούμε στη μνήμη μας τον Ίδιο τον Κύριο και τους Αγίους Του, στους οποίους δεν αποτελούσε εμπόδιο η ανθρώπινη αδικία και συνέχιζαν να κηρύττουν τη Θεία δικαιοσύνη, όπως έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Να τους ανακαλούμε στη μνήμη μας αυτούς τους ανθρώπους, να παραδειγματιζόμαστε και να τους μιμηθούμε στη ζωή μας».

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας κάλεσε τους πιστούς να παρακαλέσουν τον Κύριο να τους δώσει εκείνη την ισχυρή πίστη, την οποία έδιδε στους προφήτες και τους αγίους Του, να έχουν δυνάμεις να ακολουθούν την οδό της μετανοίας, η οποία αποτελεί η εντολή Του για τον καθένα και να τους δώσει να αισθάνονται την παρουσία του Ίδιου και την εγγύτητα της Βασιλείας των Ουρανών.