



Συγχαρητήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου προς τον νέο Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

*Ευχές του για την εκλογή στο θρόνο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απέστειλε στον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος.
Παρακάτω ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα.*

Προς τον Αγιώτατο Φραγκίσκο,

Πάπα Ρώμης

Αγιώτατε,

Εκφράζω τις εγκάρδιες συγχαρητήριες ευχές και προσήσεις μου επί τη εκλογή Σας στην υψηλή και υπεύθυνη θέση του Προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Επί του προκατόχου Σας Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έλαβαν νέα ώθηση και σημείωσαν θετική πρόοδο. Είναι ειλικρινής η ελπίδα μου ότι με τη σύμπραξη της Αγιότητός Σας η συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών μας θα αναπτύσσεται εν πνεύματι αδελφικής αγάπης και αλληλοκατανόησης.

Άμα τη ανόδω στον παπικό θρόνο έχετε επιλέξει το όνομα Φραγκίσκος, το οποίο μας παραπέμπει στους περίφημους αγίους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που αποτελούσαν παράδειγμα θυσιαστικής προσφοράς στους αναξιοπαθούντες και αναδείχθησαν ένθερμοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Εδώ διαβλέπουμε την επιθυμία Σας όπως και στο περαιτέρω φροντίζετε τους φτωχούς και αναξιοπαθούντες, προς τους οποίους επί μακρόχρονη διακονία Σας στην Αργεντινή επιδεικνύατε ευσιλαχνία και αγάπη, συνεχίζοντας το κήρυγμα περί του Χριστού Σταυρωθέντος και Αναστάντος στο σύγχρονο κόσμο.

Αυτά τα είδη διακονίας είναι σήμερα ανάμεσα στις προτεραιότητες και στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, πράγμα το οποίο προσφέρει ευκαιρία συνεργασίας και επαφών με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι Ρωμαιοκαθολικοί καλούνται σήμερα επίσης όπως ενώσουν τις προσπάθειές τους για την προστασία χριστιανών, οι οποίοι έχουν ανάγκη υποστήριξης και συμπάθειας, διωκόμενοι όντες σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Οι κοινές προσπάθειες είναι απαραίτητες και για την εδραίωση των παραδοσιακών ηθικών αξιών στις σύγχρονες κοσμικές κοινωνίες.

Δεχθείτε, Αγιώτατε, τις καλύτερες ευχές μου για την ειρήνη, τη δύναμη κατ'άμφω και την άφθονη βοήθεια του Θεού στην επικείμενη υπεύθυνη διακονία.

Μετά της αδελφικής εν Κυρίω αγάπης,

+ ο Μόσχος και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52935/>