

## Μεγάλος Κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης από τη Ρωσική αντιπροσωπεία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Ρώμης



Τον Ιερό Ναό Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης του Πατριαρχείου Μόσχας στη Ρώμη επισκέφθηκε στις 19 Μαρτίου 2013 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας συνοδεία των μελών της αντιπροσωπείας της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας, η οποία παρέστη στην ενθρόνιση του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου: ο Μητροπολίτης Μπορίσπολ Αντώνιος, Καγκελάριος της Ουκρανικής Εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Θεοδοσίας και Κερτς Πλάτων και ο ιερομόναχος Αντώνιος Σεβριούκ, Προϊστάμενος του Ναού Αγίας Αικατερίνης.

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Αποδείπνου οι Αρχιερείς ανέγνωσαν το Μεγάλο Κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης. Επίσης συμμετείχε ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Αμφιλόχιος (Πατριαρχείο Σερβίας).

Αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μίλησε στο εκκλησίασμα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Μόλις ακούσαμε στο Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης το εξής: «Τὴν πόλιν σου φύλαττε, Θεογεννήτορ ἄχραντε· ἐν σοὶ γὰρ αὕτη πιστῶς βασιλεύουσα, ἐν σοὶ καὶ κρατύνεται καὶ διὰ σοῦ

νικῶσα...». Αυτά εγάφησαν στην πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ονομάζετο η Νέα Ρώμη, διότι εκτίσθη ως μια δεύτερη ανατολική πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Σήμερα αυτά τα ακούσαμε στην πρώτη Ρώμη, όπου δίδαξαν οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος και όπου ίδρυσαν την τοπική Εκκλησία. Σε αυτή την πόλη συνήλθαμε προκειμένου να παραστήσουμε στην ανάρρηση του Επισκόπου Ρώμης.

Ως απεσταλμένοι των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών σήμερα το πρωί παρέστημεν στην πανηγυρική Λειτουργία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ενώ τώρα αυτή την εσπερινή ώρα συνήλθαμε στον Ορθόδοξο μας Ναό για να προσευχηθούμε στον Κύριο και να αναγνώσουμε τα λόγια της μετανοίας, που εμπεριέχονται στο Μεγάλο Κανόνα και ακούγονται την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής...

Κάποτε οι θρόνοι της παλαιάς και της νέας Ρώμης ήταν ενωμένοι σε μια Εκκλησία. Η κάθε πόλη καυχάτο τις λειτουργικές και θεολογικές της παραδόσεις, αλλά παρά τις μακρινές αποστάσεις διατηρείτο η ενότητα μεταξύ των Εκκλησιών. Αργότερα εξαιτίας ανθρώπινης υπερηφάνειας και διαφωνιών για εκκλησιαστικό-πολιτικούς λόγους απωλέσθη αυτή η ενότητα μεταξύ των χριστιανών Ανατολής και Δύσεως. Σήμερα ο Πατριάρχης Νέας Ρώμης είναι παρών στην τελετή ενθρονίσεως του Επισκόπου Ρώμης ως προσκεκλημένος, αλλά όχι ως προσκεκλημένος σε μια ξένη εορτή, διότι δεν πρέπει να βλέπουμε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως ξένη προς εμάς. Οι ανησυχίες της είναι και οι δικές μας ανησυχίες, διότι ζούμε στον ίδιο κόσμο και αντιμετωπίζουμε τους ίδιους πειρασμούς και τις ίδιες προκλήσεις. Είναι σημαντικό ώστε νας Ορθόδοξος να κρατάει μια ισορροπημένη στάση και σεβασμό απέναντι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αποφεύγοντας τόσο την υπερβολική έξαρση λόγω μεγαλοπρέπειας των καθολικών ακολουθιών, όσο και την κατάκριση των δυτικών μας αδελφών. Το σημαντικότερο για μας είναι να εμμένουμε στην πίστη και να διατηρούμε το θησαυρό της Ορθόδοξου πίστεως, τον οποίο κληρονομήσαμε εκ των γονέων και προγόνων μας είτε οι ίδιοι το βρήκαμε στην πορεία της ζωής μας...

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η σωτήριος κιβωτός του Νώε, η οποία οδηγεί τον καθένα στη Βασιλεία των Ουρανών μέσω τρικυμίας της θάλασσας του κόσμου τούτου. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία στο σωτήριο της Ορθόδοξου μας πίστεως. Αλλά δεν πρέπει και να συζητήσουμε για τους ανθρώπους που μένουν εκτός αυτού του σκάφους, ας τους αφήσουμε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να είμαστε φίλοι μαζί τους, να τους αγαπάμε και το πιο σημαντικό να είμαστε πρότυπο της αληθινής χριστιανικής ζωής γι' αυτούς και για όλους τους γύρω μας».

Ακόμα ο Σεβασμιώτατος Ιεράρχης υπενθύμισε τη σημασία της περισυλλογής ιδιαίτερα τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να ενωτιζόμαστε τα λόγια των κατανυκτικών ύμνων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και των νουθεσιών των Αγίων Πατέρων για να καταλάβουμε πως πρέπει να διορθώσουμε τη ζωή μας για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στη Βασιλεία των Ουρανών.