



Ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας

Η πανηγυρική τελετή ενθρονίσεως του Αρχιεπισκόπου Justin Welby πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2013 στο μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό Καντερβουρίας, ο οποίος εκτίσθη στη θέση ενός παλαιότερου Ναού, θεμελιωμένου από τον Άγουστίνο Καντερβουρίας το έτος 597.

Ήταν παρόντες ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος με τη δούκισσα του Κόρνγουελ Καμίλλα, ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ντάβιντ Καμερον, ανώτατοι αξιοματούχοι, Ιεραρχία της Αγγλικανικής Εκκλησίας και πολυπληθείς προσκεκλημένοι από διάφορες χώρες του κόσμου.

Κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών τη Ρωσική Εκκλησία εκπροσωπούσε στην ενθρόνιση η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Επίσης μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Σούροζ Ελισαίος, ο πρωθιερέας Δημήτριος Σιζονένκο, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών σχέσεων και ο Ιδιαίτερος του Προέδρου του ΤΕΕΣ κ. Α. Αιρσώφ.

Της ενθρονίσεως προηγήθηκε μια μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων με αποτέλεσμα στις 9 Νοεμβρίου 2012 να ανακοινωθεί η εκλογή του Επισκόπου Ντάρεμ Justin Welby στη θέση του Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Την επόμενη κίνηση ήταν η εκλογή του από το κολέγιο κληρικών του Ιερού Καθεδρικού Ναού ως δείγμα αποδοχής από τον κλήρο και της επαρχίας. Η ανάληψη καθηκόντων πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2013 κατά την πανηγυρική τελετή στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Παύλου Λονδίνου ενώ η ενθρόνιση της 21^{ης} Μαρτίου 2013 στον Ιερό Ναό Καντερβουρίας σημαίνει την αρχή της θητείας.

Η τελετή με τη σημερινή της μορφή ανάγεται στο 1848. Στην αρχή ο Αρχιεπίσκοπος δέχεται χαιρετισμό στην είσοδο του Καθεδρικού Ναού, εν συνεχεία ορκίζεται στο Ευαγγέλιο να διαφυλάσσει απαραχάρακτα το Καταστατικό και τις παραδόσεις της Μητροπολιτικής Εκκλησίας. Αμέσως μετά άρχεται η ενθρόνιση ως Επίσκοπος Καντερβουρίας συμμετοχή του αρχιδιακόνου και εν συνεχεία η ενθρόνιση μέσα στο Ιερό στο μαρμάρινο θρόνο του Αγίου Αυγουστίνου ως νέου Πριμάτου πάσης Αγγλίας και επικεφαλής της Αγγλικανικής Κοινοπολιτείας. Μετά το χαιρετισμό ειρήνης και την ψαλμωδία του αρχαίου ύμνου «Te Deum» Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Justin Welby έκανε το πρώτο του κήρυγμα στον Καθεδρικό Ναό.

Ακολούθησε το επίσημο δείπνο στη λέσχη της Νίκαιας.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52909/>