

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας σε Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Πατριαρχείου Μόσχας στο Λονδίνο



Τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Πατριαρχείου Μόσχας στο Λονδίνο, επισκέφθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο οποίος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Κυρίλλου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ έτυχε θερμής υποδοχής του Αρχιεπισκόπου Σούροζ Ελισαίο, του Αρχιεπισκόπου Κερτς Ανατολίου, τον ιερό κλήρο του Ναού και πιστούς. Μετά τον όρθρο, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Ιλαρίωνος τον προσκεκλημένο προσφώνησε ο Αρχιεπίσκοπο Ελισαίος, τονίζοντας ότι πολλοί είναι εκείνοι ανάμεσα στους παρόντες οι οποίοι έχουν ακόμα ζωντανές αναμνήσεις από τους επειτιακούς εορτασμούς επί τη πενηνταετία της ιδρύσεως της επαρχίας Σούροζ, των οποίων προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Εν συνεχεία ο Ιεράρχη κήρυξε το θείο λόγο και μεταξύ άλλων ανέφερε:

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διαβιβάσω σε όλους σας τις εγκάρδιες ευχές και ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσίων Κυρίλλου, ο οποίος υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων επισκέφθηκε επανειλημμένως αυτό το Ναό και λειτούργησε εδώ...

Σας ευχαριστώ Άγιε Σούροζ για την πρόσκληση να επισκεφθώ και πάλι αυτό το Ναό, τόσο αγαπητό για μένα και να τελέσω ακολουθίες εδώ τις άγιες ημέρες της πρώτης εβδομάδας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Στην Ευαγγελική περικοπή, την οποία μόλις ακούσαμε, υπάρχουν πολύ σημαντικά λόγια του Σωτήρος: «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» (Λουκ. 21. 19). Η υπομονή είναι ένα προσόν το οποίο λείπει πολύ από πολλούς από εμάς. Συχνά είμαστε ανυπόμονοι, διότι επιθυμούμε τα πράγματα να γίνουν πιο σύντομα ή αλλιώς απ'ό, τι συμβαίνουν στην πραγματικότητα...

Καμιά φορά είμαστε πολύ ανυπόμονοι, μας φαίνεται ότι πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη και πρέπει να μας καταλάβουν ή να αποδεχθούν οι άλλοι, ενώ δεν γίνεται έτσι. Προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το δίκιό μας άλλωστε φαινομενικά το πρόβλημα είναι ότι δε μας άκουσαν καλά, μας παρεξήγησαν και το μήνυμα που εκπέψαμε αλλοιώθηκε...

Εάν είχαμε υπομονή ίσως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πάρα πολλές συγκρούσεις και πολλά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε επανειλημμένως στη ζωή μας.

Η υπομονή είναι μια μεγάλη αρετή, την οποία έχουμε ανάγκη σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Τη θέλουμε και στην πνευματική μας ζωή, και στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Ακόμα και στο έργο μας ως Ορθόδοξοι αρχιερείς, όταν ερχόμαστε στο διάλογο με τους ετερόδοξους χριστιανούς και προσπαθούμε να τους αποδείξουμε το ορθό της Ορθοδοξίας και δε μας ακούνε καμιά φορά, ή μας παρεξηγούν, και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη υπομονή...

Ο Κύριος είναι πολύ υπομονετικός απέναντι στους ανθρώπους. Τον αποκαλούμε Μακρόθυμο και Πολυέλεο. Μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας, υπομένει εώς ότου τον ακούσουμε, έστω αυτό γίνει όχι από την πρώτη και τη δεύτερη, αλλά από τη δέκατη φορά...

Μεγάλη υπομονή χρειάζεται να έχουν οι άνθρωποι στην οικογενειακή τους ζωή: οι γονείς απέναντι στα παιδιά, τα παιδιά στους γονείς, ο άνδρας απέναντι στη γυναίκα, η γυναίκα απέναντι στον άνδρα κλπ...

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια εποχή κατά την οποία μπορούμε να ασκούμεθα στην υπομονή και να την παρακαλέσουμε από τον Κύριο. Να προσευχηθούμε στον Θεό να μας χαρίσει αυτή την αρετή, η οποία να μας βοηθήσει σε όλες τις οδούς της ζωής μας».

Μετά το πέρας της ακολουθίας οι κληρικοί και οι λαϊκοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52902/>