



Προκαθήμενοι του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχείας και της Συροϊακωβιτικής Εκκλησίας απεύθυναν έκκληση επί τη απαγωγή των Μητροπολιτών στο Χαλέπι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες απεστάλησαν στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας από το Γραφείο του Πατριαρχείου Αντιοχείας, στις 25 Απριλίου 2013 ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης Ι΄ είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη της Συρορθόξου Εκκλησίας Ιγνάτιο Ζάκκα Α΄ Ίβας στην έδρα του τελευταίου στην Ατσάνα του Λιβάνου.

Οι δυο Πατριάρχες συζήτησαν την κατάσταση γύρω από την απαγωγή των Μητροπολιτών Χαλεπίου Παύλου και Ιωάννου, καταδίκασαν αυτή την πράξη και τόνισαν ότι παρά τις πληροφορίες σε μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης περί απελευθερώσεως των Ιεραρχών έως τώρα ευρίσκονται αιχμάλωτοι. Ως εκ τούτου οι Προκαθήμενοι απεύθυναν έκκληση στη διεθνή κοινότητα όπως να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να απελευθερωθούν οι Μητροπολίτες Χαλεπίου και να παύσει κάθε βία στη Συρία ώστε μέσω του διαλόγου και συντονισμένων πολιτικών αποφάσεων να επικρατήσει ειρήνη στη στον τόπο.

Οι Πατριάρχες υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της διαφυλάξεως των αρχών της ειρηνικής συμβιώσεως, ανεξιθρησκείας και εθνικής συνοχής και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις από κοινού κινήσεις με σκοπό την απελευθέρωση των απαχθέντων Ιεραρχών για να μπορέσουν οι τελευταίοι να εορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στις έδρες τους.

Παλαιότες, στις 24 Απριλίου, το Πατριαρχείο Μόσχας δέχθηκε ανοιχτή επιστολή των Πατριαρχών Ιωάννου Ι΄ και Μαρ Ιγναίου Ζάκκα Α΄ Ίβας, όπου διατυπώνεται ένας έντονος προβληματισμός των χριστιανών της Συρίας εξαιτίας των σκληρών συνθηκών διαβίωσης και των πλέον τακτικών τα τελευταία κρουσμάτων διακρίσεως στη Συρία σε βάρος των πιστών όλων των δογμάτων. Η απαγωγή των Ιεραρχών Χαλεπίου, σύμφωνα με τους δυο Προκαθημένους, είναι χειρίστη μορφή βίας εναντίον άοπλων ανθρώπων – υπηρετών της Εκκλησίας.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

«Μας εξέπληξε η είδηση της απαγωγής των δύο αδελφών μας Μητροπολιτών, του Ελληνορθόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου και Αλεξανδρέττας κ. Παύλου (Ιάζιτζι) και του Συρορθόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Ιωάννου (Ιπραχίμ), οι οποίοι απήχθησαν, επιστρέφοντας στο Χαλέπι μετά την εκπλήρωση ανθρωπιστικής αποστολής.

Λυπούμεθα σφόδρα γι΄ αυτήν την πράξη και για κάθε όμοιά της, που προσβάλλει τον άνθρωπο ασχέτως καταγωγής.

Ενταύθα επιθυμούμε να σημειώσουμε τα εξής προς ενημέρωση της εγχώριας και διεθνούς κοινής γνώμης.

Οι χριστιανοί σ΄ αυτήν την περιοχή είναι οργανικό μέρος του κοινωνικού ιστού των λαών της

περιοχής. Υποφέρουν και συμπάσχουν με κάθε δοκιμαζόμενο. Εργάζονται για την άρση της αδικίας εμπνεόμενοι από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που έχει την αγάπη ως βάση για την επικοινωνία των ανθρώπων. Η επίσημη στάση των διαφόρων πνευματικών και εκκλησιαστικών αρχών, καθώς και η εκπλήρωση της ανθρωπιστικής αποστολής εκ μέρους των δύο απαχθέντων Μητροπολιτών, βεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Οι Χριστιανοί της περιοχής της Μέσης Ανατολής λυπούνται για τη βία ,που απομακρύνει τον ένα πολίτη από τον άλλο και εκθέτει τη ζωή των φιλήσυχων πολιτών σε διαφόρους κινδύνους, όπως η απαγωγή, που είναι η χειρότερη μορφή βίας εναντίον άοπλων ανθρώπων. Εμείς απευθύνοντας έκκληση στους απαγωγείς , τους καλούμε να σεβαστούν τη ζωή των δύο απαχθέντων αδελφών και καλούμε τους πάντες να σταματήσουν τις ενέργειες εκείνες, που σκορπούν τη διχόνοια, τους θρησκευτικούς και κομματικούς διαχωρισμούς μεταξύ των πολιτών της ίδιας πατρίδας.

Εμείς αντιλαμβανόμαστε το άγχος, που κυριαρχεί στις ψυχές όλων των Χριστιανών, συνεπεία αυτού του γεγονότος. Τους καλούμε να δείξουν υπομονή και πίστη, στηριζόμενοι στο Θεό, ο οποίος με τη δύναμή Του χαλυβδώνει την αδυναμία μας. Εμείς θεωρούμε ότι, η άμυνα υπέρ της πατρίδας συνίσταται στην παραμονή μας σ'αυτήν, εργαζόμενοι για να την καταστήσουμε χώρα αγάπης και συμφιλίωσης. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι, οι άλλοι πολίτες ετέρων δογμάτων υποφέρουν ομοίως συνεπεία παρομοίων ενεργειών. Προσευχόμαστε για να τους χαρίσει ο Θεός δύναμη σ'αυτήν τη δοκιμασία και υψώνουμε δυνατά τη φωνή μας, αρνούμενοι κάθε είδος βίας, που διαμελίζει το κορμό της πατρίδας μας και ματώνει τις καρδιές μας».

Και συνεχίζει το Μήνυμα:

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να μεριμνήσει για τον τερματισμό αυτής της συμφοράς στη Συρία, ώστε να ξαναγίνει χώρα αγάπης, ασφάλειας και συμβίωσης. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει οι πολιτικές σκοπιμότητες να είναι εις βάρος των πολιτών της περιοχής.

Καλούμε όλες τις, ανά τον κόσμο, Χριστιανικές Κοινότητες να αντιμετωπίζουν σθεναρά τα γεγονότα της Συρίας, εκφράζοντας την πίστη Τους με μαρτυρία αγάπης στον κόσμο και να λάβουν εκείνα τα κατάλληλα μέτρα κατά της βίας, που απειλεί τους ανθρώπους της περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Δραττόμεθα της ευκαιρίας να απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας , όλων των Μουσουλμανικών Κοινοτήτων να συνεργαζόμαστε, αρνούμενοι να θεωρήσουμε τον άνθρωπο, ως εμπορικό προϊόν ή ανθρωπίνη ασπίδα στις συγκρούσεις ή χρηματικό ή πολιτικό ανταλλάξιμο προϊόν .

Τέλος, απευθυνόμαστε στους απαγωγείς και τους λέμε ότι, οι απαχθέντες είναι απόστολοι αγάπης στον κόσμο και τούτο βεβαιώνεται από τα θρησκευτικά, κοινωνικά και εθνικά έργα τους. Δια τούτο τους καλούμε να ενεργήσουν κατ'αυτή τη λυπηρή κατάσταση μακριά από φανατισμό, που υπηρετεί μόνο τους εχθρούς της πατρίδας. Τέλος, παρακαλούμε το Θεό κατ'αυτές τις ευλογημένες μέρες, να λήξει σύντομα αυτή η συμφορά και να επανέλθει η ηρεμία στις ψυχές όλων μας και να απολαμβάνει η περιοχή μας την ειρήνη και την ευημερία, που της αξίζει».