

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Μόνο μετά από συνάντηση με τον Θεό η ψυχή του ανθρώπου χωρταίνει, αναπαύεται και χαίρεται



Τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας «Πάντων θλιβομένων η χαρά» Μόσχας, τέλεσε την Κυριακή των Βαΐων, στις 28 Απριλίου 2013, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Στο κήρυγμά του μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα όταν εορτάζουμε την Είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, κατά την Λειτουργία ακούσαμε τα του Αποστόλου Παύλου προς εμάς: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν έρω, χαίρετε» (Φιλ. 4,4). Αυτά μας λένε για την πνευματική κατάσταση, στην οποία καλούμαστε να μείνουμε όλοι οι χριστιανοί, δηλαδή στην κατάσταση της πνευματικής χαράς...

Η χαρά, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος είναι διαφορετική χαρά από την κοσμική. Δεν είναι η χαρά, την οποία αισθάνεται μια γυναίκα που πήγε στο κατάστημα να ψωνίσει ένα καλό μπλουζάκι, ούτε είναι αυτή ενός επιχειρηματία που έκλεισε μια προσοδοφόρα συμφωνία. Δεν μοιάζει επίσης τη χαρά του ανθρώπου που έκανε όλη την ημέρα διασκεδάζοντας. Πρόκειται για μια χαρά εντελώς διαφορετική: δεν εξαρτάται από εξωτερικές συγκυρίες, την εμποδίζουν όσα αποκτά

ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του, οι απολαύσεις και οι επιτυχίες.

Ο Απόστολος μας μιλά για την εν Κυρίω χαρά, η οποία είναι μια πνευματική κατάσταση προερχόμενη από την αίσθηση εγγύτητας με το Θεό, της παρουσίας Του στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η χαρά που αισθανόμαστε καθώς εκκλησιαζόμαστε, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, μετέχουμε των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων, ακούμε τις ψαλμωδίες και προσευχές, καθώς η καρδιά μας ανοίγεται στο Θεό για να Τον δεχθεί μέσα...

Σήμερα εορτάζουμε την Είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και ακούμε πως χαίροντο τα παιδιά να βλέπουν τον Ιησού ερχόμενο πάνω στο γαϊδουράκι στην Αγία Πόλη. Είναι αμφίβολο να καταλάβαιναν τη θεολογική διάσταση του γεγονότος, επίσης είναι αμφίβολο να καταλάβαιναν την αιτία γιατί ο Κύριος εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ. Αλλά με την καρδιά, το παιδικό του μυαλό, με όλο τους το είναι αισθάνοντο ότι ο ερχόμενος «επί πώλον όνου» ήταν εκείνος, ο Οποίς φέρνει χαρά στον κόσμο και την ανθρωπότητα...

Πολύ συχνά τα μικρά προηγούνται των μεγάλων όταν πρόκειται για τη χάρη του Θεού, τη δέχονται ακωλύτως τη χάρη αυτή. Αυτός είναι ο λόγος διατί εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία από τη νηπιακή ηλικία διδάσκουμε τα παιδιά να συνηθίσουν στη μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων και την πλήρη συμμετοχή στον εκκλησιαστικό βίο...

Μέσα από τον Άγιο Απόστολο Παύλο ο Θεός μας καλεί να χαιρόμαστε πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε την εν Κυρίω χαρά σε κάθε δύσκολη κατάσταση της ζωής μας, στις αρρώστιες, στις θλίψεις και αυτή η χαρά έχει την πηγή της τον Ίδιο τον Θεό. Κανείς ποτέ δεν είναι ικανός να μας την αφαιρέσει τη χαρά αυτή εκτός από εμας τους ίδιους με την αμαρτωλή μας ζωή όταν την προτεραιότητα έχουμε γήινες αξίες και επιτυχίες και όχι τον Θεό, την Εκκλησία με τα Μυστήριά της και τη ζωή σύμφωνα με τις Ευαγγελικές διαταγές».

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας αναφέρθηκε στο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας, η οποία ακολουθεί την Κυριακή των Βαΐων.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52785/>