



Διευθυντής της Κρατικής Διεύθυνσης Θρησκειών της ΛΔΚ παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου

Τη λαμπρή δεξίωση προς τιμήν του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο οποίος αφίχθη στην Κίνα, παρέθεσε στις 10 Μαΐου 2013 στο Πεκίνο ο Διευθυντής της Κρατικής Διεύθυνσης Θρησκειών (ΚΔΘ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Ουαν Τζοάν. Στην εκδήλωση, η οποία έγινε σε θερμό και φιλικό κλίμα, παρέστησαν μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και ηγεσία της ΚΔΘ.

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, εκφώνησε χαιρετισμό εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, όπου ειδικότερα ανέφερε:

«Σήμερα είμαστε μέτοχοι και μάρτυρες ιστορικών γεγονότων: για πρώτη φορά στην ιστορία ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών επισκέπτεται την Κίνα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Αρχηγός του Κράτους, πραγματοποιεί συνάντηση με θρησκευτικό ηγέτη αυτού του μεγέθους. Το γεγονός αυτό αποτελεί καρπό πολυετούς εργασίας, όπου συνέβαλαν πολλοί εκ των παρόντων εδώ. Από την πλευρά της Ρωσικής Εκκλησίας ο πρωτεργάτης τη δεκαετία του 1990 ήταν ο τότε Μητροπολίτης Κύριλλος και νυν Αγιώτατος Πατριάρχης. Και γι' αυτό δεν έρχεται στην Κίνα σαν σε μια μακρινή και ξένη χώρα, αλλά σαν στη χώρα, την οποία ξέρει καλά και για την οποία τρέφει μεγάλη αγάπη. Πολλοί εκ των συνοδών του Αγιωτάτου Πατριάρχου είχαμε τη δυνατότητα να έλθουμε στην Κίνα και να αγαπήσουμε αυτή τη μεγάλη χώρα. Είναι πολύ ιδιόμορφη η ιστορία της Ορθοδοξίας στην Κίνα, διότι οι Ρώσοι ήταν πάντα εκείνοι, οι οποίοι έθεταν την αρχή, ενώ οι Κινέζοι ήταν εκείνοι που συνέχιζαν. Πότε δεν δραστηριοποιήθηκαν ιεραποστολικά στην Κίνα ούτε Έλληνες, ούτε Ρουμάνοι, ούτε Σέρβοι, αλλά ούτε εκπρόσωποι άλλων τινών Ορθοδόξων λαών.

Η ιστορία της Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κίνας σε μεγάλο βαθμό ακολούθησε την ιστορία εκείνων των κοζάκων του φρουρίου Αλμπαζίν, οι οποίοι ήταν πρώτοι που κόμισαν εδώ το φως της Ορθοδοξίας. Αυτοί ήταν Ρώσοι. Αφού βρέθηκαν στην Κίνα νυμφεύθηκαν Κινέζες. Οι γυναίκες τους γέννησαν παιδιά. Με κάθε επόμενη γενιά το Ρωσικό αίμα στις φλέβες τους όλο και λιγόστευε, ενώ η Ορθόδοξη πίστη διατηρείτο με ευλάβεια. Η Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ποιμαντικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων, Κινέζων πλέον, οι οποίοι λησμόνησαν ήδη τη Ρωσική γλώσσα.

Όταν τον 20 αιώνα λόγω τραγικών ιστορικών συνθηκών στη Ρωσία χιλιάδες Ρώσοι μετανάστες βρέθηκαν στην Κίνα, συμπλήρωσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κίνας. Αυτή συνέβαλε με τον τρόπο της στον Κινεζικό πολιτισμό, διότι έως σήμερα σε αυτή τη γη υπάρχουν Ναοί, χτισμένοι από Ρώσους.

Αλλά όταν με την επόμενη στροφή της ιστορίας οι Ρώσοι εмиγκρέδες εγκατέλειψαν την Κίνα η Εκκλησία της Κίνας έμεινε με τους ιερείς Κινέζους και το Κινεζικό ποίμνιό της. Ο ρόλος της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας είναι να υποστηρίξει τη σύσταση της Κινεζικής εθνικής Ορθοδοξίας, ώστε οι Κινέζοι πιστοί να είναι πραγματικοί μέτοχοι αυτού του τεράστιου δημιουργικού έργου, το οποίο πραγματοποιεί ο Κινεζικός λαός με επικεφαλής την πολιτική του ηγεσία.

Είναι, βεβαίως, κοινό μας έργο, το οποίο συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δυο μεγάλων γειτόνων της Κίνας και της Ρωσίας. Είναι πολύ ευχάριστο ότι έχουμε δυνατότητα με ταπεινούς μας κόπους να συντελέσουμε σε αυτό το ευγενές έργο», έκλεισε ο Ιεράρχης.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52754/>