



Ανακοινωθέν των Προκαθημένων και Αντιπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών συναντηθέντων εις τους εορτασμούς επί τη επετείω των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως

Οι Προκαθήμενοι και Αντιπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μόσχα στους εορτασμούς επί τη επετείω των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως, υιοθέτησαν κοινό Ανακοινωθέν με κεντρικό θέμα την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος παρέδωσε το παρόν κείμενο στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν στα πλαίσια της συναντήσεως της 25^{ης} Ιουλίου στο Κρεμλίνο Μόσχας.

Οι Προκαθήμενοι καί οι Άντιπρόσωποι τών κατά τόπους Όρθοδόξων Έκκλησιών συναντηθέντες εν Μόσχα τη προσκλήσει του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών τών Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου, ίνα μετάσχωμεν των εορτασμών επί τη επετείω των 1025 ετών Εκχριστιανισμού τών Ρως, κρίνομεν καθήκον ημών, ίνα υψώσωμεν φωνήν υποστηρίξεως πάντων των καταδιωγμένων σήμερον εις διαφόρους περιοχάς της υψηλίου, εξαιτίας της εις Χριστόν πίστεως αυτών, αδελφών ημών χριστιανών.

Χιλιάδες χριστιανοί καθημερινώς υφίστανται διάφορα μαρτύρια και βασανισμούς, εκδιώξεις εκ των εστιών αυτών, άλλοι δε θανατούνται.

Από τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Ινδία καταφθάνουν πληροφορίες διά τους φρικτούς βασανισμούς και τις θανατώσεις χριστιανών. Εις το Κόσσοβον βεβηλούνται τα θρησκευτικά ιερά προσκυνήματα, ενώ ήδη έχουν καταστραφεί πολλοί Ναοί και πολλοί άνθρωποι υστερούνται της δυνατότητος επισκέψεως των τάφων των συγγενών αυτών λόγω εκτοπισμού και προσευχής υπέρ αναπαύσεως τών προγόνων αυτών εις τας πατρίδας αυτών.

Έντονον ανησυχία προκαλεί η κατάσταση εις εν Μέση Ανατολή. Κύμα βίας και τρομοκρατίας έχει πλήξει πολλάς χώρας της περιοχής, θύματα της οποίας είναι οι χριστιανοί. Η Λιβύη, όπου οι χριστιανοί σχεδόν εξέλειπον, διαλύεται λόγω συνεχών συγκρούσεων των αντιθέτων φυλετικών ομάδων. Εις δε το Ιράκ, όπου εκ του ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων χριστιανών παλαιότερα, μόλις εν δέκατο μέρος έχει παραμείνει, δεν τερματίζονται οι τρομοκρατικές ενέργειες. Όλο και περισσότερον ανησυχητική η κατάσταση εις Αιγύπτω, όπου η σύγκρουσις εισήλθεν εις αιματηράν φάσιν και παρατηρείται αθρόα έξοδος των χριστιανικών πληθυσμών εκ της πατρώας γης. Συμφορά και ταλαιπωρίες έκρουσαν τας θύρας των οικογενειών χιλιάδων απλών ανθρώπων. Τα πλέον απροστάτευτα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, τελούν κατά κανόνα υπό την βίαν και την τρομοκρατίαν των συγκρούσεων.

Οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, συνελθόντες εις Σύναξιν, τον Σεπτέμβριο του έτους 2010 εν Κύπρω, εξέφρασαν έντονον προβληματισμόν, διά την κατάστασιν εν τη περιοχή ταύτη και την ανησυχία διά το μέλλον των διαβιούντων εκεί χριστιανών. Ο ανάλογος προβληματισμός διετυπώθη επίσης εις τας παρόμοιας Συνάξεις τον Αύγουστο του έτους 2011 εν Ιορδανία, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εν Κωνσταντινουπόλει και τον Μάρτιον του έτους 2012

εν Κύπρω. Ανακοινωθέν υποστηρίξεως προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής υιοθετήθη υπό της εν Μόσχᾳ Συναντήσεως τον Νοέμβριο του έτους 2011 των Προκαθημένων και Αντιπροσώπων τῶν κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιῶν.

Ιδιαιτέρως τραγική τυγχάνει σήμερον ἡ κατάστασις ἐν Συρίᾳ. Ἐν μέσω του ἀδελφοκτόνου πολέμου οἱ χριστιανοὶ καὶ οἱ εκπρόσωποι τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ομάδων εξοντώνονται καὶ εκτοπίζονται ἐκ τῶν πόλεων καὶ τῶν ἐστιῶν αὐτῶν, ὅπου ἐπὶ αἰῶνας ἐν φιλαδελφίᾳ καὶ ἀγάπῃ συνυπήρχον μετὰ τῶν εκπροσώπων τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων.

Αἱ ἐξοπλισμένα ὁμάδαι, ἄνευ αἰδούς, χρησιμοποιοῦν κάθε μέσον προκειμένου νὰ πετύχουν τοὺς σκοποὺς αὐτῶν. Τα ἀκραία μέλη αὐτῶν προχωροῦν ὅλο καὶ περισσότερο ἐν διαπράξεις ἐγκληματικῶν πράξεων. Συνήθεις εἶναι αἱ ἀνατριχιαστικαὶ σκηναὶ βίας, αἱ δημόσιαι ἐκτελέσεις, ἡ ταπείνωσις τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ καταπάτησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαδεδομένες πλέον πράξεις εἶναι αἱ ἀπαγωγαὶ καὶ οἱ θανατώσεις ἀνθρώπων, αἱ ὁποῖαι συχνάκις διαπράττονται με κίνητρον τὰ ἰδιοτελῆ καὶ κερδοσκοπικὰ συμφέροντα. Οἱ ἀκραίοι τούτων δὲν διστάζουν ἵνα προσβάλουν θρησκευτικὰς προσωπικότητας, ὁ σεβασμὸς τῶν ὁποίων ἦτο πάντοτε χαρακτηριστικὸν γνῶρισμα τῶν λαῶν τῆς Μέσης Ανατολῆς.

Διεθνή μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως, ὅπως καὶ πολλοὶ πολιτικοὶ παράγοντες ἀποσιωποῦν τὴν τραγωδίαν τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ανατολῆς.

Δηλοῦμεν τὴν ἀλληλεγγύην ἡμῶν ἐν τῷ Μακαριώτατῳ Πατριάρχῃ τῆς Μεγάλῃς Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ανατολῆς κ.κ. Ἰωάννῃ Ι΄, κωλυθέντα, ἵνα παραστῇ καὶ κοινωνήσῃ μεθ' ἡμῶν τῆς χαρᾶς τῶν σημερινῶν εορτασμῶν, διότι ἔπρεπε νὰ παραμείνῃ πλησίον τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ ἐν τῇ δύσκολῳ ταύτῃ στιγμῇ. Οἱ προσευχαὶ ἡμῶν εἶναι μετ' αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι *θανατοῦνται ὅλην τὴν ἡμέραν (Ρωμ. 8.36)*.

Συλλυπούμεθα τὸ δοκιμαζόμενον λαόν τῆς Συρίας. Αἰτιτούμεν τὴν ἀμεση ἀπελευθέρωσιν τῶν συλληφθέντων ὑπὸ τῶν μαχητῶν κατὰ μῆνα Ἀπριλίον περιφανῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν Ἱεραρχῶν τῆς Συρίας, δηλονότι τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου καὶ *Ἀλεξανδρέττας* κ. Παύλου καὶ τοῦ Συροϊακωβίτου Μητροπολίτου Χαλεπίου μαρ Γρηγορίου Ἰωάννου Ἰμπραίμ.

Ἀπευθύνομεν ἐκκλησίαν ἐν πάσῃς τῇ ἀντιμαχομένῃς μερίδῃ καὶ ἐν ὅσοις εἶναι ἐν θέσιν νὰ ἀσκήσουν πολιτικὴν ἐπιρροήν, προκειμένου νὰ ἀλλάξῃ ἡ κατάστασις. Παύσατε τὴν βίαν καὶ τὰς ἐξοντώσεις τῶν εἰρηνικῶν πληθυσμῶν! Τερματίσατε πάραυτα πᾶσαν στρατιωτικὴν ἐπιχείρησιν ὥστε μέσω διαπραγματεύσεων νὰ ἐκπονήσῃτε ἀρχὰς εἰρηνικῶν διευθετήσεων τῶν ἐμφυλίων συρράξεων! Ἀπελευθερώσατε ἀμεσα τοὺς ἀπαχθέντες κληρικούς καὶ λοιποὺς εἰρηνικοὺς πολίτας!

Ὡς θεράποντες τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ ἡμῶν ἀναπέμπομεν διαπύρους ευχὰς πρὸς τὸν Ἀρχηγόν τῆς Εἰρήνης, τὸν Κύριον καὶ Παντοκράτορα, ὑπὲρ ἐπανεγκαθιδρύσεως τῆς εἰρήνης καὶ τῆς φιλαδελφίας ἐν τῇ γῇ τῆς Μέσης Ανατολῆς, ὑπὲρ ταχυτάτης ἐπιστροφῆς τῶν προσφύγων ἐν τῇ πατρογονικῇ οἰκείᾳ αὐτῶν, ὑπὲρ ἀναρρώσεως τῶν τραυματισθέντων καὶ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως θανατωθέντων καὶ ὅπως ἀπάσαι αἱ ἐμπλεκόμεναι μερίδαι τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων συνισθῶσιν καὶ τερματίσωσιν πᾶσαν ἐχθροπραξίαν!

Τὸ ἀνακοινωθέν υπέγραψαν οἱ κάτωθι:

+ ὁ Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρος Β΄,

- + ο Μεξικού, Κεντρίας Αμερικής, Καραβαϊκών Νήσων και Βενεζουέλας Αντώνιος (έκ προσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχείας),
- + ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄,
- + ο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος,
- + ο Γεωργίας Ηλίας Β΄,
- + ο Σερβίας Ειρηναίος,
- + ο Δυτικής Ευρώπης Ιωσήφ (έκ προσώπου του Πατριαρχείου Ρουμανίας),
- + ο Βουλγαρίας Νεόφυτος,
- + ο Κύπρου Χρυσόστομος Β΄,
- + ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος (έκ προσώπου της Εκκλησίας Ελλάδος),
- + ο Πολωνίας Σάββας,
- + ο Πρέσοφ Ροστισλάβ (έκ προσώπου της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας),
- + ο Αμερικής και Καναδά Τύχων

Μετάφραση εκ του Ρωσικού πρωτοτύπου