



Ο εν ΗΠΑ εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αντιοχείας: πρέπει να παύσει η αιματοχυσία στη Συρία

Ο εκπρόσωπος της εν Βορείω Αμερικη Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Αντιοχείας Επίσκοπος Μπρούκλιν κ. Νικόλαος Οζόν, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο επισκέφθηκε τη Μόσχα, μίλησε στον ανταποκριτή του ειδησεογραφικού πρακτορείου RIA Novosti για την κατάσταση των χριστιανών στη Συρία, την εν Αμερικη Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Αντιοχείας και τη βοήθεια, την οποία παρέχει στους εν ανάγκη πολίτες της Σύριας.

— Θεοφιλέστατε, ως εκπρόσωπος της εν Βορείω Αμερικη Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Αντιοχείας, πείτε μας λίγο για τη δικαιοδοσία αυτή και πως ζούν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί στις ΗΠΑ;

— Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί στη Βόρεια Αμερική ανήκουν σε διάφορες Αρχιεπισκοπές. Μια εξ αυτών είναι εκείνη της Αντιοχείας με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Νέας Υόρκης και Βορείου Αμερικής κ. Φίλιππο Σαλίμπα. Οι Ορθόδοξοι αισθάνονται καλά στην Αμερική. Στην Αρχιεπισκοπή μας υπάγονται 260 παροικίες και για τα δεδομένα της Αμερικής αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος. Η παρουσία μας ως Πατριαρχείου Αντιοχείας στην Αμερική άρχισε λίγο πριν από εκατό

χρόνια.

— Ποιος είναι ο σκοπός της επισκέψεως Σας αυτής στη Ρωσία και ποιες είναι οι εντυπώσεις Σας;

— Φθάσαμε στη Ρωσία για να επισκεφθούμε την Αγία Πετρούπολη και Μόσχα, να προσκυνήσουμε σε όλους τους Ναούς και Μονές όπου θα μπορέσουμε. Είμαστε αυτόπτοι μάρτυρες του μεγαλείου της Ορθοδοξίας στη Ρωσία εις δόξαν Θεού. Έχετε πάρα πολλούς Ναούς στη χώρα Σας και μάλιστα διακοσμημένους όμορφα. Όλα αυτά μας έχουν αφήσει μεγάλες εντυπώσεις.

— Είναι γνωστό, ότι η αραβική διασπορά στην Ευρώπη και τον Νέο Κόσμο οφείλει την ύπαρξή της στο γεγονός ότι εξαιτίας κατά καιρούς δραματικών εξελίξεων στην ιστορική τους πατρίδα οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν. Σήμερα η Μέση Ανατολή και ειδικότερα η Συρία διέρχεται και πάλι μια τραγική περίοδο της ιστορίας της. Πως βλέπει το πρόβλημα αυτό το ποιμνιό Σας;

— Κατ' αρχάς θέλω να επισημάνω ότι στην Αμερική δεν είμαστε πλέον διασπορά. Είμαστε ιθαγενείς κάτοικοι, που έχουμε γεννηθεί στον τόπο αυτό. Είμαστε τόσο ιθαγενείς, όπως και οποιοσδήποτε άλλος ανά τον κόσμο ιθαγενής λαός. Ο προσδιορισμός μας ως «διασπορά» στην Αμερική δεν είναι πλέον στη χρήση.

Είναι τραγική η κατάσταση στη Συρία. Πονούμε πάρα πολύ εξαιτίας αυτού και συμπάσχουμε όλους τους αδελφούς μας, οι οποίοι πέφτουν θύματα του πολέμου, ανεξαρτήτως θρησκευτικής τους ταυτότητας. Πολλοί αθώοι σκοτώνονται στη χώρα. Είναι αδιανόητο και δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Αλλά γίνεται, και όχι επειδή οι άνθρωποι στα καλά καθούμενα αποφάσισαν να παύσουν να ζουν πλέον ειρηνικά. Ιστορικά, επί αιώνες οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι και τα άλλα δόγματα και έθνη συνυπήρχαν αρμονικά. Αλλά όπως φαίνεται, εμφανίσθηκε κάποιος ο οποίος δεν αρέσκεται στην ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων στη Μέση Ανατολή. Μέσω πολέμου εξαφανίζουν ανθρώπους για να καταλάβουν τον τόπο διαμονής τους.

— Πολλοί στη Ρωσία είναι εκείνοι οι οποίοι συμπάσχουν ειλικρινά με το Συριακό λαό στην συμφορά που τον έπληξε. Με αγανάκτηση και αγωνία πληροφορηθήκαμε τον περασμένο Απρίλιο την απαγωγή δυο Μητροπολιτών από τους μαχητές στο Χαλέπι, τους φόνους των ιερέων και τη βεβήλωση χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων. Καταβάλλουν προσπάθειες οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες στην Αμερική προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην τραγωδία των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία; Άλλωστε εάν τα πράγματα εξελίσσονται όπως αυτό έγινε μέχρι τώρα, δε θα υπάρχει χριστιανική παρουσία στην περιοχή.

— Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες Αντιοχείας και Ρωσίας συνδέονται με ισχυρούς και μακράιωνες δεσμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας παρείχαμε υποστήριξη ο ένας προς τον άλλο. Γι' αυτό εκτιμάμε τη συμπόνοια του Ρωσικού λαο και της Ρωσικής Κυβερνήσεως.

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της Αμερικής, στο μέτρο του δυνατού, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μέση Ανατολή και όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκευτικής ταυτότητός τους. Η Αρχιεπισκοπή μας απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια προς το Πατριαρχείο Αντιοχείας προς ανακούφιση των εν ανάγκη.

Να παραθέσω ένα παράδειγμα. Ζούσε μια οικογένεια στη Συρία η οποία προσέφερε τροφές σε ενδεείς μέσα από την Εκκλησία. Μια κυρία εκ της οικογενείας αυτής φρόντισε μόνο τους χριστιανούς, αρνούμενη να προσφέρει στους μουσουλμάνους. Ο Πατριάρχης αφού την κάλεσε κοντά του την παρακάλεσε να φέρει ψωμί και μετά ρώτησε: «Τι γράφει πάνω στο ψωμί αυτό, μουσουλμάνος ή χριστιανός, μπορείς να το διαβάσεις;» Απάντησε ότι δεν έγραφε τίποτε στο ψωμί. Τότε ο Πατριάρχης την προέτρεψε να μοιράζει ψωμί και στους χριστιανούς και στους μουσουλμάνους, προκειμένου να βοηθηθούν και οι δυο.

— Πως βλέπετε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ρωσία και η Ρωσική Εκκλησία προς διευθέτηση της καταστάσεως στη Συρία;

— Ενώνουμε τη φωνή μας με τις φωνές της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ορθόδοξου Εκκλησίας της Ρωσίας, με όλους όσοι καλούν στην ειρήνη, την αδελφοσύνη και ζητούν να παύσουν η αιματοχυσία και οι φόννοι στη Συρία. Επειδή ζούμε σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, δηλαδή εν ειρήνη.

— Πιστεύετε ότι ήταν ο Μπασάρ Άσαντ, ο οποίος διέταξε τη χρήση χημικών όπλων ή μήπως πρόκειται για προβοκάτσια εκ μέρους αντιπολίτευσης ή λοιπών δυνάμεων, οι οποίες ενδιαφέρονται να ξεσπάσει η μεγάλης κλίμακος στρατιωτική εκστρατεία στη χώρα;

— Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Είναι δυνατόν ένας ηγέτης ο οποίος από καιρό ήταν αφοσιωμένος στο λαό του να διατάξει τη χρήση χημικών όπλων να σκοτωθούν οι άνθρωποι αυτοί; Δε νομίζω ένας ηγέτης όπως αυτός να έπραξε έτσι.

— Η εκτίμησή Σας του καθεστώτος του Άσαντ από σκοπίας της πλειοψηφίας των ειρηνικών πληθυσμών και θρησκευτικών μειονοτήτων;

— Από όσον ξέρω, ο Πρόεδρος απολαμβάνει υποστηρίξεως της πλειοψηφίας του λαού. Όμως υπάρχουν εκείνοι, οι οποίοι τον αντιπολιτεύονται.

Στην αρχή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι επρόκειτο για την εξωτερική εισβολή, διότι ήταν λαθραία. Κανείς δεν έδιδε σημασία ότι οι λοιπές χώρες ήταν εκείνες, οι οποίες υποστήριζαν τους ανθρώπους εντός Συρίας και τους αντάρτες-μισθοφόρους. Μιλώ για μισθοφόρους, διότι αυτοί χρηματοδοτούντο για να κάνουν πόλεμο κατά του λαού και της Κυβερνήσεως της Συρίας ενώ οι ίδιοι δεν ήταν Σύριοι. Τώρα κάπως αποκαλύφθηκαν όλα αυτά.

— Ποιες απειλές εμπεριέχει η εισβολή στη Συρία; Ποιος μπορεί να ανέλθει στην εξουσία; Τι θα απογίνει η χριστιανική μειονότητα στη χώρα;

— Έχετε ακούσει για τις 11 Σεπτεμβρίου στην Αμερική, όταν οι δυο ουρανοξύστες πετάχθηκαν στον αέρα και σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Δεν θέλουμε οι άνθρωποι όπως αυτοί, που ευθύνονται για τα γεγονότα εκείνα, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι κανείς τους θέλει στην εξουσία, αυτούς τους φανατικούς, που π.χ. καταπιέζουν τις γυναίκες, τις απαγορεύουν να οδηγούν αυτοκίνητα, τις επιβάλλουν να φοράνε ενδυμασίες που καλύπτουν το πρόσωπο. Ένα τέτοιο καθεστώς δεν θα ήταν για το καλό όλης της περιοχής, του κόσμου ολόκληρου και ιδιαίτερα των χριστιανών.

— Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Σας, πόσοι χριστιανοί ζουν σήμερα στη Συρία και πως άλλαξε ο αριθμός αυτός από την έναρξη του εμφυλίου στη χώρα;

— Αυτή τη στιγμή στη Συρία κατοικούν περίπου 3 εκατομμύρια χριστιανοί. Μετά την έναρξη του πολέμου οι χριστιανοί λαμβάνουν προσωρινό άσυλο στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Ελπίζω είναι η προσωρινή λύση εκ μέρους τους, έως ότου λήξει η σύγκρουση στη Συρία. Ελπίζω ότι εν συνεχεία θα επανέλθουν στην πατρίδα τους και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της Συρίας.

— Τι πρέπει να κάνουν τα θρησκευτικά σωματεία και οι απλοί πιστοί για να στηρίξουν τους ειρηνικούς πληθυσμούς της Συρίας;

Ποιά είναι η έκκλησή Σας προς την διεθνή κοινότητα;

— Θέλω να καλέσω τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τη Συρία σε αυτόν τον πόλεμο. Όλοι μαζί να καθήσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δια του ειρηνικού διαλόγου να καταλήξουμε σε συμφωνία αντί να έχουμε αυτό τον ατέρμονα πόλεμο. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς αυτούς. Πρέπει να ζούμε αδελφοποιημένοι, εν ειρήνη, με αμοιβαίο σεβασμό, να αποφύγουμε τους φόνους. Αυτό μας διδάσκει ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα ο Ορθόδοξος. Δεν έχουμε στρατό, δεν έχουμε

πολεμική αεροπορία, δεν έχουμε τίποτε να προστατεύσουμε τις ψυχές μας εκτός προσευχών μας προς τον Θεό να μας παράσχει βοήθεια.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52333/>