



Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ στην πόλη Μπεντέρυ

Τον Ιερό Ναό Αγίου Αλέξανδρου Νιέφσκυ της πόλεως Μπεντέρυ, επισκέφθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος.

Κατά την επίσκεψή του στην πόλη τον Προκαθήμενο συνόδευαν ο Μητροπολίτης Κισινέφ και πάσης Μολδαβίας Βλαδίμηρος, ο Αρχιεπίσκοπος Τυράσπολ και Ντουμποσάρυ Σάββας, μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Μόσχας.

Επίσης παρέστη ο Πρόεδρος της Υπερδνειστερίας κ. Ε. Σεβτσούκ και ο Πρέσβης της Ρωσίας στη Μολδαβία κ. Φ. Μουχαμέτιν.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ευλόγησε τον αδριάντα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, εγερθέντα ενώπιον του ομώνυμου Ιερού Ναού. Τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας προσφώνησε ο Προϊστάμενος του Ναού πρωθιερέας Ανατόλιος Καλμύκ. Εν συνεχεία μίλησε ο κ. Κύριλλος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε, κ. Βλαδίμηρε, Εξοχώτατε αξιοσέβαστη Ευγένιε Βασίλιεβιτς, Σεβασμιώτατε κ. Σάββα, σεβαστοί άγιοι αρχιερείς, πατέρες και αδελφοί! Είναι χαρά μου να ευρίσκομαι στον ηρωϊκό τόπο του Μπεντέρυ, ο οποίος συμπλήρωσε 650 χρόνια από την ίδρυσή του. Εδώ σε αυτούς τους προμαχώνες ο Ρωσικός στρατός υπερασπίσθηκε την Ορθόδοξη πίστη. Από δω ξεκίνησε ο Ρωσικός στρατός την απελευθερωτική εκστρατεία του με αποτέλεσμα να ελευθερωθεί τελικά ο Μολδαβικός λαός, και όχι μόνο από τον μακραίνο ζυγό των αλλοεθνών. Τώρα λησμονούνται αυτές οι ηρωϊκές σελίδες, και όμως δεν πρέπει να παραχαραχθεί η ιστορία. Όταν οι Ρώσοι στρατιώτες προσέφεραν τη ζωή τους υπέρ των Ορθοδόξων αδελφών τους, τόσο εδώ, όσο και στα Βαλκάνια, ήξεραν ότι μέσα των αγώνων τους αυτών οι ομόδοξοι αδελφοί τους θα ανακτήσουν την ελευθερία και πρωτίστως την ελευθερία να προσεύχονται ανοιχτά, να χτίζουν μεγαλοπρεπείς Ναούς, και όχι μικρούς και ταπεινούς όπως κατά την Οθωμανική κυριαρχία».

Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Κύριλλο δεν πρέπει να λησμονούμε τα αποτελέσματα των θυσιαστικών αγώνων του Ρώσου στρατιώτη με την υπεράσπιση των Βαλκανίων, της Ελλάδος και της Ευρώπης.

Χωρίς αυτό το θυσιαστικό αγώνα των Ρώσων θα ήταν άγνωστο ποια πορεία θα ακολουθούσε σήμερα η Δυτική Ευρώπη. Αυτό ισχύει για τους πολέμους κατά του Ναπολέοντα και ιδιαίτερα για την Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποτέ δεν πρόκειται να λησμονήσουμε τις θυσίες του Ρωσικού λαού, της Ρωσίας, στηρίζοντας τους ομοδόξους αδελφούς. Καλούμε τους ομοδόξους αδελφούς μας να μην τα λησμονούν κι αυτοί...

Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους κατοίκους της πόλεως Μπεντέρυ, της Υπερδνειστερίας, της Μολδαβίας ειρήνη και ευημερία, να μην γίνει ποτέ ο Δνεϊστερος γραμμή αντιπαραθέσεως...

Σας ευχαριστώ όλους που κρατάτε την Ορθόδοξη πίστη, την αφοσίωση στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και ελπίζω ότι στο περαιτέρω με κοινές προσπάθειες, με συμμετοχή των πνευματικών, των οικονομικών και των πολιτικών θα συμβάλουμε στην πρόοδο της Υπερδνειστερίας και της

Μολδαβίας, την πρόοδο του πολυεθνικού λαού, που κατοικεί εδώ», έκλεισε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/52292/>