

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: η ευλάβεια προς την Παναγία εδράζεται στο μακραίωνο βίωμα της Εκκλησίας



Τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας, την εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, στις 14 Οκτωβρίου 2013, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Μετά το κοινωνικό ο Ηγούμενος Φιλάρετος Ταμπόφσκυ, εφημέριος του Ναού, ανέγνωσε το Πατριαρχικό Μήνυμα επί τη διεξαγωγή στα πλαίσια της εορτής της Αγίας Σκέπης της Παναγίας φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας «Ημέρα ευσπλαχνίας και συμπάθειας απέναντι σε όσους κρατούνται σε δεσμούς και φυλακές». Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ιστορικό της εορτής.

«Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας μεταφέρθηκε στη Ρωσία από το Βυζάντιο και

καθιερώθηκε σε ανάμνηση ενός γεγονότος στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την πολιορκία της Πόλεως από τους αλλοεθνείς, πλήθος λαούς συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και με επικεφαλής τον Πατριάρχη εδεήθησαν του Κυρίου να ελευθερώσει την Πόλη από τον εχθρό. Κατά τη αγρυπνία ένας δια Χριστόν σαλός ονόματι Ανδρέας είδε εν οράματι την Παναγία να βγάλει το μαφόριό της από το κεφάλι και να απλώνει πάνω από την Πόλη. Ενημερωθείς σχετικά από τον Ανδρέα ο λαός ησύχασε, διότι κατάλαβαν ότι πρόκειται για μια ουράνια προστασία. Εχάρησαν τότε όλοι εν πνεύματι ευχαριστώντας τον Κύριο. Ο εχθρός απομακρύνθηκε από τους τοίχους της Πόλεως.

Στο Βυζάντιο αυτή η εορτή ποτέ δεν προσέλαβε διαστάσεις ανάλογες με εκείνες της Ρωσίας. Ήδη από το 12 αιώνα στη Ρωσία οικοδομούνται Ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Σκέπη της Παναγίας...

Αυτή η εορτή υπενθυμίζει στους πιστούς ότι η Παναγία είναι πάντα δίπλα μας. Με την προσευχή και την προστασία της είναι κοντά στην Εκκλησία και σε όσους πιστεύουν στον Θεό, ακολουθούν τις εντολές του Χριστού και την τιμούν ως Παναγία Παρθένο και την «Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ».

Εάν προσέχουμε τις ακολουθίες μας, είτε της Λειτουργίας, είτε του όρθρου και εσπερινού, θα δούμε ότι η δέηση προς τον Κύριο πάντα ακολουθείται από την ευχή προς την Παναγία...

Καμιά φορά οι προτεστάντες ή όσοι ευρίσκονται μακράν της Εκκλησίας μας θέτουν ερωτήσεις: «Διατί στην Εκκλησία σας η Παναγία έχει αυτή τη θέση; Άλλωστε το Ευαγγέλιο δεν λέγει σχεδόν τίποτε περί Αυτής, ενώ εκεί, όπου λέγει, δεν δηλώνει κάπως ανάλογο σεβασμό απέναντί της»...Και οι προτεσταντικές ομολογίες οι οποίες εδράζουν την πίστη τους μόνο στην Αγία Γραφή, αρνούνται να τιμούν την Παναγία, διότι το Ευαγγέλιο δεν περιλαμβάνει κάτι ουσιαστικό περί Αυτής. Και όμως εκτός της Αγίας Γραφής υπάρχει και η Ιερά Παράδοση. Αυτή η παράδοση της Εκκλησίας συσσωρεύεται και μεταδίδεται από γενεά σε γενεά. Δεν χωράει πάντοτε σε κάποιες γραπτές πηγές. Δεν είναι σπάνια να μην θέλει ουδεμία απόδειξη, διότι πρόκειται για βίωμα χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι λαμβάνουν βοήθεια από τους αγίους...

Οι τιμές που αποδίδει στην Παναγία η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θεμελιώνονται στις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, αλλά στο βίωμα της Εκκλησίας, στο μακραίωνο βίωμα χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε γενεάς, ηλικίας, χώρας, οι οποίοι προσέτρεχαν στην Παντάνασσα σε ώρα κινδύνου, σε δοκιμασίες, σε ανάγκες, σε αρρώστιες...Και πάντα τους έσπευδε να βοηθήσει η Παναγία μας».

Χιλιάδες εικόνες της Παναγίας θαυματούργησαν, διότι μέσω αυτών η Ίδια η Παναγία μας απλώνει χείρα βοήθειας.

Πολλές φορές στην ιστορία της Εκκλησίας, διαφορετικών λαών και κρατών η Θεομήτηρ απάλλασσε αυτούς από διάφορους κινδύνους.

Την τιμούμε και ευλαβόμεθα διότι με το βίο και την αγιότητά Της υπερέβη πάντων των ανθρώπων και στη χορεία των αγίων τιμάται περισσότερο ακόμα και από τα Χερουβείμ και τα Σεραφεείμ, τα οποία ποτέ δεν αμαρτάνουν, αλλά συνέχεια δοξολογούν τον Θεό.

Η Παναγία είναι η προστάτιδα και βοηθός μας. «Με αυτά τα αισθήματα να την παρακαλέσουμε σήμερα, που είναι η εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, να μας προστατεύει και να σκεπάζει την Πατρίδα μας από κάθε κακό».

«Σήμερα με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου εδεήθημεν του Κυρίου υπέρ των εν φυλακή και δεσμοίς όπως τους αποφυλακίσει ο Θεός και να παράσχει παρηγοριά.

Δεόμεθα και παρακαλούμε τον Κύριο να τους ενδυναμώνει να άρουν τον βαρύ σταυρό τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν κρατούμενοι είτε ένοχοι όντες τους, είτε εξαιτίας κακής επιρροής είτε και χωρίς να σφάλουν.

Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα στους δυο ληστές, ένας εκ των οποίων μετάνιωσε για όλες τις αμαρτίες του παρακαλώντας τον Κύριο να τον μνημονεύσει στην Βασιλεία Αυτού για να λάβει την ακόλουθη απάντηση «Αμήν λέγω σοι, σήμερα μετ' έμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (βλ. Λκ. 23. 42-44). Δηλαδή δι' αυτής της μετανοίας ο άνθρωπος διέγραψε όλη του την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή. Να προσευχηθούμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί όταν αποφυλακισθούν να μην ξαναδιαπράττουν τα παλαιά τους εγκλήματα.

Να προσευχηθούμε η Παναγία να μας σκεπάζει με το μαφόριό της από κάθε κακό, καθώς και όσους ευρίσκονται τώρα κρατούμενοι στα σωφρονιστικά ιδρύματα. Η προσευχή μας να είναι ώστε η Παναγία με τη χάρη της, την οποία έλαβε από τον Κύριο, να μας οδηγήσει όλους και τον λαό μας στη σωτηρία. Αμήν».