

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας πραγματοποίησε την τελετή επανεντάξεως των προσωρινά αποσχισθέντων στην Ορθόδοξη Εκκλησία



Την τελετή επανένταξης στην Ορθόδοξη Εκκλησία των όσων εξέπεσαν της Ορθοδοξίας διά προσχωρήσεως σε σχίσματα, αιρέσεις ή σέκτες πραγματοποίησε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Περίπου 50 άτομα απέρριψαν την ειδωλολατρεία, τις αιρετικές και σχισματικές κακοδοξίες και ορκίσθηκαν στο Ευαγγέλιο να παραμένουν αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Αμέσως μετά ο Ιεράρχης τοποθέτησε στο κεφάλι του καθενός το ωμοφόριό του.

Τη τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας.

Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας νουθέτησε καταλλήλως τους παρόντες και μεταξύ άλλων τόνισε:

«Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, την εορτή των Εισοδίων, εισήλθατε στο Ναό για να επανενταχθείτε στους κόλπους της Εκκλησίας, της οποίας εξεπέσατε για διαφορετικούς λόγους, εμμένοντας στην κακοδοξία και αγκαλιάζοντας τις ψευδοδιδασκαλίες και όπως ο άσωτος της παραβολής αναχωρήσατε εις χώραν μακράν. Σήμερα επανήλθατε στην Εκκλησία στα σπλάχνα του

στοργικού Πατέρα, ο Οποίος αναμένων την επιστροφή σας, ποτέ δεν σας άφηνε εγκατελειμένους. Και ως στοργικός πατέρας δέχεται τον άσωτο υιό, έτσι και ο Ουράνιος Πατέρας δέχεται σήμερα όλους εσάς απλώνοντας τις θείες αγκαλιές Του».

Σε άλλο σημείο ο κ. Ιλαρίωνας υπογράμμισε: «Είναι τρόπος ζωής η χριστιανική πίστη. Το να είσαι χριστιανός δεν σημαίνει απλώς να είσαι χριστιανός τις Κυριακές και μεγάλες εορτές. Πρέπει πάντα να είσαι χριστιανός: κάθε μέρα να αρχίζεις και να τελειώνεις με προσευχή, ενώ στις πράξεις σου να έχεις γνώμονα τις ευαγγελικές εντολές, και πρωτίστως να αναζητούμε το όφελος του πλησίον μας και τη δόξα του Θεού.

Ο Θεός μας καλεί να ζούμε για τον πλησίον μας και να προσφέρουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Και όμως για να αγαπήσουμε τον άλλο, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεόν πρέπει να τον ξέρεις και να τον πιστεύεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίδει αυτή την πίστη, η οποία μας χρειάζεται για να εφαρμόζουμε τις θείες εντολές. Μας διδάσκει να ακολουθούμε την πορεία της αλήθειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη σωτηρία μας... Προσπαθήστε όσο το δυνατόν τακτικότερα να προσέλθετε στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, διότι διά της μεταλήψεως του άρτου και του οίνου, γενομένων Σώμα και Αίμα Χριστού, ενώνεσθε με τον Θεό πνευματικά και σωματικά, και ο ίδιος ο Κύριος έρχεται μέσα σας και θαυματουργεί μέσα από εσάς.

Καθημερινώς να μελετάτε την Αγία Γραφή της Καινής Διαθήκης, τις Επιστολές των Αποστόλων, προκειμένου να διδαχθείτε την αληθινή οδό. Επίσης να μελετάτε τα έργα των Αγίων πατέρων και βιβλία Ορθόδοξου χριστιανικού περιεχομένου, τα οποία διατίθενται στο Ναό μας και αλλού...

Ποτέ να μην καταφεύγετε στους μάγους, τα μέντιουμ ή θεραπευτές, οι οποίοι υποσχόμενοι μια σύντομη ίαση καθιστούν τον άνθρωπο δια παντός ή διά μεγάλο χρονικό διάστημα δούλο του διαβόλου... Από δω και πέρα είσθε και πάλι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Να το εκτιμάτε και να αγαπάτε τον Κύριο και την Εκκλησία του Χριστού. Να παρακαλέσετε τον Θεό να σας βοηθήσει να διαφυλάξετε την αγία Ορθόδοξη πίστη μέχρι την τελευταία σας ημέρα και να την παραδώσετε στα παιδιά, τα εγγόνιά σας και στους οικείους σας.

Ο Θεός να προστατεύει τον καθένα στη ζωή του! Αμήν».

Το έργο με όσους προσχώρησαν σε σέκτες, παρασύρθηκαν από ψευδές διδασκαλίας και διά τούτου εξέπεσαν της Ορθόδοξου πίστεως γίνεται από το Κέντρο αποκατάστασης θυμάτων των μη παραδοσιακών θρησκειών Α. Χομιακώφ το οποίο λειτουργεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η χαρά Μόσχας. Κατά το παρόν το Κέντρο διευθύνει ο εφημέριος του Ναού ιερέας Ευγένιος Τρεμάσκιν. Όσοι από τα θύματα των αιρέσεων και σχισμάτων επιθυμήσουν να επανενταχθούν στους κόλπους της Εκκλησίας παρακολουθούν κατηχητικές ομιλίες διάρκειας μερικών μηνών. Η εν λόγω τελετή πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/51967/>